



Đại Tông Lâm Phật Giáo

SUKHĀVATĪ

Buddhist Monastic Institute

SỐ 13 - 5/2008

DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH

Trong số này:

Lời ngỏ	1
Điểm tin Đại Tông Lâm	2
Cảm tưởng của tu sinh	3
Lên rừng gặp lại hương xưa	5
Danh sách ủng hộ Đại Tông Lâm Phật giáo	7
Lời cảm tạ	8

LỜI NGỎ

Đại Tông Lâm Phật giáo nơi tâm linh đang chiều rọi. Ngoại cảnh là nơi rừng xanh bạt ngàn. Đi về với tâm linh thì chúng ta dễ dàng thanh lọc được tâm hồn vốn chất nặng thương đau. Đi về với môi sinh, cây xanh mơn mớn thì đái lọc được các khí độc do con người tạo ra.

Với vật lý chúng ta cảm nhận được sức sống hùng mạnh nhờ cảnh quang mang lại. Với tinh thần chúng ta có cơ duyên để thăng hoa đời sống nội tâm. Nhìn về tương lai chắc hẳn sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội.

Khu đất này vừa xây dựng và canh tác. Công năng dựng xây các cơ sở tại đây tuy có gặp vài khó khăn song điều đó không làm chúng ta chùng bước. Xây dựng được gì và làm được việc gì rất cần thời gian và kinh phí. Câu hỏi này không dành riêng cho một ai. Bởi lẽ, chức năng nào cũng luôn có cái giới hạn. Chỉ có trái lòng trên mảnh đất an lành này thì mọi kỳ duyên sẽ đến lúc chín nở.



*Mai này sen nở Quan Âm Các
Già lam hiển hiện chốn rừng*

*Cám ơn quý
Thầy, quý Sư cô
và đạo hữu
Tông Trí đã giúp
dọn dẹp, khai
thông, trải sỏi
khu Quan Âm
Các được sạch*

LIÊN LẠC
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street
Wetherill Park
NSW 2164, Australia
Tel:
(02) 9725 2324
Fax:
(02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

ĐẠI TÔNG LÂM
PHẬT GIÁO
130 Nardoo Rd
Peats Ridge NSW 2250
Tel/Fax:
(02) 4373 1563

Kính mừng
Phaät Năun 2632

Tâm lòng và năng lượng. Năng lượng thì vô cùng. Gieo duyên với vô cùng là đi đúng chức năng của tấm lòng rộng mở.

Đại Tông Lâm Phật giáo xin mở rộng vòng tay chào đón mọi tấm lòng. Và cầu chúc mọi người một mùa Phật Đản an bình & thịnh vượng.

Trân Trọng
Ban Kiến Thiết

ĐIỂM TIN ĐẠI TÒNG LÂM

Để đáp ứng mong mỏi của quý đồng hương Phật-tử cũng như quý đạo-hữu thường xuyên quan tâm đến diễn tiến xây dựng Đại Tòng Lâm; vừa qua, Đại Đức Thích Phước Nhân - Quản-sự ĐTL- đã cho biết:

Trong vài tháng vừa qua, quý Thầy cùng quý đạo hữu đã bỏ nhiều công sức để hoàn thành một số công việc trong khuôn viên ĐTL như sau:

1) Tu bổ đường đi từ cổng vào đến tượng đài Quán Thế Âm:

- Trãi cát, đá ngay trước cổng vào để nâng cao và mở rộng thêm cho lối vào ĐTL. Nhờ vậy mà lối vào ĐTL nay trông rộng rãi và khang trang hẳn lên.
- Khoảng sân trống từ nhà đậu xe đến chánh điện tạm thời (5 x 10m) đã được tráng xi măng. Một phòng tiền chế (2,4 x 6,1m) được đặt nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi tạm khi cần.
- Lối đi từ mép sân xi măng ra đến cuối hàng chậu cảnh cũng đã được trải cát, đá.
- Vùng đất trũng xuống (lòng suối trong mùa mưa) trên đường ra Quán-Âm-viên gần như bị xói mòn, cuốn trôi trong đợt mưa lớn tháng 5/2007; nay cũng đã được đắp lại chu đáo.
- Nền đất trước tượng Quán Thế Âm nay đã được trải đá xanh chắc chắn, bằng phẳng làm tăng thêm vẻ uy nghi của toàn cảnh cũng như tạo niềm hân hoan cho quý hành-giả và Phật-tử đến lễ bái.

2) Tiến hành đo đạc cụ thể toàn khu đất để chuẩn bị cho việc vẽ đồ án xây dựng:

- Các chuyên viên công ty “Everett & Everett Consulting Surveyor” đã thực hiện việc đo đạc chi tiết với kết quả là: $318,25 \times 318,25 = 101.283,0625 \text{ m}^2$.
- Đo độ nghiêng của mặt đất trên toàn khu đất nhằm có cơ sở thiết kế chánh điện, thiền đường và các công trình liên quan.
- Xác định toàn bộ vị trí cây xanh lớn, nhỏ nhằm hợp lý hóa môi trường thiên nhiên trong việc vẽ bản thiết kế. (Chính vì vậy mà hiện nay, khi đến viếng ĐTL, quý vị sẽ thấy tất cả các cây đều được đánh dấu bằng những dây vải màu hồng trên thân cây)
- Nổi bật hơn cả là việc đo đạc chi tiết, cắm mốc cho công trình xây dựng chiếc cầu bắc ngang vùng trũng thuộc dòng chảy của con suối (đường ra tượng đài Quán Thế Âm) (Quý vị cũng được nhìn thấy những thanh gỗ có đánh số trên khoảnh đất này). Đây sẽ là kiến trúc đầu tiên trong toàn bộ công trình xây dựng ĐTL đang được các kiến trúc sư nghiên cứu, vẽ mẫu. Hiện nay, ban kiến thiết đang chọn lựa mô thức cầu sao cho phù hợp với địa thế, nhu cầu sử dụng và yếu tố mỹ thuật trong kiến trúc tổng thể ĐTL.

Ngoài ra, Thầy Quản-sự cũng có vài lời tâm sự cùng quý Phật tử xa gần như sau:

Từ ngày có Sư cô Phước Hương và sa di ni Phước Tâm lên tu học tại ĐTL, Thầy đã nhận được rất nhiều sự đỡ đần công việc từ quý cô.

Quý cô không những rất giỏi trong quán xuyến công việc ẩm thực mà lại còn yêu thích trồng tía, chăm sóc cây cảnh...Tuy nhiên, công việc gieo trồng và thu hoạch 1 vài loại hoa màu còn ở mức giới hạn vì chỉ thực hiện trong nhà có mái che. Thầy nhấn mạnh là: “Nhà có mái che chứ không phải là nhà kiếng nên không thể điều chỉnh được nhiệt độ theo ý muốn; do vậy,việc trồng tía cũng phụ thuộc vào thời tiết và khí hậu thiên nhiên!”

Trong giới hạn này, rau trái thu hoạch được chủ yếu rơi vào mùa Xuân-Hè; thời gian còn lại trong năm cũng có dùng nhưng không nhiều.

Thầy cũng không quên nhắc lại lời mời quen thuộc dành cho quý đạo hữu, quý đồng hương: “Hãy dành thời gian cho ĐTL trong tất cả các mục đích: thăm viếng, làm công quả, tu tập, thư giãn, làm vườn giải trí....”

Diệu Pháp



CẢM TƯỞNG CỦA TU SINH

Tôi xin tự giới thiệu tôi là một tu sinh hiện đang dự khóa tu xuất gia ngắn hạn mùa hè tại Tổ đình Phước Huệ. Hằng năm Tổ đình Phước Huệ đều có mở khóa tu một tháng để “tuyển người làm Phật”. Hồi xưa tôi nghe câu đó tôi cười, tôi cho rằng Hòa Thượng Pháp Chủ tuy cao niên nhưng tánh tình vẫn còn vui vẻ, dí dỏm, thích hài hước. Nhưng nay tôi hiểu ra rằng Hòa Thượng không hài hước tí nào mà chính tôi mới là kẻ vô tri, thiếu trí tuệ, không biết mục đích của sự tu hành là gì, cứ tưởng tu là vô chùa ăn chay (có người nấu sẵn cho ăn, sướng thấy mồ!!!), tụng kinh, niệm

Phật, đổi không khí sống trong vòng một tháng rồi xả giới về nhà. Thế là xong.

Nhưng nay thì tôi đã hiểu ra rồi. Nếu mục đích Hòa Thượng mở khóa tu cho chúng tôi đi “đổi gió” một tháng thì làm gì mà từ Hòa Thượng xuống đến quý Thầy, quý Sư Cô, quý Phật tử công quả phải lao tâm khổ nhọc mở khóa tu cho cực vậy?! Phải không thưa các bạn đồng tu? Tôi hy vọng nếu ai có duyên đọc được những giòng chữ thô sơ, mộc mạc, hơi “ngốc nghếch” này của tôi cũng sẽ hiểu ra vấn đề cho nó đúng đắn lại.

Đúng vậy, thưa quý bạn đồng tu, mục đích nhà chùa mở ra khóa tu là để cho chúng ta tập sự làm Phật đầy, các bạn ạ. Các bạn có đọc kinh Pháp Hoa không? Sở dĩ đức Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giảng phạm chỉ vì một nhân duyên đại sự, một mục đích duy nhất, đó là **“khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”**. Đây các bạn thấy chưa? Rõ ràng là Hòa Thượng Pháp Chủ cũng đang đủ lòng từ bi, vì thương chúng ta mà theo gót chân Phật mở ra khóa tu để giúp cho chúng ta tập sự làm Phật đầy. Các bạn có đồng ý với tôi không?

Xuyên suốt một tháng khóa tu, tôi nhìn thấy sự lao tâm khổ trí của Hòa Thượng, Thầy Phước Thái, Thầy Chúc Thanh, quý Thầy sắc tộc, Thầy phiên dịch, quý Thầy dẫn lễ, quý Thầy, quý Sư Cô trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Trù phòng v.v.. làm việc tất bật lo cho khóa tu, tôi rất lấy làm cảm động. Qua những hình ảnh đẹp để sống động đó làm cho tôi “tỉnh ngộ”. À thì ra quý Thầy, quý Sư Cô, quý Phật tử công quả đang âm thầm học và hành theo lời Phật dạy: ***cúng dường chúng sanh là cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh cũng là phục vụ chư Phật.***

Thì ra là vậy. Nhờ khóa tu này mà tôi mới phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, cao quý

chung quanh tôi. Từ trước tới nay thú thực là tôi chưa từng biết mở “tâm” để lo cho ai cả. Tôi chỉ lo cho tôi thôi. Rộng thêm một chút nữa là lo cho gia đình. Mỗi ngày đi “cày” 2, 3 jobs, ráng kiếm tiền cho thật nhiều để thụ hưởng bản thân. Việc tu hành đối với tôi không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chẳng qua là muốn đi “đổi gió” nhân mùa Holiday cho nên mới đến chùa Phước Huệ đăng ký ở tu một tháng vậy thôi. Vả lại, tôi cũng nghe nhiều người đồn rằng Ban Nhà trù chùa Phước Huệ nấu chay ăn ngon lắm. Với tánh tham ăn cố hữu, nghe chỗ nào nấu ăn ngon là tôi “nhào” vô liền. Các bạn có cười tôi không? Xin các bạn đừng cười mà hãy tội nghiệp cho tôi. Những lời tôi kể trên đây đáng lẽ ra tôi giấu kín tận đáy lòng vì nói ra sợ e mắc cỡ. Nhưng không, tôi cần phải nói các bạn ạ. Xin các bạn hãy xem đây là những lời sám hối chơn thành nhất từ trước tới nay của tôi. Thông thường một người từ bóng tối vô minh bước ra được ánh sáng trí tuệ thì cần phải dám nhìn thẳng vào những ngu si, vụng dại của mình và dám nói ra một cách công khai thì đó mới thật là chơn sám hối. Phải không các bạn? Chẳng những dám nói ra mà còn hứa sẽ tập theo gương lành của trên Hòa Thượng Pháp Chủ, một vị đã 86 tuổi đời rồi, mà vẫn còn theo gót chân Phật, độ tận chúng sanh không biết mệt, dưới đến quý Thầy, quý Sư Cô, quý Phật tử công quả cũng miệt mài âm thầm làm việc, chẳng nói chẳng rằng gì cả, chẳng một lời than thở, kể công. Ôi cao quý thay những tấm lòng Bồ Tát!!! Con, một Phật tử vô minh, đã từng sống ích kỷ cho bản thân một thời gian quá dài, nay mới tỉnh ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, con nguyện từ nay sẽ thường xuyên đi chùa hơn, thường xuyên công quả hơn, dù chỉ đến quét sân chùa, làm vệ sinh toilet hay làm bất cứ công việc gì con cũng xin làm. Và mục đích cuối cùng mà con muốn đạt

tới là để xuất gia “thành Phật”. Có như vậy mới đúng với bản hoài của Hòa Thượng Pháp Chủ đề ra, phải không các bạn?

Hôm nọ, nhân một chuyến đi tu ngoài trời trên Đại Tòng Lâm, tôi được biết trên đó bây giờ đã và đang sửa sang nhiều thứ lắm các bạn ạ: nào là tu bổ đường đi từ cổng vào đến tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm gồm trải cát đá, đắp đường, tráng xi măng, xây dựng nhà tiền chế v.v..Sắp tới chùa sẽ làm cầu bắt ngang con suối, tiền hành đo đạc cụ thể toàn khu đất để chuẩn bị cho việc vẽ đồ án xây dựng. Đó là những công việc vĩ đại đòi hỏi chuyên môn cao. Còn “tà lọt lóc cóc kèn” như tôi thì đi ra trồng trọt, hái đậu, hái cà. Cũng được vậy phải không các bạn? Vậy tôi cũng xin kêu gọi tất cả mọi người, không riêng gì Phật tử, ai có tịnh tài giúp tịnh tài, ai có sức giúp sức, ai có chuyên môn đóng góp chuyên môn. Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực đứng sau lưng Hòa Thượng ủng hộ Ngài, hể Ngài tiến một bước mình cũng tiến một bước, hể Ngài tiến hai bước mình cũng tiến hai bước, hể Ngài mệt ngồi lại nghỉ ngơi thì mình đỡ Ngài ngồi xuống tảng đá, dâng nước cho Ngài giải khát, quạt cho Ngài ráo mồ hôi, xong khi Ngài hết mệt thì mấy Thầy trò lại tiến bước tiếp. Các bạn có đồng ý với lời đề nghị của kẻ ngu hèn này không?

Thôi nhé, hẹn một ngày đẹp trời nào đó kẻ ngu hèn này sẽ có dịp gặp gỡ các bạn trên Đại Tòng Lâm. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho công trình xây dựng này sớm thành tựu để tất cả Phật tử, từ xuất gia cho đến tại gia có được một tự viện thanh tịnh lý tưởng để tu tập.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Hiển Ngụ

LÊN RỪNG GẶP LẠI HƯƠNG XƯA

Lời dẫn:

Thiếu vật chất con người không có phương tiện để xử dụng. Bên cạnh đó mạch sống tâm linh cần phải được song hành cùng đời sống hằng ngày. Nhìn về thực tại không phải cố quên thời gian. Thật ra, soi chiếu các giá trị cơ bản để góp nhặt những năng lượng tốt dùng làm đũa và thắp hoa đời sống nội tâm. Sự chần chừ theo thời gian bỏ quên năng lực nhiệm mầu của thực tại sẽ khiến con người mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở trong đời sống rất khó lòng vượt qua được. Biết góp nhặt phương tiện là một việc làm tốt; và biết góp nhặt các giá trị tâm linh là một việc làm siêu việt. Khởi đi từ đó việc nối kết và tìm lại hương xưa không nhất thiết phải đợi chờ thời gian chín đủ. Hãy nhẹ nhàng bước vào con đường đích thực của chính mình....

P.H.

Thuở nhỏ, tôi được sinh ra ở một miền quê thuộc miền cuối Việt Nam (Tỉnh Cà Mau), gia đình tôi và các gia đình trong thôn xóm rất thân nhau, coi gần như là bà con ruột thịt cả. Cho nên con cái của các gia đình trong xóm chơi với nhau rất thân. Chúng tôi học cùng thầy dạy vỡ lòng, cùng đi bộ theo những bờ đất ngoằn nghèo để đến mái trường lá thô sơ, chúng tôi cùng nhau tắm chung trên lạch nước nhỏ. Gia đình tôi và cả thầy giáo còn dạy chúng tôi phải lễ phép đối với tất cả cô bác lớn tuổi trong xóm v.v...

Rồi cuộc sống êm đềm trôi qua rất nhanh và đột ngột, vì biến cố chiến tranh, do đó gia đình tôi và các gia đình trong xóm mỗi người tản cư đi một nơi. Có người phải đi vào miền quê xa xôi phía trong để lánh nạn, riêng gia đình ba má tôi thì lại chạy ra chợ (Thị xã).

Từ đó quê tôi bị chiến tranh tàn phá cho nên chúng tôi phải ở chợ không dám trở về quê. Và rồi, tôi và các anh em tôi đi học và lớn lên. Sau năm 1975, chúng tôi trở lại quê nhà với quang cảnh tiêu điều, nhưng ba má tôi cũng ráng cố gắng gầy dựng lại mảnh vườn và cất lại nhà để ở. Nhưng cuộc sống không êm đềm như tôi tưởng. Rồi sau đó vì tôi là người chế độ cũ cho nên chúng tôi lại phải vượt biên. Nhưng gia đình tôi không được đi chung hết ra nước ngoài mà chỉ có tiểu gia đình là chồng và con tôi. Thế là thêm một lần chia tay với người thân. Tôi cũng bùi ngùi không muốn đi nhưng vì tương lai các con.

Ra đi sống nước ngoài tôi nuôi hy vọng mình sẽ được rảnh rang hơn thời niên thiếu để tư duy về cuộc sống tâm linh. Vì thú thật thuở nhỏ tôi thích mấy tu sĩ lắm, không hiểu sao tôi thấy chiếc áo của các vị tu sĩ, kể cả áo dòng của mấy soeur và áo tu của các sư cô nữa. Tôi cũng rất thích đi chùa và nhà thờ nữa, nhưng cuộc đời tôi, vì thuở nhỏ thì phải lo cho em, đến lớn lên thì phải chăm sóc bốn con để cho ông bạn tôi an tâm đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Hằng ngày tôi chỉ làm công việc nhà như vá may thêm chút đỉnh thôi nhưng mà sao ngày nào, như ngày nấy tôi thấy không lúc nào rảnh.

Cứ đầu tuần làm việc nhà, nấu nướng, giặt dũ. Cuối tuần đi chợ mua thức ăn và các thứ cần dùng cho tuần tới. Cứ thế mà thời gian trôi qua trên 10 năm. Trong thời gian đó thỉnh thoảng tôi có tới chùa thọ bát quan trai, nhưng ít thôi, nhưng cũng nhờ thời khóa tu một ngày bát quan trai giúp tôi ở nhà thực hiện được chút nào hay chút nấy.

Rồi có một hôm, cô bạn làm chung thuở trước rủ tôi chuẩn bị một ít đồ cần dùng lên Đại Tông Lâm holiday một tuần. Tôi mừng như phát cờ trong bụng vì từ mấy

chục năm nay chưa bao giờ tôi được sống lại cảnh thiên nhiên và có cô bạn gái làm chung tánh cũng hiền cùng đi theo làm bạn.

Sau khi bước chân đến chốn Đại Tòng Lâm chúng tôi xin thầy cho tá túc ở phòng họp đa dụng, sắp bày đồ đâu vào đó rồi chúng tôi đi quanh một vòng gần phòng đa dụng và đưa mắt nhìn lướt qua những hàng cây xa và nghe tiếng suối reo; lúc đó khoảng 8, 9 giờ sáng. Sau khi nhìn sơ qua cảnh rừng, chúng tôi trở vào hỏi thầy một số việc cần thiết và chúng tôi nấu cơm nước, ăn xong nghỉ ngơi cho khoẻ để chuẩn bị cho những ngày kế tiếp.

Ngày thứ hai, tôi và cô bạn cũng thức dậy công phu sáng, tập theo như ngày thọ bát quan trai trong chùa. Sau khi tụng chú Lăng Nghiêm xong, chúng tôi lạy Phật kinh hành, rồi lo thức ăn sáng và dùng sáng xong cũng khoản 7 giờ 30. Sau đó hai chúng tôi rủ nhau tiến ra hàng cây xanh phía xa và chao ơi bên cạnh mấy cây cao màu xanh, ẩn dưới lạch suối nhỏ, nước chảy róc rách nghe như nhạc. Chúng tôi không ai bảo ai mỗi người tìm một tảng đá ngồi nhìn nước chảy.

Chao ơi! Nhìn làn nước suối chảy tự nhiên tôi liên tưởng đến con lạch nhỏ ở quê mà ngày xưa chúng tôi hay tác nước và lặn hụp ở dưới cả buổi trời mà không thấy lạnh, không biết chán. Hình ảnh thuở nhỏ hiện ra trong trí tôi như mới đây. Ấy vậy mà trên 50 năm rồi. Nhớ tới con số trên 50 năm tôi chột giựt mình. Nhớ lại vô thường mang đi của tôi hết mấy người bạn và cảnh vật cũng thay đổi hơn ngày xưa nhiều lắm, vì cách đây vài năm tôi có về Việt Nam thăm lại quê tôi.

Nhìn suối, nước suối trong chảy cùng những bọt nước nhỏ (vì làn suối đây không lớn) làm tôi thấy lòng se lại nghĩ

rằng sao thời gian qua nhanh quá? Tôi tự hỏi qua 50 năm rồi mà mình chẳng làm được gì. Thời gian còn lại có là bao, tuổi càng già, sức khoẻ càng kém.

Tôi nghĩ nếu mình không biết quý thời gian còn lại mà nhanh chóng bắt tay vào việc tiến thân học đạo nhanh lên thì e rằng bỏ mất một cơ hội may mắn của đời mình. Tôi nghĩ đến chuyện muốn xuất gia tu hành kéo vô thường đến thì thật là uổng phí một kiếp người. Tôi đang miên man suy nghĩ về viễn ảnh của một cuộc đời tu thì bỗng cô bạn gọi tên tôi. “A, vào ăn cơm, trưa quá rồi!”

Tôi giựt mình và quay về thực tại, và cảm thấy hối tiếc chưa thực hiện được mộng đi tu vì các con của tôi còn nhỏ quá, chưa đứa nào ra trường, chưa có việc làm, làm sao tôi không có trách nhiệm mà bỏ chúng cho được... Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó các con tôi có cuộc sống tạm ổn định rồi tôi sẽ xuất gia.

Và những ngày còn lại trong một tuần lễ tôi cố sống tự nhiên, thanh thản để trân trọng một dịp may được sống trong cảnh thiên nhiên của núi rừng mà tôi rất khó có cơ hội để gặp lại.

Và tôi cũng cầu mong cho những ai có đủ cơ duyên mạnh dạn phát tâm hướng lòng về sống với chân trời thanh thản an nhiên và tràn đầy phúc lạc.

Minh Pháp

Trong cuộc sống hàng ngày mọi người chúng ta đều khá bận rộn với công việc làm để được tồn tại, hoặc chăm chỉ đi học thêm để có một nghề nghiệp vững chắc ở tương lai. Đa số chúng ta đều bận rộn với trách nhiệm, và bổn phận đối với gia đình, sở làm hoặc xã hội, đoàn thể sinh hoạt. Ít ai có thời giờ để tự sống lại với chính mình, để tìm lại hương xưa như núi rừng thiên

nhiên. Chúng tôi được may mắn không quá bận rộn với cuộc sống, được hiểu chút ít giáo lý Phật Đà và có dịp viếng thăm Đại Tông Lâm Phật Giáo “Gosford NSW” tìm được chút an tịnh nơi cảnh trí tịch mịch lắng trong.

Chính nhờ sự tịch mịch của thiên nhiên, yên lặng của đồi núi, xa vắng các sinh hoạt ồn náo nơi thành phố đã giúp chúng tôi có dịp sống lại với chính mình và chiêm nghiệm lại những lời Phật dạy về vô thường, khổ, không và vô ngã.

Phật dạy về vô thường có 3 phương diện đó là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường.

Nói về thân vô thường: Phật dạy thân này có được là do tứ đại hợp thành cùng với tinh cha, huyết mẹ và thần thức mà tạo nên.

Nó trải qua 4 giai đoạn: sanh, lão, bệnh, tử rồi mất đi không có thường còn. Nhờ Phật dạy mà chúng ta sẽ bớt đau khổ khi phải đối diện với cảnh sanh ly tử biệt của người thân.

Về tâm vô thường: chúng ta hằng sống với sự tham lam, sân hận, si mê, thương, ghét, buồn, vui luôn xảy đến trong từng tâm niệm chúng ta, luôn bị ngoại cảnh chi phối, sống với sự phân biệt đúng, sai, phải, trái mà tự đánh mất bản tâm chân thật của chính mình. Có dịp sống với núi rừng thiên nhiên chúng ta sẽ thấy hạnh phúc khi biết được mình có chơn tâm thường trụ bất sanh, bất diệt không bị vô thường chi phối.

Giờ đây nói về hoàn cảnh vô thường: mọi sự mọi vật trên đời đều trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không.

Cảnh vật núi rừng, sông ngòi tất cả rồi sẽ thay đổi theo thời gian.

Hiểu được định luật này chúng ta sẽ bớt đau khổ khi môi trường sinh thái hiện nay đang bị nhân loại phá hủy, tạo nên quá nhiều thiên tai, sóng thần, bão lụt khắp nơi, cướp mất biết bao sinh mạng vô tội.

Có dịp về sống lại với núi rừng thiên nhiên, chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì mình tìm được xác thân này chưa vào thời kỳ lão tử. Tâm thì không quá đau khổ vì hiểu được giáo lý Phật nên vượt qua những biến động trong cuộc sống. Và may mắn được ở nơi xứ Úc thanh bình, tự do, không bị chiến tranh, thiên tai, sóng thần tàn phá... Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho mọi người đều được sống bình an và tìm gặp lại hương xưa của chính mình./.

Danh Sách Cúng Đường Xây Dựng Đại Tông Lâm Phật Giáo

Sư cô Phước Tịnh bán dưa muối cúng đường (3900); Bán bánh ú (250); Bán ớt, đậu bắp (55); Tâm Toàn thỉnh Phật Thích Ca (150); Thanh Tôn (10); Quách Quốc Hưng (50); Bán ớt, đậu bắp (60.50); Bán đậu bắp + đậu ĐTL (64); Bán bánh ú (1566); Bán ớt, đậu bắp (39); Tâm Lộc bán tết cúng (1700); Sư cô Phước Tịnh bán dưa muối cúng đường (100); Chung Thái Hoàng Nam cúng ĐTL (100); Trần Đình Tân cúng đường tết 2008 (20); Shan Yu lin + Phung Hoang tu (25); Nguyễn Huỳnh Ngọc (5); Huỳnh Văn Hường (2); Nguyễn Thu Trang (10); Diệu Minh (10); Trần Lai Phan cúng đường tết 2008 (10); Hoàng Thị Lê pd Tâm Liễu (10); Cao Văn Lân (40); Chan Wai Hung (50); Phạm Thanh Lâm (50); Vũ Hồng Hưng (20); Phạm Thu Nga (12); Hòa Minh (100); Trương Trần (30); Thiện Bình (100); Nguyễn Văn Minh (30); Võ Kim Ngọc (10); Sam Mui Chang (50); Ng. H (700); Trần Đức Huy (10); Ông Bà Senesombath (20); Thùng cúng đường (1600); SC. Phuoc Chí cúng DTL (2000); G Đ Chơn Sung + Diệu Phước (100); Quày Toán bán bánh mì và bắp cúng đường (400); Thùng cúng đường tết (411.70); Nhi Huy cúng (300); GĐ Đào Kim Quan (30); Thầy Phước Lạc cúng (200); Thùng cúng đường (358.55); Chung Thị Thái Hoàng (200); Tiền bán ớt (28); Thầy Phước Lạc cúng (50); Kathy Lamson (100); Chúc Nguyễn

(100); Trần Tấn An pd Thân An (75); Thầy Phước Minh (15); Bán ớt + Đậu bắp (34); Giang Kim Thanh pd Tâm Minh Noumea (100); Bán ớt (17.50); Huỳnh Bình Hà (50); Sư Cô Phước Tịnh Bán dưa muối (1000); Huỳnh Thị Tổ (100); Bán ớt + đậu bắp (29); Bún Bò Huế Đông Ba tiền giấy (65); Bún Bò Huế Đông Ba tiền các (427.75); Ấn danh (228.20); Bán ớt + đậu bắp (22); Bán đậu bắp (21); Bán bánh ú (200); Bán bánh ú (200); Giang Kim Thanh (50); Bán ớt (28); Quán An Lạc tiền giấy (45); Quán An Lạc tiền các (79.90); Bán ớt + đậu bắp (33); Kathy Lamson (200); Bán ớt (21); Thầy Phước Lạc (50); Tâm Hương (5); Bán bánh ú (150); Bán bún riêu pd Diệu Hoa (125); Bán ớt (7); Viên Đông (100); David Huỳnh lon tiền các (74.15); Bryan Đỗ lon tiền các (88.15); Vieky Đỗ lon tiền các (115.90); Diệu Hòa lon tiền các (147.05); Phùng Lan Đình + Tô Nghi + Quê Lâm (64.30); Trần Thị Thuận (100); Tâm Đức (100); Chung Kwok Wong (100); Diệu Kim (1000).

Phật tử Melbourne:

Chơn Trì (50);

Phật tử Nouméa: Ông bà Lautard Phúc Nhân & Diệu Hạnh (Aus \$700); Tâm Đức (Aus \$700); Tinh Hòa (Aus \$250)

Danh sách cúng dường tạc tượng Tam Thánh Tây Phương:

Lê Diệu Huyền cúng tạc tượng (10); Trì Hải Nguyên và Hà Ngọc Anh (200); Đoàn Dung Thai cúng (50); Sư cô Phước Chiếu (50); TLCN (70) (số 1123); TB (số1124) 50; CHH (số1125); GĐ Lê Thanh Hùng (100); Chơn Lý + Diệu Minh + Tâm Huệ (100); Trần Văn Đức + Trần Thị Cửa (100); Thảo Nguyễn pd Diệu Thuận (100); Thị Kim Oanh Tô (100); Lưu Trường (50); Huệ Hương, Danny Lưu, Chân Phúc Đạo (300); Nguyễn Thị Huỳnh Lan pd Diệu Hiền (500); GĐ Trần Huyết Thạch (100); Vũ Thị Hải (1000); H/L Nguyễn Kim Thời pd Minh Thiện (100); Nguyễn Kim Thời pd Minh Thiện (500); Nguyễn Thị Xuân pd Diệu Mỹ (50); Phan Văn Thế pd Nhuận Trí (50); Trịnh Thị Lành pd Diệu Thiện (50); Ấn danh (500); Amitabha (370); Amitabha (1000);

Lời Cảm tạ

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quý vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại Tòng Lâm Phật Giáo; quý vị góp sức công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần những tấm lòng rộng mở.

Quý đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin ghi:

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth Bank tài khoản số:

2323 1011 0961.

Sau đó gửi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về Tổ đình Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại Tòng Lâm cần chùa giúp phương tiện di chuyển xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

Phước Huệ Temple

365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164

Điện thoại: (02) 9725 2324

Fax: (02) 9725 5385

Email: phuochue@phuochue.org

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng.

Sydney ngày 01/05/2008

Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo



Ghi nhận công đức nhà in .

đã giúp bảo trợ Bản tin này

ALL-VILLA PRINT

Unit 6/46-66 The Horsley Dr. CARRAMAR NSW 2163

Tel: (02) 9724 7012 Fax: (02) 9724 7311

- Danh thiếp
- Thiệp cưới
- Biên lai
- Letter head
- Phong bì
- Quảng cáo
- Sách
- Đặc san
- Đóng sách
- Full colour