



Đại Tông Lâm Phật Giáo
SUKHĀVATĪ
 Buddhist Monastic Institute

SỐ 14 - 8/2008

DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH

Trong số này:

Lời ngỏ	1
Cảm xúc bên tượng Đài ...	2
Một chiếc bè đã qua sông ...	3
Thơ Về đây	6
Lên rừng gặp lại hương xưa	6
Danh sách ủng hộ Đại Tông Lâm Phật giáo	7
Lời cảm tạ	8

LỜI NGỎ

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni,
 Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Thời gian là yếu tố thiết yếu để đo đạt đánh giá sự kiên nhẫn ở nơi lòng người. Và cũng chính thời gian, nó mang lại nhiều lợi ích cho con người trong việc đầu tư qua mọi lãnh vực cấp độ ngành nghề khác nhau, nếu con người khéo biết lợi dụng thời gian để làm những điều hữu ích cho bản thân và tha nhân. Thời gian qua, Ban kiến thiết đã vận dụng nỗ lực thực hiện xây dựng Đại Tông Lâm qua từng bước khiêm tốn hình thành.

Suốt thời gian hơn 4 năm qua, ban kiến thiết đã thực hiện các bản tin, nhằm phổ biến những tin tức cập nhật liên quan đến công trình kiến tạo Đại Tông Lâm. Với mục đích là để cho chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử khắp nơi dõi theo để biết qua những việc làm của Ban kiến thiết.

LIÊN LẠC
 TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
 365 Victoria Street
 Wetherill Park
 NSW 2164, Australia
 Tel:
 (02) 9725 2324
 Fax:
 (02) 9725 5385
 Email: phuochue@phuochue.org

ĐẠI TÔNG LÂM
 PHẬT GIÁO
 130 Nardoo Rd
 Peats Ridge NSW 2250
 Tel/Fax:
 (02) 4373 1563



Hẳn ai cũng biết, khi thực hiện một công trình quy mô lớn lao mang tính ích lợi chung cho đại thể, tất nhiên, nó đòi hỏi phải hội đủ nhiều yếu tố thuận lợi. Nhất là hai yếu tố quan trọng chính: “giấy phép xây cất và tài chánh”. Đó là hai chính yếu hai nhân tố phải có cho việc thực hiện. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố linh tinh thuận lợi khác nữa. Có hội đủ như thế, thì việc thực hiện công trình mới sớm mau kết quả thành tựu.

Thời gian qua, tuy ban kiến thiết có gặp một vài chướng duyên khó khăn thử thách, nhưng nhờ oai lực Tam bảo gia hộ, đồng thời, cũng nhờ sự tích cực đóng góp công sức và tài vật của chư Tôn Đức Tăng, Ni cũng như của quý đồng hương Phật tử, nên tất cả đều được khắc phục vượt qua.

Như có nhiều bản tin đã loan, mọi công việc xây dựng đã và đang xúc tiến kết quả qua từng bước tốt đẹp. Khi đến tham quan hoặc lưu lại thời gian tu học ngắn hạn, nhiều vị đã ghi lại đậm nét thân thương qua niềm cảm xúc của mình đối với phong cảnh nên thơ của Đại Tông Lâm. Niềm thiện cảm chứa chan đầy ưu ái thâm tình đó, làm cho chúng tôi có thêm niềm an ủi và nó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi nỗ lực nhiều hơn trong công việc thực hiện. Tuy nhiên, sự thực hiện hoàn thành có mau chậm, nó còn tùy thuộc vào sự tích cực đóng góp chung của toàn thể liệt quý vị.

Hòa Thượng Trưởng Ban Kiến Thiết, hiện nay, dù tuổi đã quá già, sức đã yếu mòn, nhưng Ngài vẫn luôn kiên trì quan tâm thúc đẩy Ban kiến thiết cố gắng tiến hành mọi công việc. Nhất là bản vẽ về những chi tiết sau cùng cũng đã được cập nhật và đã nộp cho Hội Đồng Thành Phố xét. Hy vọng, thời gian không xa, chúng ta

sẽ thực hiện thiết lập cây cầu bắc ngang qua suối nước để chuyên chở những vật liệu nặng nề tiến hành trong công cuộc xây cất.

Điều rất vui mừng là trong thời gian qua, Ban kiến thiết luôn nhận được sự ưu ái quan tâm của chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử trong việc hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất. Sự phát tâm ủng hộ cúng dường tịnh tài thường xuyên của quý đồng hương Phật tử khắp nơi cho công cuộc xây dựng Đại Tông Lâm, đó là một nghĩa cử cao đẹp, một công đức lớn lao, mà Ban kiến thiết xin chân thành ghi nhận công đức và trân kính tri ân tất cả quý vị.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2552, chúng tôi xin thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể liệt quý vị: Bồ Đề tâm kiên cố, đạo nghiệp tinh chuyên, hiểu hạnh vô biên, tùy tâm mãn nguyện.

Trân trọng.

Ban Kiến Thiết.

Cảm xúc bên tượng đài Quán Thế Âm - Đại Tông Lâm

*Chiều chùng rơi xuống trên nường
Con về bên Mẹ vẫn vương nỗi lòng
Chim xa xoái cánh hoài mong
Tông Lâm bến Giác thong dong tìm về
Bên hiên có mẹ cận kề
Đoái trông con trẻ vỗ về đường xa
Ngước nhìn dáng Mẹ sương pha
Dịu hiền ánh mắt bao la Tâm từ
Bụi trần đắm nhiễm riêng tư
Trong con bóng chốc tan như mưa chiều
Con về Mẹ chẳng nói nhiều
Nhưng Tâm khai mở giáo điều Chân như
Con về mang lấm thực hư*

*Giải bày cùng Mẹ trang thư cuộc đời
Con về lòng dạ rối bời
Dang tay Mẹ đón mắt ngời yêu thương
Con về tìm chốn nấu nương
Mẹ vắng trăng tỏ đêm trường sáng soi
Con về bóng nhỏ lẻ loi
Rừng xanh lá biếc cảm hoài sê-san
Con về lắng đọng tâm can
Nghe như Cam Lộ tỏa lan quanh mình
Con về bên Mẹ trần tình
Ngựa hoang chưa mỏi, một mình... lại đi
Mẹ như nguồn suối Đại Bi
Tiến chân con trẻ phân kỳ duyên sinh
Con đi suốt những bình minh
Ngược lên có Mẹ lặng thình lưng trời
Con đi góp mặt bên đời
Tháng ngày nuôi dưỡng những lời Mẹ ru
Con như sen muện đầu Thu
Chất chiu nắng nhạt tâm tu miệt mài
Con đi ngày rộng tháng dài
Bên con có Mẹ gót hài nhẹ nâng
Con đi vút bỏ tham sân
Ươm mầm nhân ái tâm thân hòa cùng
Con đi có Mẹ trùng phùng
Chất chiu dẫn dắt tận cùng thế gian.*

Tâm Thường

Bài cây đăng

**Một chiếc bè đã
qua sông:
Sư cô Thích Nữ
Nguyên Lưu**



Ngày Thứ Bảy khi vào thọ Bát, tôi được Diêu Viên báo là Sư cô đã viên tịch, vào hai ngày trước đây trong một buổi chiều. Tôi rủ Diêu Viên đi một vòng quanh khu vườn bên hông chánh điện trước khi vào niệm Phật. Chúng tôi đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói với ai điều gì. Tôi có

cảm nhận Diêu Viên và tôi đang thấy sự hiện diện của Sư cô trong từng cành cây ngọn cỏ nơi khu vườn này, tôi thường gọi đùa là vườn Lộc Uyển, nơi mà Sư cô đã bỏ hàng giờ ra chăm sóc trong những ngày tháng còn lại. Tối đến, tôi thấy thầy Trụ Trì tay cầm di ảnh của cô, mặt thầy tươi tỉnh báo cho các Phật tử đến chùa biết sự ra đi của Sư cô. Không phải thầy không thương tiếc Sư cô, nhưng thầy đã từng dạy chúng tôi rằng sự chết chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Bồ Tát hóa độ chúng sanh rồi thì cũng có lúc tự mình phải chuyển kiếp. Chiếc bè đưa người qua sông rồi thì ta cũng phải rời bỏ nó mà thôi. Sư cô đã qua bên kia bờ chí nguyện đã đạt thành thì là điều mà chúng tôi phải mừng hơn là than khóc.

Vậy là quý thầy đã quyết định tổ chức tang lễ cho cô một cách trang trọng mà không như lời yêu cầu của Sư cô là càng giản dị càng tốt. Chúng tôi mỗi người sẽ cố gắng dành chút thì giờ để đến đọc kinh cùng Sư cô trong những ngày cuối, để mình còn có cảm giác là: Sư cô đã hiện diện trước mặt mình rồi cùng với mình đọc từng lời kinh tiếng kệ.

Thứ Hai 4 tháng 08 năm 2008

Hòa Thượng Trưởng lão thượng Phước hạ Huệ cùng quý thầy trên Tổ đình Phước Huệ đã có mặt đầy đủ, thầy Thiên Tâm chùa Hoa Nghiêm cùng sự hiện diện một số quý thầy ở những chùa khác tại Melbourne như Thầy Minh Trí chùa Phước Tường, Thầy Tịnh Đạo chùa Linh Sơn, Thầy Tâm Phương tu viện Quảng Đức, Thầy Thông Dũng thiền viện Hiến Quang, Thầy Phước Thế. Ngoài ra tôi cũng ghi nhận sự hiện diện một số sư cô trên chùa Phước Huệ họp cùng quý Sư cô Phước Chơn, Phước Hồng.

Theo chương trình đã soạn Thầy Phước Thái đ ược đề cử làm MC để điều động và sắp xếp mọi việc.

Đúng 7.00 tối, chúng tôi cùng nhau tề tựu trong hội trường, nơi mà linh cữu của Sư cô được quàn nơi đây trong ba ngày trước khi làm lễ trà tỳ tại Boy Chapel một lò thiêu tại Springvale. Một điều hay là khi quàn linh cữu tại chùa, thì mỗi người chúng tôi khi cần nhấn gửi điều gì, chúng tôi có thể đến một cách dễ dàng trước giác linh của Sư cô mà nhấn gửi trong sự chân tình mà cũng rất ấm cúng của tình Sư Đệ.

Thầy Thích Tâm Phương đã hướng dẫn buổi lễ rồi chính đích thân Hòa thượng đã làm lễ thành phục cho Sư cô. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh với 28 vị Tăng Ni hướng dẫn, tôi thấy công đức và phước báu của Sư cô quả xứng đáng với danh dự này. Gia đình pháp quyến theo lời dạy bảo của Hòa Thượng thay cho chiếc áo tang màu trắng là chiếc áo lam thanh bạch cùng một miếng vải vàng đính lên áo. Thầy Phước Tấn đã khuyến khích chúng tôi cũng nên để tang cho sư cô bằng cách đính miếng vải vàng lên áo tràng mình gọi là để tỏ chút lòng tưởng nhớ một người có nhiều công sức và gắn bó với đạo tràng.

Sau lễ thành phục với sự hiện diện đầy đủ của pháp quyến, thân hữu xa gần cùng các liên viên của Đạo tràng Quang Minh, thầy Phước Thái với trí nhớ tuyệt vời đã ghi lại khá chi tiết các công đức mà Sư cô đã làm được trong những ngày tháng còn tại thế. Từ việc đạo đến việc đời lúc nào cô cũng xông xáo gánh vác. Thế mới chúng mình được rằng không phải đợi đến xuất gia thì mới hành được Bồ Tát hạnh. Điều này cũng cho thấy được tính tích cực của một đạo Phật vào đời. Nhìn tấm gương của Sư Cô chúng tôi rất cảm phục và thấy rằng Bồ Tát thị hiện trong đời đời khi cũng

có thể hiện thân là một người nữ. Gần 500 người ngồi trong hội trường lắng nghe trong niềm cảm phục sâu xa đối với một người đã xả thân vì đạo vì đời. Từ việc in kinh, đúc tượng Phật, bố thí, thiết lập cơ sở kinh tài lo cho tăng chúng cho giáo hội đến việc lập viện mồ côi Diệu Quang nhưt nhưt cô đều thành công rực rỡ. Tôi ghi nhận có những nét mặt rạng rỡ, có những nụ cười chia sẻ với sự thành công và tấm lòng Bồ Tát vô biên của cô nhưng cũng có những giọt nước mắt rơi xuống vì tiếc thương.

Sau phần tiểu sử là phần diếu văn của Chư tăng và các đoàn thể

Mở đầu là phần ai diếu của thầy Thích Thiện Tâm. Qua phần trình bày của thầy Thiện Tâm ta thấy được mối quan tâm của cô đối với tăng chúng và sự trường tồn của đạo Phật. Thầy đã tán thán công đức của cô trong sự kính phục sâu xa.

Sau đó là thầy Tịnh Đạo đã đại diện cho hai thầy Minh Trí và Tâm Phương có đôi lời trước giác linh Sư cô. Thầy cũng nhắc lại những kỷ niệm khi còn ở Việt nam và được biết sư cô qua những việc làm đầy công đức của sư cô tại chùa Giác Sanh và tại Tổ Đình Ấn Quang.

Đoàn thể đầu tiên đến là Đạo tràng Hoa Nghiêm, người đại diện là Anh Nguyễn Văn Phong. Anh cho biết sự tham gia của Sư cô đối với đạo tràng Hoa Nghiêm, cũng như đối với chùa Hoa nghiêm rất to lớn. Anh còn nói sự ra đi của cô là một mất mát to lớn là một thiệt thòi cho Đạo tràng.

Viện Phật học A Dục là đoàn thể thứ nhì, người đại diện là đạo hữu Thiện Đức. Trong niềm cảm xúc sâu xa anh cho biết Sư cô là người đã có công rất lớn với việc hình thành viện này. Từ việc thành lập, đôn

đốc đến phần tài chánh, Sư cô đã không quản khó khăn để hình thành và hoàn tất việc Phật sự này. Anh bày tỏ niềm kính mến và lòng biết ơn của toàn thành viên trong viện Phật Học A Dục này.

Cô Diệu Lương đã đại diện cho toàn thể Đạo tràng Quang Minh bày tỏ nỗi niềm xúc cảm đối với Sư cô và cũng nhắc nhở lại công lao khó nhọc của Sư cô trong sự nghiệp bảo vệ sự trường tồn của đạo Phật. Ban Trị Sự và Ban kiến thiết Đại hùng bửu điện chùa Quang Minh lay tạ giác linh Sư cô.

Sau cùng là lời cảm tạ của thầy Phước Tấn. Thầy cho biết ngày mai sẽ trình chiếu một số hình ảnh của cô, thầy cũng yêu cầu có sự đóng góp của tất cả mọi người.

Thứ Ba 05 tháng 08 năm 2008

Sau thời kinh Báo Ân Phụ Mẫu là việc phúng điệu của các đoàn thể.

Hòa Thượng đã mở đầu bằng một lời nhắn nhủ với những người thân còn lại trong gia đình. Công đức vô lượng và tấm lòng thiết tha vì đạo Pháp của cô là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ngoài ra Hòa Thượng còn cho biết những điều mà thầy Phước Thái kể lại thì vẫn còn thiếu vì có những việc cô âm thầm làm trong tinh thần vị lợi lợi tha mà ít ai được biết. Cuối cùng Hòa Thượng chúc cho Pháp quyến được đạo thêm tăng trưởng, phước đức tràn đầy.

Sau lời Hòa Thượng, đạo hữu Minh Chiếu đại diện Ban Trị sự chùa Quang Minh có đôi lời phát biểu trước giác linh của Sư cô. Bác nhắc lại công lao khó nhọc của sư cô qua nhiều năm tháng trầm của chùa Quang Minh. Sư cô đã không quản mọi gian khổ để lo xây dựng ngôi chùa Quang Minh thân thương và ngôi Đại hùng bửu

điện. Bác bày tỏ lòng quý mến và tiếc thương của toàn thể Ban trị sự đối với sự ra đi của cô.

Bồ Đề Trai cũng đã cử đại diện bày tỏ nỗi tiếc thương của mình. Sư cô là người sáng lập trông coi, điều hành và săn sóc quán. Hình bóng của cô đã gắn liền với quán trong những năm tháng dài và những chân tình thiết tha của Sư cô đối với nhân viên tại đây mà anh chị em không bao giờ quên.

Cô Liễu đã đại diện cho Gia đình Đại Hoan Hỉ bày tỏ niềm cảm xúc của mình cùng lòng tri ơn việc Sư cô giúp đỡ các em may chiếc áo dài lam đồng phục. Cùng việc tưởng nhớ đến những cảnh đào quanh chùa có được là do chính ý của cô.

Sau đó là phần trình chiếu những hình ảnh của Sư cô. Ta sẽ tìm được bóng dáng thân thương của cô từ lúc còn ở Việt Nam đến khi qua Úc, những sinh hoạt cùng nụ cười trong tâm tử của cô được rọi lên trên màn ảnh. Từ những việc âm thầm lặng lẽ cho đến những việc làm chánh đáng được ghi trong sổ sách, trong lòng mọi người đã được thể hiện phần nào qua phần trình chiếu này.

Để kết thúc thầy Phước Tấn cho biết ngoài việc phát triển Phật pháp cô còn là người cũng lo đến môi trường chung quanh làm đẹp cho ngôi chùa bằng những cảnh đào trong mùa Xuân mới, những nụ hồng trong nắng ban mai, những ngọn ốt đong đưa chiều đầy quả mà tôi và Diệu Viên thương hái cho quán Bồ Đề Trai.

Đó là tất cả của Sư cô, kể làm sao cho xiết việc Sư cô làm. Ngày mai này đây cảnh đào thiếu bóng Sư cô nhưng vẫn còn đong đưa trong nắng sớm, nụ hồng vẫn nở thắm trong nắng xuân, những cành ốt

vẫn còn đầy quả chín mọng. Còn chúng ta, những người còn lại đã thừa hưởng được di sản quý báu này thì chúng ta phải tự hứa với lòng đi là phải biết vun bồi cùng xây đắp những gì đã có sẵn và cũng phải biết noi gương người để phục vụ cho đạo cho đời.

Thứ Tư 06 tháng 08 năm 2008

Tôi chưa từng thấy buổi trai tăng nào mà có đầy đủ các tăng ni đến dự như ngày hôm nay. Tăng đoàn gồm 18 tăng cùng Hòa Thượng và 14 ni đến dự lễ trai tăng cùng tiến biệt giác linh cô trong ngày cuối cùng.

Hòa Thượng ban giáo tử cho Pháp quyền và gởi lời chúc lành cho tất cả mọi người. Thầy nói những phước báo về tài pháp nhĩ thí mà Sư cô đã để lại thì xin hãy trân trọng giữ gìn, noi theo và nên gắng công bồi đắp tiếp tục con đường của người đã để lại. Theo Thầy thì tài thí hữu hạn nhưng pháp thí thì công đức vô cùng tận. Sau cùng Hòa Thượng đại diện Chư Tôn Đức hiện tiền, chư Đại Đức Tăng Ni nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho giác linh tỳ kheo ni Nguyên Lưu cao đẳng Phật quốc và toàn thể môn đồ, pháp quyền được thừa hưởng những công đức quý báu của sư cô đã tạo nên mà gặp nhiều phước báu vô lậu, giải thoát.

Cuối cùng thì lễ Di Quan cũng được cử hành với số tham dự hơn 500 người. Đoàn xe nối đuôi nhau tiến đến nghĩa trang. Nơi đây lễ trà tỳ được cử hành trọng thể trước sự chứng kiến của hàng trăm người và với sự chủ lễ của Hòa Thượng Trưởng lão thượng Phước hạ Huệ .

Mỗi người chúng tôi dâng cành hoa cho Sư cô. Thầy Phước Tấn nói đây là cành

hoa tâm ý, dâng hết lòng thành vào câu chúc cuối cùng dành cho giác linh Sư cô trong giờ phút tiễn biệt này.

Tôi xin dùng một lời trong Kinh Pháp Cú để tặng Sư cô:

Người nào có đầy đủ năng lực, luôn giữ mình trong chánh niệm, tinh chuyên hành trì, biết giữ giới trong sạch, phục vụ và bố thí không ngừng thì danh thơm sẽ mãi thơm ngát.

Đây không những là lời tôi gởi gắm đến Sư cô mà còn là bài học tôi đã rút tỉa được từ những hạnh bồ tát của Sư cô và tự mình nguyện rằng: mình sẽ lấy nó làm kim chỉ nam cho cuộc đời còn lại của mình.

Ban Biên tập chùa Quang Minh

Về đây!

*Về đây dựng lại niềm tin
Về đây tìm lại an bình nội tâm.
Về đây nhìn Đại Tông Lâm
Rừng cây bóng mát cao thâm đạo tình.
Về đây nuôi dưỡng tâm linh
Lắng sâu thiền định kệ kinh an nhàn.
Về đây đất Tịnh thanh thang
Suối reo nước chảy không màng lợi danh.
Về đây bát ngát trời xanh
Bình minh cánh đẹp trên cành chim kêu
Về đây lạc hưởng tiêu dao
Bạn cùng hoa lá ngạt ngào tình thâm.
Về đây theo dấu để tầm
Cảnh yên tâm lặng mạch ngầm lắng sâu.
Về đây vui sống đạo mầu
Cảnh tâm, tâm cảnh một màu như nhiên.*

T.T.



LÊN RỪNG GẶP LẠI HƯƠNG XƯA

Lời dẫn:

Thiếu vật chất con người không có phương tiện để xử dụng. Bên cạnh đó mạch sống tâm linh cần phải được song hành cùng đời sống hằng ngày. Nhìn về thực tại không phải cố quên thời gian. Thật ra, soi chiếu các giá trị cơ bản để góp nhặt những năng lượng tốt dùng làm đầy và thặng hoa đời sống nội tâm. Sự chần chừ theo thời gian bỏ quên năng lực nhiệm mầu của thực tại sẽ khiến con người mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở trong đời sống rất khó lòng vượt qua được. Biết góp nhặt phương tiện là một việc làm tốt; và biết góp nhặt các giá trị tâm linh là một việc làm siêu việt. Khởi đi từ đó việc nối kết và tìm lại hương xưa không nhất thiết phải đợi chờ thời gian chín đủ. Hãy nhẹ nhàng bước vào con đường đích thực của chính mình....

P.H.

Trong quá trình tu học, chúng ta cần trau dồi kiến thức: Phật pháp và Thế pháp. Chúng ta thường nói: Phật pháp bất ly thế gian pháp.

Do đó, cần phải nghiên cứu giáo lý, cần phải có đối tượng để học tập, tiếp đến chúng ta cần phải hoằng pháp độ sinh.

Trong tứ hoằng thệ nguyện có viết:

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Trước hết phải huân tập giáo lý. Như ta có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nói chung là vật chất, nhưng nhu cầu tâm linh không thể thiếu được, như không khí đối với con người. Nếu thiếu không khí hít thở, thì con người không thể nào tồn tại được nữa. Do đó, việc học tập tìm hiểu giáo lý Phật Đà đối với người tu Phật không thể nào thiếu được. Vì

thể việc học hỏi giáo lý rất là hệ trọng. Không nghiên cứu giáo lý như người mù đi trong đêm tối, thì tránh sao khỏi cảnh sa hầm sục hổ. Có nghiên cứu giáo lý chúng ta hiểu được lời Phật dạy theo chánh pháp đúng chân lý. Như ngài Quy Sơn dạy “Giáo lý vị thường thể hoại, huyền đạo vô nhân khế ngộ” nghĩa là: Giáo lý chưa từng để lòng, thì chỗ huyền đạo do đâu mà khế ngộ.

Muốn nghiên cứu giáo lý chúng ta phải cần có đối tượng để học hỏi. Đó là kinh điển Phật giáo. Kinh điển Phật giáo có Nhị Tạng, Tam Tạng, đều nằm trong cú kinh tiểu thừa (nguyên thủy) và đại thừa. Mỗi tạng kinh đều có đầy đủ Kinh, Luật và Luận, đều được truyền bá đến Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, v.v... Tuy vậy, chúng ta cần lựa chọn đúng căn cơ trong khi tu học và thực hành. Càng học nhiều kinh điển, sẽ có thêm nội lực tu hành. Đối với Phật giáo, học phải đi đôi với hành, nếu ta chỉ một bề nghiên cứu thì ví như một tú đưng sách. Nếu có hành mà không học thì sự tu hành dễ bị sai lạc. Thế nên có câu: “Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đũa đưng sách”. Đối với người con Phật cần phải từ bỏ bản ngã, không còn cái tôi, khi làm bất cứ một công việc gì bám víu vào danh lợi thì cái tôi ngày càng được nuôi lớn, không có cách nào từ bỏ được. Nhân đây tôi xin kể tóm lược một câu chuyện trong Truyện Cổ Phật Giáo, mục đích nói về lòng Từ Bi khi gặp bất cứ một đối tượng nào.

Xưa kia có gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ, họ đang sống cảnh an vui và hạnh phúc. Không may người chồng lâm bệnh chết, khi anh ta qua đời, người vợ vẫn còn mang thai đứa trẻ thứ ba. Gia đình lâm vào cảnh vô cùng khốn đốn, thân cô, thế cô, thật là nghèo khó bất ly thân! Gia đình cô ta ở gần một ngôi chùa khá khang trang, trong chùa có nhiều tăng chúng tu học hàng ngày. Có một hôm vào ngày lễ hội lớn,

người đến chùa rất đông, đàn na tín thí đều là những người giàu có đến cúng dường Tam Bảo. Mọi người đều hưởng những niềm vui, mong cho gia đình đều được phước báo khi cúng dường Tam Bảo. Trong không khí vui tươi của thiên hạ đến chùa lễ hội, cô ta dắt hai con nhỏ và một con chó đến chùa lễ Phật, với tất cả tấm lòng thành, nhưng không có một vật dụng gì và cả tiền bạc, cô ta tủi thân, cho rằng thân phận mình kiếp trước không biết hạnh bố thí, do đó kiếp này nghèo khó v.v... Trong suy nghĩ miên man như vậy, cô ta đã cắt một mớ tóc cúng dường thầy trụ trì. Thầy hoan hỷ nhận. Sau đó cô ta xin cơm cho ba mẹ con, thầy sai bảo chú tiểu đem đến. Sau đó cô lại xin thêm một bát cơm nữa cho con chó, thầy bằng lòng cho nhưng trong lòng đã không vui. Cô tiếp tục xin một bát cơm nữa cho đứa trẻ trong bụng, Thầy nổi nóng lại còn trách mắng cho rằng của Tăng chúng, cô không nên lạm dụng, lạ thay, chưa bao giờ tôi thấy một người đã xin lại xin cho đứa con trong bụng. Lúc đó trên bầu trời trong xanh có vầng mây ngũ sắc hiện ra, đàn na tín thí nhìn lên thấy hình ảnh một cô gái và hai đứa trẻ. Chính là ngài Văn Thủ thị hiện để hóa độ tăng chúng, người được tiếp cận chính là vị trụ trì. Sau đó ngài ẩn thân biến mất. Vị trụ trì hoảng sợ đến kinh hoàng và thành tâm sám hối cho đến hết cuộc đời và dạy tăng chúng tu hành đúng theo lời Phật dạy.

Phải chăng với thời đại hôm nay chúng ta đang lâm vào cảnh đó quá nhiều vì bản ngã. Do đó, người tu theo Phật giáo bị lạm dụng và hình thức quá nhiều. Bởi khi xã hội văn minh bao nhiêu, thì đạo đức suy đồi bấy nhiêu. Người tu Phật cần học và hành, cần đi sâu tìm hiểu đạo lý nhân quả, thì ngay trong cuộc đời này, nhất định được giác ngộ và giải thoát./.

Danh Sách Cúng Dường Xây Dựng Đại Tòng Lâm Phật Giáo

Diệu Long (Lon tiền các) 29.35; Monastery donation (100); Mạc Đạo Dân (Lon tiền các) 224.55; Lê Thị Bé pd Diệu Tánh (Lon tiền các) 23.30; Bán ớt ĐTL (42); Bán cải ĐTL (5); Bán cải xanh ĐTL (30); Bán ớt ĐTL (25); Ông Bà Lautard (Nouméa) 700; Bà Tâm Đức (Nouméa) 700; Bà Tịnh Hòa (NZ) 250; Bán xả ớt ĐTL (50); Ấn danh (50); Lautard pd Diệu Hạnh (100); Hạnh Liên (Nouméa) 100; Lê Thị Mai Liên pd Hải Quang (100); Tâm Minh (Nouméa) 50; Bán ớt ĐTL (20); Victoria Tran & Reagent Tran (50); Thanh Trí & Nguyễn Phước (50); Lữ Liệt Hoa (20); Phạm Ngọc Yến (20); Nguyễn Thị Lan (20); Phan Quốc Lâm (150); Tăng Văn Minh (100); Phan Văn Út (100); Hoa Phước (20); Giác Toàn (100); Hà Lâm (50); Lý Nhất Trí (20); Trần Thị Niên pd Diệu Thọ (50); Phan Thị Nguyệt pd Diệu Quang (50); Phạm Thanh Hải (50); Nguyễn Văn Thịnh (20); Ngô Thị Thái (50); Nguyễn Hoàng Tiên (20); Lai Văn Khoa (USA) 500; Lê Thanh Hùng (200); Hanh Mừng (50); Mã Ểo (50); Đào Thị Kiểm (20); Cao Thị Thân (20); Thùng cúng dường (334); Nguyễn Thị Ly pd Diệu Huệ (Nouméa) 300; Bán ngưi bán ĐTL (100); Bán bún ủng hộ ĐTL Tâm Lộc & Tâm Đạt (541); Ấn danh (494); Sư Cô Phước Tịnh (1,580); Bán ớt ĐTL (60); Bán bánh ú (806); Thầy Phước Độ (140USD); Sư Cô Phước Lượng (140USD); Diệu Minh (20USD); Diệu Chân (20USD); Diệu Đào (20USD); Gđ h/l Huỳnh Đức Tuyên (50); Diệu Thủy (50); Bán cải ĐTL (102.50); Bán đậu, ớt ĐTL (95); Bán cải, củ cải, ớt (216); Bán ớt, đậu ĐTL (70); Thầy P.Lạc (50.95); Sa di Phước Ngộ (200); Bán ớt, cải, đậu ĐTL (199.50); Gạo thơm Hoàng Gia (1,000); Mỹ Đức Pharmacy (100); Nhã Chi Beauty Salon (100); Bán ớt ĐTL (80); Bán ớt đậu ĐTL (70); Bán cải, đậu (245); Đức

Khiêm (100); Nguyễn Thị Minh pd Diệu Đạt (400); Bán đậu ĐTL (33); Bán cải, đậu, khoai ĐTL (490); Đạo tràng bát quan trai (60); Bán ớt đậu ĐTL (46.50); Thầy Phước Thái (1,000); Tiền các dưới hồ cá (33.55); Thu Ngọc (20); Bán khoai mỡ ĐTL (130); Bán khô chay (50); Bán bánh sữa (50); Linda Trần (480); Quán An Lạc (Lon tiền các) 262.30; Cúng tạc tượng Tam Thánh: Huỳnh Kim Liên pd Diệu Huệ 1 (400); Trường Trần (30); Minh Phước (30); Kathy Lam Son (cúng 2 tháng 4+5/08) 200; Triệu Tố Cẩm (50); Chơn Huyền Chiếu (500); Ấn danh cúng tạc tượng Bồ tát Đại Thế Chí (100); Gđ Tâm Thanh (600); Chúc Triêm 20); Cúng Quán Âm Cảnh: Ấn danh (300); Diệu Trí (100); Bác Vụ pd Diệu Hạnh (100); Huỳnh Đức Tuyền (40); Sư Cô Phước Chí (20); Thầy Phước Lạc (20); Diệu Thời (50); Tâm Hiệp (50); Trần Thanh Hương (50); Diệu hạnh (50); Viên Linh (30); Gđ Từ Châu (100); Diệu An (300); Diệu Huệ (Trần Huỳnh Phúc) 50; Tâm Thông (50); Diệu Lai + các bạn (120); Sư Cô Phước Nghiêm (100); Diệu Lai (120); Gđ Ý Ngọc Mỹ Hoàng (100); Mỹ A (100); Tăng Hoàng Nhã (600); Diệu Phương + Cô Hằng (50); Sư Cô Phước Chí (2,500); Tăng Hoàng Nhã (100); La Thị Nôi (300); Daryl Wei (100).



Ghi nhận
công đức
nhà in .

đã giúp
bảo trợ
Bản tin
này

ALL-VILLA PRINT

Unit 6/46-66 The Horsley Dr. Tel: (02) 9724 7012
CARRAMAR NSW 2163 Fax: (02) 9724 7311

- Danh thiếp - Thiệp cưới
- Biên lai - Letter head
- Phong bì - Quảng cáo
- Sách - Đặc san
- Đóng sách - Full colour

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quý vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại Tòng Lâm Phật Giáo; quý vị góp sức công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần những tấm lòng rộng mở.

Quý đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin ghi:

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE

hoặc có thể chuyển thẳng vào:
Commonwealth Bank tài khoản số:

2323 1011 0961.

Sau đó gửi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về Tổ đình Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại Tòng Lâm cần chùa giúp phương tiện di chuyển xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

Phước Huệ Temple

365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164

Điện thoại: (02) 9725 2324

Fax: (02) 9725 5385

Email: phuochue@phuochue.org

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.

Trân trọng.

Sydney ngày 01/08/2008

Ban Kiến Thiết Đại Tòng Lâm Phật Giáo