



Giới: Sau khi Chư Phật chứng trai, Thiện tài lại một lần nữa đến tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài khuyên hội chúng nên phát nguyện vãng sanh, và Ngài cũng tự phát nguyện: "Nguyện tôi đến lúc lâm chung, dẹp sạch hết cả các chướng ngại, tạng mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh về Cực lạc." Như chúng ta đều biết, trên Hội Hoa Nghiêm không có phàm phu, các vị toàn là pháp thân Bồ Tát, đồng phá vô minh, đồng chứng pháp thân, theo bốn nguyện có thể thành Phật. Đức Phật dùng Viên giáo để hướng dẫn, Đức Phổ Hiền khuyên phát nguyện vãng sanh vì các Bồ Tát ở địa vị đẳng giác muốn lên Diệu Giác cần phải có Phật lực gia trì. Trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà có phát nguyện gia trì chúng Bồ tát ở mươi phương. Đó cũng là lý do tại sao Tịnh Độ trong mươi phương có rất nhiều mà Ngài Phổ Hiền khuyên hải chúng nên vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc. Thế mới biết, cầu vãng sanh về cõi Cực lạc là một pháp môn thù thắng, là con đường tắt tu hành để mau thành Phật.

2. Các Kinh Luận tán dương Tịnh Độ:

a. Kinh:

Kinh Phương đẳng Vô Lương

Tho “Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 đại nguyện rồi, một lòng chuyên chú trang nghiêm Phật độ, an lập chúng sanh vào Đạo vô thượng chính chơn, nay đã thành Phật rồi, hiện ở tại cõi Cực lạc phương Tây hiệu là Vô Lượng Thọ. Có các chúng sanh nào nghe danh hiệu Ngài, lòng tin chắc vui mừng, cho đến một niệm chí tâm hồi hướng, nguyện vãng sanh về nước kia, liền được vãng sanh, trụ vị bất thối”.

Kinh Bát Nhã, Phật dạy:

“Pháp giới chỉ có một tướng, duyên theo pháp giới gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu Thiện nam tử, thiện nữ nhon nào muốn vào nhất hạnh tam muội, cần phải ở chỗ vắng vẻ, bỏ các ý tán loạn, không giữ tướng mạo, để tâm vào một vị Phật chuyên xưng danh tự, tùy theo chỗ ở của vị Phật ấy, ngồi ngay hướng về, có thể đặt tâm vào một vị Phật mỗi niệm tương tục, liền ở trong niệm ấy, có thể thấy Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì sao vậy? Vì niệm một vị Phật công đức vô lượng vô biên, cũng cùng với công đức vô lượng của chư Phật không khác. Nếu muốn được nhất hạnh tam muội cần phải chuyên tâm niệm Phật. Pháp môn này trong các kinh đều có nói rõ.”

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói: “Ta nhớ thuở xưa, hằng hà sa kiếp có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Quang dạy ta niệm Phật Tam Muội. Thí như có hai người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế dù có gặp cũng như không gặp dù có thấy cũng như không thấy. Nếu hai người cùng nhớ hai cái nhớ càng sâu, như thế, từ đời này

sang đời khác đều khăn khít bên nhau như hình với bóng, không hề sai khác. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con cút trốn chạy, dù Mẹ có nhớ cũng đâu thể gặp được, nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời này đến đời nọ đều chẳng xa li. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật mà được Vô Sanh Pháp Nhẫn. Hôm nay, ở trong cõi này, tiếp dẫn người niệm Phật đưa về Tịnh Độ. Phật hỏi viên thông con không cần lựa chọn “nhiếp hết sáu căn, tịnh niệm tiếp nối được vào chính định, đây là thứ nhất.”

Kinh Pháp Hoa nói: “Nếu người nào có lòng tán loạn, đi vào chỗ tháp miếu, một lần xung



Nam Mô Phật đều sẽ thành Phật Đạo”

b. Luận

Luân Đại Thừa khởi Tín, Tổ Mã Minh nói: “Như Lai có