

phương tiện thù thắng gìn giữ lòng tin, người nào dùng nhân duyên chuyên ý niệm Phật, tùy theo nguyện mà được sanh về cõi Phật kia, thường gặp Đức Phật, xa lìa ác đạo như trong kinh nói rõ. Nếu người chuyên niệm Phật A Di Đà ở thế giới phương Tây, được bao nhiêu căn lành đều hồi hướng vãng sanh, liền được vãng sanh về thế giới kia, thường được thấy Phật nên không hề bị lui sụt”

**Luân Ty Bà Sa**, Tổ Long Thọ dạy: “Phật pháp có vô lượng pháp môn, như đường đi ở thế gian có khó có dễ; người đi đường bộ thì mệt nhọc, người đi đường thủy bằng thuyền thì khỏe. Đạo Bồ Tát cũng thế, có người chỉ làm việc tinh tấn để đạt thành quả vị bất thối. Nếu người muốn đến vị bất thối, nên dùng tâm cung kính, gìn giữ Danh hiệu Phật A Di Đà câu vãng

sanh về cõi Cực Lạc”.

**Luân Vãng sanh**, Tổ Thiên Thân dạy: “ Nếu thiện nam tử, thiện nữ nơn tu ngũ niệm môn, thực hành được thành tựu chắc chắn được vãng sanh về cõi Cực lạc, gặp Phật A Di Đà hành giả dứt sạch được ba nghiệp thân khẩu và ý: Thứ nhất là Lễ bái môn, hành giả dùng thân nghiệp lễ bái Như Lai A Di Đà, vì quyết lòng cầu sanh về cõi Cực lạc. Thứ hai là Tán thán môn, hành giả dùng miệng khen ngợi xưng tán danh hiệu Như Lai A Di Đà như khen ngợi trí tướng, ánh sáng của Như Lai kia và khen ngợi thọ mạng của Như Lai kia vì muốn chơn thật tu hành tương ứng. Thứ ba là Tác nguyện môn, hành giả tâm thường phát một lòng chuyên niệm, chắc chắn được sanh về cõi an lạc vì muốn thực tâm tu hành chánh định. Thứ tư là Quán sát môn, hành giả dùng trí tuệ quán sát, dùng

chánh niệm mà quán sát cõi kia, vì muốn thực tu hạnh quán sát. Người quán sát y báo và chánh báo cần phải quán sát công đức Bồ Tát trang nghiêm. Thứ năm là Hồi hướng môn, hành giả phát tâm từ bi, không bỏ tất cả chúng sanh khổ não, tâm thường tác nguyện hồi hướng độ sanh, nên thành tựu tâm Đại Bi”.

Tóm lại, trong suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp, Đức Phật nói có năm thời

là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết bàn, ngoại trừ thời A Hàm Phật chuyên nói về Tiểu thừa, còn các thời nói về Đại thừa Chư Phật Chư Bồ Tát đều tán dương Tịnh Độ. Các Đại luận sư của Đại thừa như tổ Mã Minh, tổ Long Thọ. Tôn Tịnh Độ thu nhiếp các tôn, làm nơi quy thú cho Thiên Giáo Luật. Đó là một điểm thù thắng nổi bật mà nhiều tôn khác không có được.

**3. Chư Phật ngợi khen:** Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy: *Này Xá Lợi Phất! Ta thấy lợi ích như thế nên có lời khuyên này. Nếu có chúng sanh nào nghe theo lời ta, cần nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất! Như ta nay tán thán Phật A Di Đà, ở sáu phương, các Phật đều ở trong quốc độ mình hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Đại thiên, nói lời thành thật rằng: “ Tất cả chúng sanh nên tin kính xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của Chư Phật Hộ niệm này.” Trong Sơ sao, Tổ Liên Trì dạy “người niệm Phật luôn luôn có 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm theo ủng hộ, và được chư Phật mười phương khen ngợi và ủng hộ”.*

**4. Chư Tổ đều tán dương và quy thú:**

- **Tổ Thiên Tông:** Diên Thọ Thiên Sư là cháu đích tôn của dòng Pháp Nhãn, sau khi Ngài phát minh tâm địa, được Thiều quốc sư ấn khả, Ngài có viết bộ Tông cảnh lục gồm 100 quyển nói về Chỉ thú Thiên tông nhưng sau đó Ngài nhất tâm tu và xiển dương Tịnh Độ. Ban ngày, Ngài làm 108 việc lành, tạo nhiều công đức, ban đêm Ngài niệm 30,000 câu hiệu Phật làm chuông. Đến kỳ biết giờ biết khắc, Ngài

## CHIỀU LẶNG LẼ

Cảm tác của Đ.Đ. Thích Phước Thắng  
Viết tặng cho Đạc san Hương Đạo



Người ngồi đây... lặng lẽ,  
Nhìn hoàng hôn đang phủ xuống  
Ồi Con đàu nào sanh tử, mơ màng trong giấc  
ngủ sâu.  
Kìa Trăng đang lên, sương đêm tan như ảo  
ảnh: kiếp luân hồi,  
Người ngồi đây... lặng lẽ,  
Ánh trăng vàng chiếu tỏ khắp không gian.