

vào quả vị Phật mà không có vị Bất thối chuyển cũng không thể chứng Phật quả huống chi là những bậc tam hiền. Do đó, trong *Dị Hành Phẩm*, *Bồ Tát Long Thọ* đã khuyên: “các hàng Bồ tát Thập địa nếu muốn được quả vị bất thối cần nên cầu sanh về thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp và người về nước ấy liền được chứng vào Vị Bất thối.”

Trong kinh A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Lại nữa Xá Lợi Phất! Nếu chúng sanh nào được sanh về nước Cực Lạc đều chứng vào vị bất thối chuyển, người được bồ xứ làm Phật số ấy rất nhiều, không phải dùng con số mà có thể tính đếm được, chỉ có thể dùng số A Tăng Kỳ Vô Lượng vô biên mà nói đó thôi.”

Qua ba đoạn kinh làm bằng chứng kể trên, chúng ta thấy người tu Tịnh độ hoặc nghiệp tuy chưa hết vẫn có thể mang nghiệp vãng sanh theo Đại nguyện của Phật A

Di Đà về Cực lạc. Khi đã về Cực lạc rồi liền chứng vào vị bất thối mà ở cõi này Bồ tát trên Thập địa mới mong có được. Đây là một điểm thù thắng bậc nhất mà các pháp môn khác không có.

Đại Sư Pháp Chiếu là một vị Tổ của Liên Tông, lúc ở Chùa Linh Phong, Ngài thấy thánh cảnh hiện ra trên bát cháo. Đến Ngũ Đài Sơn, Ngài vào giảng đường gặp Đức Văn Thủ Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đang thuyết pháp. Ngài đến đánh lễ hai vị và hỏi: “Chúng sanh thời mạt pháp, cách Phật đã xa, tri thức lu mờ, tri chương đầy đặc, tội nghiệp chất chồng, Phật tánh không thể nào hiển lộ, được như thế, phải tu hành phương pháp nào mới có kết quả?” Đức Văn Thủ đáp: “Nay chính là lúc chúng ta phải niệm Phật. Các pháp môn tu hành không pháp môn nào siêu thắng bằng pháp môn niệm Phật. Cúng dường và niệm Phật là Phước Huệ

song tu, đây là phương pháp thắng tất và cốt yếu. Ta nhớ thuở quá khứ nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường mà được nhất thiết chứng trí. Nên biết niệm Phật là Vua của các pháp. Ông nên niệm hiệu Phật đúng ngưng nghỉ, đó là pháp chính yếu.”

Ngài Pháp Chiếu hỏi tiếp: “Nên niệm Phật nào?”

Đức Văn Thủ đáp: “Ở thế giới phương Tây có Đức Phật A Di Đà, nguyện lực của Ngài không thể nghĩ bàn, ông phải niệm liên tục đúng cho lui sụt.” Nói xong Hai Bồ Tát đưa tay sờ đỉnh thọ ký và nói: “Ông hãy chuyên niệm Phật, không bao lâu sẽ

được về cõi Phật. Nếu thiện nam, thiện nữ nào muôn mau được thành Phật, không có gì hơn niệm Phật. Niệm Phật mau chứng được quả Vô Thượng Bồ Đề”.

Đức Văn Thủ là một trong bảy vị cổ Phật hiện thân, mà chính Ngài cũng cho chúng ta biết, Ngài nhờ có niệm Phật mà được nhất thể chứng trí. Chư Phật thuở quá khứ còn nhờ pháp môn niệm Phật mà được chứng quả. Như thế, mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng biết là dường nào! Dám mong toàn thể quý vị suy gẫm kỹ, rồi tin thật sâu chắc, niệm Phật cầu sanh Cực lạc, vì phương pháp niệm Phật thù thắng không có phương pháp nào bằng.

Thầy tổ tôi vốn là những Bậc Đạo Sư Hoằng dương Tịnh Độ, nhưng từ ngày ra nước ngoài, với một số vốn Anh văn khá, tôi nghĩ cần phải tìm một phương pháp gì có tính cách hợp thời hơn, tu Thiền hiện thời là một phong trào mới đang lên và Mật giáo do các Lạt Ma Tây Tạng truyền bá cũng là kiểu mới đối với người Tây Phương, tôi đã mài miệt tìm tòi, giáo lý thật hay nhưng khả năng chấp của tôi kém quá, nếu không có một bàn tay tha lực già trì, chắc chắn tôi sẽ rơi vào nước chết.

Trong khi tuyệt vọng đó, thi thầy mang đến cho tôi một phương pháp tu vô cùng thích hợp. Qua bao năm trời đánh mất kho tàng vô giá của Thầy tổ để lại, giờ đây đường trước đã hiện rõ ràng, tôi bàng hoàng xúc động như vừa tìm lại được một mùa xuân.

Xuân Nhâm Ngọ 2002

Minh Thiền

XUÂN XƯA XUÂN NAY

Mỗi độ mai vàng báo xuân sang
Hoa thắm mừng xuân nở rộn ràng
Gió mát cho tươi màu xuân mới
Ngày xuân vui tốn khắp thôn trại

Nắng xuân còn chiếu qua thềm
Đường xưa rêu phủ lối cũ
Cội mai trút ngô giờ xác khé
Ít nở từ khi nát bức thư

Nơi đây xuân đến sao lồng lộng
Khung trời cảnh êm lắng hư không
Hương xuân bát ngát tươi mầu nắng
Nhấp chén ly hương nát cõi lòng

Tiếng mõ, lời kinh quyển ngân nga
Chuông chùa ầm ả vọng xa xa
Ngày xuân chơi lảng trong niềm túc
Giúp kẻ bưng mõ, thức tỉnh xa

Bá Duy