

#### IV- Tứ thiền (Fourth Jhāna) chỗ Xả niệm thanh tịnh:

##### Làm sao chứng được Thiền thứ tư?

“Xả ly hỷ lạc, xả ly đau khổ, trước khi tư tưởng buồn vui biến mất, Như lai đạt được và an trú trong cảnh thiền thứ tư, cảnh thiền không còn đau khổ, không còn hỷ lạc mà chỉ còn đầy sự thanh tịnh của tâm tĩnh thức và tịch tĩnh.”

**21- Quảng quả thiền** (Vehapphaladevaloka, Realm of the Very Fruitful devas): Thọ mạng 500 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

**22- Vô tưởng thiền** (Asaññesattadevaloka, Realm of the Unconscious devas): Thọ mạng 500 Đại A tăng kỳ kiếp. Ở đây không còn có cảnh những vọng tưởng vi tế. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

**Tịnh phạm địa** (Suddhāvāsa- devaloka, Realm of the Pure Abodes): là tên gọi của một cõi hoàn toàn tinh khiết, là cảnh giới riêng của các vị đắc quả Bất lai (còn gọi là A na hàm (Anāgāmi, Non-returner), về sau các vị này sẽ đắc quả A la hán. Tất cả các vị tu vô lậu thiền định chứng Quả vô sanh đều ở từ cõi này trở lên. Cõi này chia thành 5 tầng trời:

1- Phật học tinh hoa của Đức Nhuần ghi nhận có 28 cõi trời: 6 dục giới + 3 sở thiền + 3 nhí thiền + 3 tam thiền + 4 tử thiền (Vô vân Phúc sinh, Quang phổ, Vô tưởng) + 5 A la hán cõi chứng Tứ thiền (Vô phiền, Vô nhiệt, Thiền kiến, Thiện hiền, Sắc cứu kính) + 4 cõi Vô sắc

2- Theo Tự điển Phật học của Đoàn Trung Côn (trang 1057 & 792):

- Sơ thiền thiền có 4 cõi gồm: Phạm thân thiền, Phạm chúng thiền, Phạm phụ thiền.

- Tứ thiền thiền có 3 cõi: Vô vân thiền (Anabhraka), Phước sanh (Punyaprasava) + Quảng quả (Brahmapala).

- Tịnh phạm địa có 7 cõi: Vô tưởng thiền (Avīha), Vô phiền thiền (Atappa), Vô nhiệt (Subrsa), Thiền kiến (Sudarsam), Sắc cứu cảnh (Akanistha), Hòa âm (Aghanistha), Đại tư tai thiền (Mahathesvara)

**23- Vô vân thiền** (Avīha, Realm of the not Falling devas): Thọ mạng 1.000 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

**24- Vô phiền thiền** (Atappa, Realm of the Untroubled devas): Thọ mạng 2.000 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

**25- Thiện hiện thiền** (Sudassa, Realm of the Beautiful devas): Thọ mạng 4.000 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

**26- Thiện kiến thiền** (Sudassi, Realm of the Clear-sighted devas): Thọ mạng 8.000 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

**27- Sắc cứu cánh thiền** (Akaniṭṭha, Realm of the Peerless Devas): Thọ mạng 16.000 Đại A tăng kỳ kiếp. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền.

##### C- Cõi Vô Sắc giới (Arūpa-brahmaloka, Fine-material world):

Cõi Vô sắc là cõi trời hoàn toàn tinh khiết, thuần bắng tư tưởng, không còn hình và sắc, không có giống nam và giống nữ. Có thuyết cho rằng chư thiền ở cõi này vì không có thân vật chất nên không thể tu tập theo Phật pháp được. Vấn đề không được hợp lý lắm. Tất cả các cõi, từ cõi súc sinh đến Phi tưởng xứ, cõi nào cũng có chúng sanh tu được và chúng sanh không tu được, ngay cả trong địa ngục. Không có một cõi nào mà ở đó chúng sanh chỉ có mỗi con đường đi xuống và hoàn toàn không có con đường đi lên, vì lòng từ bi của Chư Phật không có bẩy rập và con đường bế tắc như vậy.

**28- Không vô biên xứ thiền** (Ākāśānañcāyatanaṁ- devaloka, The Realm of the Conception of Infinite Space): Cảnh giới của không gian vô cùng vô tận. *Nhân tái sanh*: từ đệ nhất thiền vô sắc. Thọ mạng 20.000 Đại A tăng kỳ kiếp.

**29- Thức vô biên xứ thiền** (Viññānañcāyatanaṁ- devaloka, The Realm of the Conception of Infinite Consciousness): Cảnh giới của thức vô cùng vô tận. *Nhân tái sanh*: từ đệ nhị thiền vô sắc. Thọ mạng 40.000 Đại A tăng kỳ kiếp.

**30- Vô sở hữu xứ thiền** (Ākiñcaññayatanam- devaloka, The Realm of the Conception of Nothingness): Cảnh giới của