

không. *Nhân tái sanh*: từ đệ tam thiền vô sắc. Thọ mạng 60.000 Đại A tăng kỳ kiếp.

31- Phi phi tưởng xứ thiêng (Phi hữu-tưởng phi vô-tưởng xứ thiêng) (Nevasaññana-Nāsaññayatana-devaloka, The Realm of Neither Conception nor Non-Conception): Cảnh giới của Không-có-trí-giác và cũng chẳng phải Không-có-trí-giác. *Nhân tái sanh*: từ đệ tứ thiền vô sắc. Thọ mạng 84.000 Đại A tăng kỳ kiếp.



A LA HÁN là gì?

Thoát vòng luân hồi sanh tử, vượt ngoài Tam giới, tức cao hơn Phi Phi tưởng xứ thiêng, nghĩa là đạt cảnh giới Niết bàn. Niết bàn cũng có nhiều thứ bậc mà quả vị A la hán là quả vị đầu của cảnh giới Niết bàn và quả vị cao nhất của Niết bàn là quả vị Phật. Niết bàn là tịch tĩnh, là bất khả tư nghì nên ở đây không có gì để nói về Niết bàn chỉ có vài dòng nói về A la hán.

Chứng quả A la hán là chứng quả vô sanh, vị A la hán không còn tái sanh nữa. Như vậy vị A la hán tại thế sau khi mệnh chung sẽ đi về đâu? Đức Phật đã trả lời điểm này trong Kinh Trung A hàm 72 (Aggivacchagotta) như sau: Ở một vị A la hán "tất cả những hình thể (sắc), cảm giác (thọ), tri giác (tưởng), sinh hoạt tinh thần (hành) và thức đã bị dứt bỏ, diệt tận gốc rễ, giống như ta bứng gốc một cây kè và không còn gì có thể đâm chồi lèn nữa, (nên) tắt hẳn.

Vị A la hán ấy đã vứt bỏ được cái gọi là thân ngũ uẩn này, thật cao siêu, không thể đo lường được, mêm mông như đại hải. Nói rằng vị ấy tái sanh là không đúng. Nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không đúng, mà nói rằng vị ấy không tái sanh mà cũng không tái sanh cũng không đúng."

Trong lý tưởng cao quý của một bậc A la hán, không có gì có thể gọi là vị kỷ vì đạo quả A la hán chỉ có thể thành đạt sau khi hành giả đã tuyệt trừ mọi căn rễ từ thô đến vi tế của mọi hình thức ngã chấp. Ảo kiến về tự ngã và lòng vị kỷ là những sợi dây trói buộc mà người có chủ nguyện theo con đường A la hán phải cắt đứt cho kỳ được để đến mục tiêu cứu cánh. Có những thuyết cho rằng "quả A la hán là vị ngã, ích kỷ, chư vị A la hán sẽ tái sanh vào một cảnh giới thanh tịnh nhất, ở trong trạng thái hoàn toàn xuất thần nhập hòa, mơ mơ màng màng, bên trong những cánh hoa sen".

Toàn bộ kinh điển A hàm do chính kim khẩu của Đức Phật truyền dạy và được lưu truyền từ thuở Phật còn tại thế, đều ghi lại nỗ lực dẫn dắt đệ tử của Ngài sao cho họ có thể đến được quả vị A la hán. Có thể nói đó chính là mục tiêu của Đức Phật khi còn tại thế. Nhưng nếu A la hán là "vị kỷ", là "mơ mơ màng màng" thì chẳng lẽ nỗ lực của Đức Phật lại nhằm dẫn dắt đệ tử trong 49 năm trời vào con đường "vị kỷ" và "mơ mơ màng màng" như thế hay sao?

Chắc chắn không phải như vậy.

D- Vũ trụ quan Phật giáo:

Mỗi **Chúng sanh giới** (Sattaloka) đều có Tam giới hay ba cõi (lokas), đó là : Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới mà cấu trúc và thành phần của mỗi cõi như đã được trình bày ở trên.

Một **Chúng sanh giới** như vậy hình thành một **Tiểu thế giới** (Lokadhātu hay Cakkavala world) tức là một đơn vị vũ trụ.

Đơn vị vũ trụ nhỏ nhất gọi là một Tiểu thế giới (Lokadhātu hay Cakkavala).

Mỗi **Tiểu thế giới** (Lokadhātu) đều có:

1- Tu di sơn

2- Mặt trời

3- Mặt trăng

4- Tứ thiên hạ quanh núi Tu di gồm:

a- Nam thiệm bộ châu: có Miêu Nguồn Châu (Camara, Gia mật la) và Thắng Miêu Nguồn châu (Vara-Camara)

b- Đông Thắng Thần Châu: có Thần châu (Deha, Đề hè) và Thắng Thần châu (Videha, Tì đề hè)

c- Tây Nguồn hóa châu (Gautama) có: Xiểm chêu (Satha, Xà đề) và Thượng nghị châu (Uhara-Mantrina)

d- Bắc cưu lư châu có: Thắng biên châu (Kurava, Cu lập ba) và Hữu thắng biên (Kaurava, Kiều lập ba)

5- Tứ thiên vương

6- Đao lợi thiên

7- Dạ ma thiên

8- Đâu suất thiên

9- Hóa lạc thiên

10- Tha hóa thiên

11- Một cõi Sơ thiền thiên.

Từ đơn vị Tiểu thế giới trên chúng ta có: