

■ 1.000 Tiểu thế giới hình thành một **Tiểu thiên thế giới** (Sahassilokadhātu hay Culalokadhātu). 1.000 cõi Sơ thiền thiên có được một cõi Nhị thiền thiên (Một tiểu thiền thế giới có được một cõi Nhị thiền).

■ 1.000 Tiểu thiền thế giới hình thành một **Trung thiền thế giới** (Dvisahassilokadhātu hay Majjhimalokadhātu). 1.000 cõi Nhị thiền thiên có được một cõi Tam thiền thiên (Một Trung thiền thế giới có được một cõi Tam thiền).

■ 1.000 Trung thiền thế giới hình thành một **Đại thiền thế giới** (Tissahassilokadhatu hay Mahāsahassilokadhātu). 1.000 cõi Tam thiền thiên có được một cõi Tứ thiền thiên (Một Đại thiền thế giới có được một cõi Tứ thiền).

E- KẾT LUẬN:

Chi tiết trong việc mô tả sinh hoạt từng cõi thật không nhiều và chưa đủ để có thể đi đến một kết luận chi tiết và "khoa học" nào. Tuy nhiên ngày nay càng ngày càng có nhiều những bằng cớ và những chuyện thật để minh chứng hùng hồn rằng chết không phải là hết. Và cũng để khẳng định rằng sau khi chết chúng ta còn có một cõi để đi về.

Hãy quan sát chung quanh chúng ta. Thế giới vĩ mô - to lớn như những Thiên hà, Ngân hà, Thái dương hệ, Mặt trời, các tinh tú,... rồi đến thế giới vi mô - như cỏ cây, côn trùng, nấm, vi sinh, siêu vi trùng,... - đều có những trật tự, sắp xếp hoàn hảo để sinh tồn và phát triển. Hoàn hảo đến con người không thể có thể ngờ đến được. Để tạo nên một trái hồng, thiên nhiên cho chúng ta có một cây hồng nhỏ nhắn. Để tạo nên một trái hồng đó, con người phải huy động cả một đô thị máy móc.

Như vậy chúng ta thấy Ngài "Thượng đế", tạm dừng từ như thế, khi cấu tạo muôn vật Ngài đã không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, tất cả đều hoàn hảo trong trật tự, công bằng và từ ái. Như vậy thật hợp lý hay chẳng khi có một người cả đời làm ác, gây muôn vàn khổ đau cho đồng loại, sau khi chết, mọi việc chấm dứt để lại đàng sau hậu oán ngắt trời? Một trường hợp khác, có một người, cả đời tận tuy hy sinh vì người khác, sau khi chết, mọi việc cũng chấm dứt và hết tất cả, để lại đàng sau biết bao thương tiếc và ước mong?

Nếu quả thật chết là hết tất cả thì chẳng có chút công bình nào cho cả hai trường hợp trên.

Có thể nào "Thượng đế" lại quên những chi tiết quan trọng như thế mà lại không bỏ sót một chi tiết nhỏ hằng một phần triệu mi-li-mét trong cơ cấu tế bào?

Thượng đế toàn năng, giàu lòng bi悯 và công bằng có thể nào chẳng chừa một cơ hội nhỏ cho một người để làm lại cuộc đời sau khi người ấy đã hoàn toàn hối lỗi?

Thượng đế toàn năng, giàu lòng bi悯 và công bằng có thể nào chẳng chừa một cơ hội nhỏ cho một người có thể thăng tiến về mặt tâm linh mà cuộc đời ngắn ngủi người ấy không thể nào có thể linh ngộ và thực hiện cho hết được?

Nếu giải pháp cho những vấn đề như vậy không thể nào thiếu được đối với một đẳng toàn năng-toàn trí và đầy lòng từ bi bác ái thì chết chưa phải là hết.

Vậy thì còn có những con đường thăng tiến và tiếp nối, và chẳng phải chỉ có một kiếp hay hai kiếp mà là một chuỗi vô lượng kiếp sống, tạo nên vô lượng cơ hội để tâm linh thăng tiến từ thô bẩn đến thanh tịnh hoàn toàn. Từ những chuỗi dài đó, mỗi kiếp sống là một lớp học. Lớp học ấy là nơi chúng ta học tập, rèn luyện để ngày càng trở nên thanh tịnh hoàn hảo. Và lần bước trên con đường ấy chính là tiến trình giác ngộ, là thanh tịnh đạo hay còn có thể gọi là tiến trình tu chứng (path of purification or path of enlightenment).

Nhin và hiểu được như thật thế nào là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, thọ mang từng cõi giới một và chuỗi dài tiến trình giác ngộ, chúng ta mới có thể cảm thông được Tuệ Trung Thượng sĩ khi Ngài nói thơ rằng "*Sống chết bức nhau chờ ta vẫn không màng*".

Nhin và hiểu được thế nào là Dục giới, thế nào là Sắc giới, thế nào là Vô sắc giới cùng những yêu cầu phải có của từng cõi, chắc chắn chúng ta sẽ biết được chính chúng ta cần phải tự thanh tịnh hóa bản thân mình như thế nào để có thể đi từ Dục giới vào Sắc giới hay Vô sắc giới hoặc thoát ra ngoài Tam giới để vào cõi Niết bàn tịch tĩnh, vĩnh viễn không còn tái sanh nữa! Khái quát về những điều này chúng ta cũng thấy được rõ ràng tại sao Đức Phật chúng ta lại thọ ký cho một Bồ tát rằng "vô lượng kiếp về sau ông sẽ thành Phật hiệu là..." mà không nói rằng kiếp tới, hay năm mươi kiếp nữa, một trăm kiếp nữa. Phải là vô lượng kiếp! Nhiều không đếm xiết! Để có thể đảm bảo hoàn hảo một tâm linh không còn sót một mảy may vi tế ô trước.