

*Kính Thầy...*

*Sẽ được làm Thầy*

*Diệu Thúy*

Mỗi độ Xuân về thì tôi lại tưởng nhớ đến những điều tôi đã đọc kinh sách nhà Phật, và dĩ nghe các bậc cao Tăng thuyết giảng, đôi khi đã được trực diện đàm đạo với quý Thầy, mà tôi cảm nhận thấy đáng kính, biết nhiều, hiểu được về chân lý cao siêu của Đức Thế Tôn, hầu bồi đắp cho sự hiểu biết nông cạn của mình, đó là sự học hỏi để nhớ, để hiểu và từ đó tâm linh trở nên trong sáng và thanh thoát.

Ngày đầu tôi tới thăm Tông Lâm Phước Huệ, dù đường xá có xa xôi và có mệt mỏi, khó khăn, song trong tôi đầy niềm vui và hạnh phúc, chờ đón như những đứa trẻ ngày đầu mới tới trường học! Cái không khí chan hòa, đầm ấm, đã dâng trào trong tôi những tình cảm xúc động, một ấn tượng tốt đẹp và chắc rằng sẽ không bao giờ tôi quên được những giây phút đó.

Tôi có duyên lành được gặp Hòa Thượng Phước Huệ! Tôi cảm thấy ấm lòng hơn, khi được sự quan tâm của Thầy, qua một thời gian ngắn ngủi ở trong Tu Viện, nhưng tôi đã được học thêm bao nhiêu điều giáo pháp mới lạ, Thầy đã giảng pháp cho tôi nghe chư vị Phật tử cõi Ta Bà, cõi Cực Lạc; Rồi Thầy đi lấy bản đồ thiết kế ngôi Đại Tông Lâm, ở vùng Peats Ridge của Tiểu Bang Sydney, Thầy chỉ cho tôi xem những dãy nhà dành cho quý Thầy và quý Sư Cô trong tương lai được ở nơi đây, và trong khuôn viên ngôi Đại Tông Lâm, có những thắng cảnh thơ mộng, ngọn thác Địa Đàng ào ào tạo nên phong cảnh đẹp, nơi đây thích hợp cho những đêm lửa trại thác Địa Đàng là nơi dừng chân lý tưởng cho những du khách đến đây hành hương, có thể dừng chân ngắm cảnh hay tổ chức liên hoan nhẹ; Đến đây ta sẽ được thả hồn trong tiếng suối reo giữa chốn núi rừng bao la, đến thăm ngôi chùa Đại Tông Lâm Phước Huệ ta như đang lạc vào chốn tâm linh và nơi bình yên, thanh thản của tâm hồn!

Thầy và tôi hàn huyên về đạo pháp trong niềm hỷ lạc, nhờ đức tánh Từ Bi, cởi mở, cộng thêm tinh thần tự lập, nên dần dần Hòa Thượng cảm hóa được phần đông Phật tử hâm mộ Thầy.

Hòa Thượng thể hiện tinh thần phục vụ một cách tích cực, đối với Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy, Thầy đã từng giữ chức vụ trọng trách như Đại Lão Đại Hòa Thượng Giáo Hội Phật Giáo Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Thầy thường hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử sinh hoạt rất tốt đẹp, dù ở trong bất cứ cương vị nào, Thầy luôn luôn hoàn thành các vai trò rất xuất sắc; Điều nổi bật nơi Thầy, có lẽ ai cũng nhận ra được là đức tánh bình dân của một vị Sa Môn, còn nhu cầu vật chất của Thầy không bao giờ bị ràng buộc, pháp phục che thân vừa đủ, chỗ ở thì giản đơn, ngày ngày vẫn chiếc bình bát đồ thân.

Hòa Thượng thường khuyên dạy các đệ tử: - “Đừng vì cái ăn, cái mặc của mình mà làm bận lòng người khác”, thời gian mấy năm về trước, tôi đến Tu Viện tham dự các khóa tu học, tôi đã có cơ hội được sống gần Thầy, tôi nhận ra đức tánh giản dị của Thầy, ăn uống chi dùng này, không thích khen chê. Thầy thường xuyên dành hết thời gian trong việc thuyết pháp, giảng đạo, Thầy không bao giờ biết mệt mỏi trong sứ mệnh truyền bá chánh pháp, nên ngoài những trọng trách Giáo Hội Tăng Già, Thầy còn tham gia vào những công tác Phật sự khác, và thường hay thuyết pháp tại các chùa ở trong Tiểu bang Melbourne như chùa Quang Minh và chùa Hoa Nghiêm; Dù ở trong cương vị nào, Thầy vẫn giữ được tính giản dị, khiêm tốn, đối với những vị Tỷ kheo có hạ lạc thấp, Thầy luôn tỏ ra hài hòa thân thiện, khiến nhiều người thích gần gũi, thân cận, riêng đối với bậc tôn túc Trưởng lão, Thầy tuyệt đối cung kính nên các vị Hòa Thượng ở các chùa khác như Hong Kong, China, Taiwan hay Thailand, rất mực kính trọng Thầy.

Thầy luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, hoan hỷ, sửa đổi sai lầm của mình và sẵn sàng tiếp nhận những đóng góp thiện ý, chính nhờ tinh thần cởi mở mà Thầy đã tạo được niềm tin kính thương của Tăng Ni và quý Phật tử khắp nơi trên thế giới!

Trong vai trò lãnh đạo, Hòa Thượng luôn luôn có sự cảm thông gần gũi với mọi người, qua cách tiếp giao trong thời gian vừa qua, khi tôi hướng dẫn hai cậu thanh niên đến Tu Viện Phước Huệ xin “Thọ giới Sa Di” (Xuất gia). Hòa Thượng luôn thể hiện sự quan tâm đến đời sống của người Phật tử và luôn luôn động viên khuyến khích, sách tấn trong việc xuất gia, để tạo niềm tin nơi Phật tử trong việc kiến lập đời sống đạo đức, góp phần xây dựng trong việc tinh tấn tu học giáo lý, với tinh thần cởi mở thẳng ngay, Thầy luôn dùng những ngôn từ bình dân, dễ hiểu để hướng dẫn Phật tử tu tập, nhờ vậy mà có rất nhiều người quy ngưỡng! Thầy là hình ảnh của mẫu người bình dân, đáng để cho chúng ta ngắm suy học hỏi.

Tôi vẫn còn nhớ nét tự tại của Thầy lúc ấy! Nếu Thầy không hiện thân của Bồ Tát để xây dựng ngôi chùa Đại Tông Lâm thì trên bước đường tu, Thầy cũng đạt được sở đắc nhất định nào đó, mới có được tâm hồn thanh thản, tỏa ra ánh mắt dịu hiền, lời nói ôn tồn lo xây dựng đạo pháp. (Mặc dù sức khỏe của Thầy rất yếu, mỗi lần đi thuyết pháp ở nơi đâu về, Thầy bị mắc mưa và cảm lạnh đang hành hạ các thân của Thầy thật đau đớn vô cùng!)

Nhìn thấy tâm tư của Thầy lo cho đạo, việc làm vì đạo và cuộc sống của Thầy trước khi từ giả cõi đời.

Thành kính nguyện cầu Hòa Thượng mau bình phục, để xây dựng một Giáo Hội Phật Giáo Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan được vững mạnh, ngõ hầu đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni và các Phật tử ở chùa Phước Huệ (Sydney), chùa Quang Minh và chùa Hoa Nghiêm (Melbourne) trong thế kỷ của tương lai tới.

Namo Amitabha

Xuân Melbourne 2007

