

tại sao

Đức Phật phóng quang trước khi Ngài nói kinh Pháp hoa

A- DẪN NHẬP

"Khai Thị Ngộ Nhập Phật Tri Kiến" cho chúng sanh là đại sự nhân duyên mà Phật hiện ra trong đời. Vì vậy, sau 40 năm hoằng hóa khắp đó đây, Đức Phật nhận thấy căn duyên chúng sanh đã thuần thực, Ngài muốn truyền trao giáo lý tối thượng, một chân lý tuyệt đối chân thật mà từ trước Phật chưa từng nói.

Thường trước khi nói kinh đại thừa Phật hay dùng những biểu trưng mang ý nghĩa liên quan đến nội dung của toàn bộ kinh mà Ngài sắp nói. Chẳng hạn như trước khi nói kinh Bát Nhã, với những cử chỉ bình thường như : xếp y, cất bình bát, rửa chân, trải tọa cụ... Tuy sanh hoạt bình thường như mọi người nhưng Ngài luôn an trụ trong chánh định. Điều này nói lên tinh thần vô trụ giải thoát của bậc đạo sư. Đây cũng là ý nghĩa được Đức Phật nêu lên trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Ta có thể lấy bài kệ sau đây làm tiêu biểu :

Bát ưng trụ sắc sanh tâm,
Bát ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm,
Ứng vô sở trụ nhì sanh kỳ tâm.

Cũng vậy trước khi nói kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã nhập vào chánh định Vô lượng nghĩa xứ, rồi sau đó phóng quang. Một việc hy hữu ít có trước đây. Biểu tượng này mang những ý nghĩa sau đây.

Lúc bấy giờ, Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chân mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám ngàn cõi ở phương Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A Ty, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia (tr.17, kinh Pháp Hoa).

Hào quang từ nơi tướng lông trắng giữa chân mày tướng trưng cho trí huệ sáng suốt, không do kiến chấp làm sai lệch. Đây là trí huệ Phật mà danh từ nhà Phật thường gọi là Tri Kiến Phật hay Phật

藥師琉璃光如來



B- LÝ DO PHẬT PHÓNG QUANG

1- Nâng cao tâm thức chúng sanh