

# LÁ THƯ CHỦ NHIỆM

Hôm nay, hàng triệu Phật giáo đồ trên thế giới đang hân hoan tổ chức kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày mở đầu cho một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên tỉnh thức và giải thoát. Với trí tuệ siêu việt và lòng từ bi vô lượng, Ngài đã thắp sáng niềm tin và hy vọng cho nhân loại đang bị chìm đắm trong đêm dài vô minh và chuyển hóa mọi khổ đau của trần gian thành cõi đời tin yêu an lạc. Ngài ra đời như ánh bình minh làm tan đi những tư tưởng sai lầm, những giai cấp bất công trong xã hội và xây dựng căn bản nhân quyền cho kiếp sống con người bằng ba cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu.

Theo tư tưởng đương thời của nhiều môn phái triết học và tôn giáo ở Ấn Độ. Họ coi đời là một bể khổ, cần phải xa lìa bằng cách tìm phương pháp hòa nhập Tiểu ngã vào Đại ngã. Chỉ nghĩ ích lợi cho mình mà không nghĩ đến tha nhân, tư tưởng bi quan yếm thế hình thành. Do đó, có nhiều môn phái mê tín dị đoan đã sẵn sàng giết đồng loại để được phong Thánh và hưởng nhiều ân sủng, đi ngược lại lương tâm, lòng nhân bình thường của một con người.

Trái lại, đạo Phật cũng coi đời là bể khổ, nhưng không lìa bỏ thế gian và chấp nhận nó, biết nguyên nhân khổ đau để chuyển hóa thành an lạc, biến lòng ích kỷ thành tình thương rộng lớn bao la, hy sinh thân mạng mình để phục vụ tha nhân không hề mệt mỏi, giúp mọi người có một tư tưởng an bình hạnh phúc, biết lo.

Xã hội Ấn Độ đương thời là một xã hội đầy dẫy bất công, được chia làm nhiều giai cấp. Vua quan tự phong cho mình một quyền uy tối thượng, sát phạt và hành hạ giai cấp dưới, bắt họ làm nô lệ cho mình và đối xử như súc vật. Xã hội không có nhân quyền, hàng thứ dân chỉ là những công cụ phục vụ cho giai cấp quý tộc, họ không có giá trị thực sự của một con người. Trái lại, đạo Phật chủ trương tất cả mọi người đều có Phật tánh, đều có khả năng giác ngộ, nên trong xã hội mọi người có quyền bình đẳng như nhau. Ngài thường dạy: "Ta không có giai cấp khi máu cùng đỏ, ta không có giai cấp khi

nước mắt cùng mặn, mọi người đều có quyền sống và bình đẳng với tất cả mọi người". Vì thế, trong giáo đoàn của Ngài ta thấy có rất nhiều người ở giai cấp hạ tiện được thu nhận vào hàng Đại Đệ Tử.

Quan niệm về Nhân sinh của Ấn Độ đương thời bị đè nặng bởi nhiều tôn giáo và học thuyết trói buộc. Cuộc sống của họ không có chút tự chủ, sống nhờ vào các đấng Thần linh, phải sát sinh để cúng tế và giao cả số mệnh của mình cho các đấng thần linh sai sử. Trái lại, đạo Phật phát huy tinh thần tự chủ, tự mình thắp đuốc lên mà đi, không dựa vào người khác. Tự tay mình làm chủ cuộc đời, gieo nhân thiện có quả tốt, gieo nhân ác gặt quả xấu. Ngài thường dạy: "Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành, mọi người đều có khả năng giác ngộ như nhau".

Ba cuộc cách mạng đó là những dòng suối trong lành tuôn chảy vào lòng nhân thế. Vì vậy, nơi nào có Đạo Phật là nơi đó có chủ trương dân thân, lấy từ bi để chuyển hóa lòng ích kỷ, lấy tỉnh thức để tiêu trừ tham, sân, si, lấy hỷ xả và hy sinh thân mạng để cứu độ chúng sanh. Nơi nào có Đạo Phật là nơi đó có xã hội công bằng bình đẳng. Nơi nào có Đạo Phật là nơi đó nhân quyền được tôn trọng, sinh mạng được bảo đảm và gia đình được hạnh phúc an vui. Đây chính là phương thuốc hữu hiệu để chữa lành những khủng hoảng trầm trọng của thời đại hiện nay.

Nhân mùa Phật Đản lại về, chúng tôi thành tâm cầu chúc toàn thể Quý vị được hưởng một mùa Phật Đản hạnh phúc an vui, và luôn tấm mình trong ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

