

ĐI CHÙA HƯƠNG

Phan Trung Việt

Từ ngàn xưa đến nay, Phật giáo đã gắn liền với sinh mệnh văn hóa dân tộc Việt Nam về triết lý nhân sinh cũng như tôn giáo.

Sự tồn tại và hiển dương đạo pháp đi đôi với sự duy trì và phát triển các ngôi chùa.

Ngôi chùa là nơi dành cho chúng sanh tu dưỡng đạo pháp và quán niệm nhân sinh. Bởi vậy, ở Việt Nam hầu như làng, xã nào cũng có đình chùa miếu tự. Từ đó, ngoài chức năng cung ứng nơi tu dưỡng, chùa còn trở thành chốn danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Khi nói đến chùa, khắp nước Việt Nam đều có những ngôi chùa lâu đời, nổi tiếng như chùa Thiên Mụ, Từ Đàm ở Huế, Chùa Ấn Quang, Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn và chùa Một Cột, chùa Hương ở miền Bắc...

Đặc điểm của chùa Hương là nằm trong động Hương Tích cũng giống như chùa Non Nước trong dãy Ngũ Hành Sơn ở Quảng Nam - Đà Nẵng và chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn.

Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng lâu đời trong khu thắng cảnh Hương Sơn, thuộc xã Yên Vĩ, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây và cách thành phố Hà Nội 70 km. Nếu chỉ đi trong ngày, khách hành hương có thể thuê xe hơi đi từ Hà Nội, đi qua thị xã Hà Đông, Vân Đình rồi đến bến Đục. Thời gian đi mất khoảng 1 giờ rưỡi, vì đường chật hẹp và gồ ghề.

Gởi xe tại bến Đục và mua vé đi đò vào thăm chùa là 120,000 đồng Việt Nam (khoảng 12 đô la Úc).

Du khách xuống tùng thuyền nhỏ được làm bằng sắt và chỉ chở được 4 hay 5 người mà thôi. Từ bến Đục, du khách đi thuyền trên suối Yên Vĩ dài khoảng 3 km và mất 30 phút mới đến bến đò để lên đường bộ đi vào chùa.

Đọc theo suối Yên Vĩ là những cánh đồng lúa chiêm xanh mướt xa tắp. Nước suối trong vắt có thể trông thấy rong rêu, cá dưới lòng suối. Những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội thật ngoạn mục. Con đò được chèo nhẹ nhàng, lướt êm trên dòng nước quanh co in sắc

trời xanh lam, xa xa những ngọn núi mờ mờ ảo ảnh trong màn sương tạo thành những hình tượng, cảnh vật như chốn thiên cung. Những dãy núi có tên dễ gợi nhớ đầy hình ảnh như : Núi Hình Trống, núi Hình Chiêng, núi Mẹ Bồng Con, núi Mâm Xôi, Núi Hoa, núi Quả, v...v... Dưới chân núi có những rừng mơ hoa nở trắng tinh tò điểm cho đất Phật thêm phần thanh thoát. Cảnh ngồi trên thuyền êm ái nên thơ nên ai cũng cảm thấy tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng hướng về cõi thiền khiết linh thiêng trong cõi Phật mầu nhiệm. Ngồi lắng nghe mái chèo nhẹ nhàng khoan thai, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ trong lành, tâm hồn Phật tử cảm thấy như thoát khỏi mọi phiền tạp trên cõi đời, như chuyện thế gian đã lắng xuống nhường cho cảnh giới cao cả mênh mông. Xa xa khách hành hương đã nghe tiếng chuông chùa ngân vang, và vang vẳng lời niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật”, “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

Sau hơn 20 phút, điểm đầu tiên con đò phải dừng lại là chùa Trình. Theo thông lệ, trước khi vào viếng chùa Hương, khách thập phương phải vào trinh báo ở ngôi chùa bên suối Vĩ. Từ đó, ngôi chùa được gọi là chùa Trình. Tại đây, khách hành hương có thể mua nhang, đèn hay bánh trái để dâng hương tại đây cũng như khi vào các chùa trong. Sau khi rời chùa Trình, con đò đưa tiếp khách hành hương đến bến Thiên Trù. Từ đây, du khách leo theo dốc núi vào rừng cây để viếng chùa Thiên Trù. Từ đây đi vào động Hương Tích phải leo theo dốc núi dài khoảng 2 km nữa. Chung quanh khu vực này còn có một số chùa nữa như chùa Hình Bồng, chùa Long Vân, chùa Cửa Võng, chùa Tuyết Sơn, chùa Giải Oan (trong chùa có suối nước ngọt rất trong từ lòng núi chảy ra, khách đi lễ tin uống nước này thì tâm hồn được thanh thản, oan nghiệt sẽ được giải tỏa) và chùa Tiên.

Lên đến cửa động, du khách sẽ thấy năm chữ “Nam Thiên Đệ Nhất Động” (Động đẹp nhất trời Nam) là thủ bút của vua Lê Thánh Tôn để tặng. Động Hương Tích được tìm thấy cách đây hơn 2000 năm. Bước vào động, một cảnh sắc kỳ diệu hiện ra trong ánh sáng huyền ảo. Từ cửa chính xuống động, phải bước 30 bậc