



THÔNG BẠCH XUÂN QUÝ MÙI



Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Niềm thao thức của những người con Phật là luôn sống đúng với tinh thần vị tha và lòng hỷ xả. Bối cảnh bất an của thế giới trong năm qua đã mang lại những hình ảnh đau thương chất chồng từ chiến tranh, khủng bố và thiên tai. Con người đã hứng chịu cảnh oan trái quá lớn và quá nhiều. Niềm tin giữa mọi người khác sắc tộc đã lung lay tận gốc rễ. Giữa những hoàn cảnh bi thương như thế, là con người, chúng ta cần ý thức và hành hoạt sao cho phù hợp với phẩm tính cao thượng vốn tần ẩn trong mỗi nhân sinh.

An lạc, hạnh phúc là nỗi lòng mong ước không của riêng ai. Nó là mục đích mà nhân loại muốn vươn tới. Trong sự cảm thông, niềm an lạc được kết nối từ tưống duyên giữa nội tâm và ngoại cảnh, giữa quốc gia và quốc gia. Nền tảng của sự tưống quan được xét đến chính là chìa khóa vận hành đem lại niềm phúc lạc, an bình cho nhau. Ngài Shantideva đã khẳng định: "Hạnh phúc chúng ta có được do làm lợi ích cho tha nhân, khổ đau do ta chuốt lấp xuất sinh từ lòng ích kỷ".

Quan điểm này một phần làm sáng tỏ tinh thần trách nhiệm của người con Phật trong bất cứ hoàn cảnh và xã hội thời đại nào. Phật giáo dựa vào duyên sinh để hành đạo, nên chi Phật giáo đã không bao giờ rơi vào trạng thái thụ động hay có thể dẫm lên nỗi khổ đau của đồng loại. Đức Phật đã ban cho ta trí tuệ thông suốt khi truy tìm nguồn gốc của các pháp và vạn loại chúng sanh. Thế nên từ bi là kết quả định thành do cái tâm quán triệt từ tinh thương và sự hiểu biết.

Chúng ta đang sống trong môi trường tự do và hòa hợp thanh bình của xứ Úc. Trên căn bản của ý thức, đây là lập hợp đáng trân quý, có lẽ một phần nó đúc kết từ kinh nghiệm lịch sử quá khứ đầy thương đau của con người. Song nhìn theo thế giới hiện tượng, nó chỉ mang tính tạm thời, xã hội Úc chỉ cần một lỗi nhỏ của lòng thangstrom kiêu mạn, dù lực đẩy đến từ phương nào, đều đủ sức làm vỡ tan bức tranh toàn cảnh của xã hội hiện nay.

Để khắc phục khuyết điểm này, Phật giáo nhấn mạnh đến phần hoán chuyển nội tâm. Bởi lẽ nội tâm trong sáng, ngoại cảnh sẽ an lành. Ngược lại, sẽ đem đến cho trần gian nhiều nỗi oan khiên, bất trắc. Ở một mức độ nào đó, chúng ta có cảm giác thế giới có nguy cơ rơi vào một thảm trạng đối nghịch bất tưống xứng và đầy dãy hiểm nguy. Trước trạng huống nhuộm vẻ cô liêu như thế, là

người Phật tử trước thềm năm mới chúng ta cần nỗ lực để thay đổi lập quán tiêu cực:

- Hãy hướng dẫn mình cùng gia đình sống trọn vẹn và biết trân quý hiện tại dù thời gian ngắn nhất mà chúng ta có được dành cho sự tinh thức.
- Hãy hướng về niềm đau của nhân sinh để cầu nguyện và sẵn sàng phát khởi lòng từ đến với những ai chúng ta có dịp nghe và biết đến.
- Hãy hoà mình cùng mọi người đang sinh sống trên xứ sở thanh bình này. Mọi bức xúc và nguyên nhân phát sinh hoạn nạn và khổ đau là do vô minh. Phật giáo nhận rõ vô minh là gốc rễ cần loại trừ chứ không phải là con người.
- Phân biệt được mình và ngoại cảnh trên bình diện tưống sinh hiện hữu là ngăn chặn sự tác hại của vô minh, giúp phát sanh trí tuệ và làm tràn đầy đức hạnh vị tha.

Kính thưa quý vị,

Chính vì vô thường biến đổi của đời sống và nội tâm, nên người con Phật càng tinh tấn hơn trên đường tu tập.

Soi rõ tâm hồn mình để nhận ra tính bất định luôn xảy ra trong cuộc sống, tránh sự bám víu khiến chúng ta mãi bị trói buộc trong giòng cảm thọ của nhân sinh.

Mùa xuân cho ta sức sống căng tràn, cho ta niềm tin vào một giây phút huyền nhiệm, mở đầu cho một năm đại hỷ, đại xả, lòng thứ tha và hòa hợp sẽ giúp ta dẽ cảm thông dù cuộc sống có trăn trở đến mức độ nào.

Mài dũa nội tâm chuẩn mực là cách thế tron ven khi đón xuân về. Một khi niềm tin và ý lực kiên định, chính là lúc chúng ta **dâng hương xuân thanh bình** đến với nhân loại và nguyện cầu cho tất cả mọi người mãi mãi thương yêu và hòa hợp.

Trong tinh thần đón xuân theo nếp sống truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc chúng ta hãy hướng lòng mình về quê hương thân yêu để cầu nguyện cho đất nước luôn vượt qua được những khó khăn, ách nạn và hài hòa trong môi trường của cộng đồng thế giới.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tòn Phật.

Hòa Thượng Thích Phước Huệ.