

SƯU TẦM



Bạn có Biết

Tâm Hiển

DANH TỪ NHUẬN BÚT VÀ TIỀN NHUẬN BÚT CÓ TỪ BAO GIỜ

Việc trả tiền nhuận bút sau khi viết một bài báo, một chuyện ngắn, một bản tin có nghĩa đen của chữ "NHUẬN" là ướt. Nhuận bút là bút ướt có từ đời vua Tùy ở Trung Quốc lệnh cho Lý Đức Lâm chấp bút soạn thảo chiếu chỉ. Cao Dĩnh đứng bên cạnh than vãn "Bút khô hết cả mực rồi". Một viên quan trong triều là Trịnh Thạch cũng nói vào: "Tiền đâu mà mua mực". Nghe vậy nhà vua liền xuất tiền mua mực cho Lý Đức Lâm. Từ đó người ta dùng chữ "Nhuận bút" để chỉ người viết văn được trả tiền thù lao. Nhưng người nhận tiền "Nhuận bút" cũng có nhiều cách trong lịch sử Trung Quốc như Đỗ Phủ, Bạch Cử Di, Hàn Dũ, Tư Mã Tương Như được trả xứng đáng với câu "Một chữ ngàn vàng". Nhưng lại có nhà văn, nhà thơ không lấy tiền nhuận bút nên các văn thi sĩ này nghèo như Lý Bạch chỉ cần uống mấy chén rượu là được. Tô Đông Pha chỉ cần một bữa nhậu. Còn Liễu Vinh chỉ cần người ta hát cho nghe một bài và uống vài chén trà đậm đà là đủ.

NHỮNG NGÀY LỄ PHẬT GIÁO GẮN LIỀN CÁC NGÀY LỄ QUỐC TẾ.

Trong Đại Hội Phật Giáo Liên Hữu trên thế giới (WFB) lần thứ 22 tổ chức tại Malaysia 9-13 Dec 02. Toàn thể Đại Hội đã đồng ý và thông báo đến các tổ chức trên thế giới sự gắn liền các ngày lễ lớn của

Phật giáo phù hợp với văn hóa của các nền văn minh nhân loại.

- Kể từ năm 2002. Lễ Phật Đản (Vesak) còn được gọi thêm là ngày Quán Niệm trên thế giới (World Meditation Day).

- Ngày Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc (10 Dec) được gọi thêm là ngày thế giới vì lòng từ bi (Universal Day of Compassion)

- Ngày lễ Vu Lan được gọi thêm là ngày cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân của bạo lực và những nạn nhân của các thiên tai (For the Blessing of all victims of war, violence and natural disasters)

CÁC NHÀ KHOA HỌC VUI MÙNG VỀ BỘ NÃO CỦA CÁC PHẬT TỬ

Nếu các nhà khoa học của Đại Học Monash tại Melbourne vừa khám phá vùng não thùy trước bên trái là một vùng nhiều cảm xúc và tạo nên phong thái của con người khi giao tiếp và trung thành nơi làm việc. Họ khuyến khích các giám đốc các cơ quan xí nghiệp nên trắc nghiệm tuyển dụng thuê mướn những người có khả năng này. Trong khi đó các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã khám phá ra một vùng mới trong não bộ thùy trước bên trái luôn tạo các cảm xúc và phong thái lại không thường xảy ra cho những người tu tập theo Phật Giáo. Nhà khảo cứu Richard Davision tại Đại Học Wisconsin đã khám phá về bộ não thùy trước trán bên trái (left prefrontal lobe) hoạt

động mạnh ở những người theo đạo Phật. Đây là khu vực não bộ chi phối sự lạc quan, tự kiềm chế và các tính khí. Nhà nghiên cứu Paul Ekman, Đại Học San Francisco thực hiện cho thấy thực tập thiền và sự tập trung có thể làm ức chế trung tâm số hai trên phần não này. Những người tu tập thiền có nhiều kinh nghiệm ít bị sốc, bối rối, ngạc nhiên, cũng như giận dữ với những người khác. Và theo Giáo Sư Owen Flanagan của Đại học Duke, North Carolina cho biết sự trầm lặng ngoại biên não thùy trước bên trái của người Phật tử tạo nên lòng hăng hái và yêu đời. Nếu những khám phá rộng rãi này được xác nhận sẽ là một điều quan trọng vì phần não thùy này giữ một vai trò quan trọng của con người trong việc tiên liệu (foresight), lập kế hoạch (planning) và tự kiềm chế (self-control). GS Flanagan không nghĩ là những Phật tử Tây Tạng sinh ra có chủng loại hạnh phúc riêng ảnh hưởng trên tiền não trước bên trái nhưng còn lời giải thích thêm chính họ đã thực tập các phương pháp tu học của Phật giáo nên tạo được nhiều niềm hạnh phúc trong đời sống. Ngoài ra những nụ cười duyên dáng tuyệt vời trên nhiều khuôn mặt của các Phật tử còn chứa đựng một đời sống chân thật rất sâu đậm. Tôn giáo của họ đang thực hành tỏa ra niềm hạnh phúc thật giá trị (Telegraph - London - The Age 24-5-03)

Tâm Hiển