



Vườn thơ

Mẹ

*Mẹ là vì sao trong đêm tối
Là ánh trăng mát dịu giữa đêm về
Là tiếng ca câu hát giữa đêm khuaya
Lời ru của mẹ đi về vô tận
Mẹ là giồng suối rìng sâu thẳm
Tiếng rì rào vang dội mãi không thôi
Âm thanh cô đơn tiếng gió gọi về
Những đứa con còn bơ vơ lạc lõng
Tại chúng con tha phương muôn vạn nẻo
Đã bao ngày con vắng tiếng mẹ yêu
Có những lúc lè chán giữa phố chiều
Hình ảnh mẹ mập mờ qua khung cửa
Mưa đang rơi nước, mẹ đang khóc
Những chiếc lá vàng báo hiệu đông sang
Biết bao năm mẹ tôi đã mòn mỏi
Chắp tay cầu nguyện đàn con viễn xứ
Cầu cho những linh hồn nơi biển cả
Sớm siêu thăng hóa kei61p lại làm người
Cho muôn dân, đất nước được yên vui
Tiếng du dương chùa vọng về trong sáng sớm
Rồi hôm nào con bắt đầu khôn lớn
Như bầy chim vỗ cánh lại bay cao*



*Bỏ lại câu ca tiếng hát ngày nào
Người mẹ già nơi phố chiều muôn thuở
Hôm nay bên bờ đại dương vạn dặm
Nhìn về quê mẹ bao nỗi nhớ nhung
Nhớ con đường xưa với những hàng dừa
ánh đồng xanh bao la và bát ngát
Những đêm về trăng lên bên bờ suối
Ngồi bên thềm để kể chuyện ngày xưa
Giờ đây tất cả cũng đã qua rồi
Kỷ niệm chỉ còn về trong quá khứ*

Hồ Tây (Bảy)
Melbourne 2003

NHẮN TIN

Ban Biên Tập Hướng Đạo đã nhận có nhận bài viết của Phạm Đà Giang, Tịnh Liên, Tâm Nguyên ... nhưng vì khuôn khổ có hạn nên nhưng bài này phải gác lại, rất mong quý vị hoan hỷ.

Ban Biên Tập

Quê nhà

*Ngày Mẹ mất, con như vừa mới lớn,
Ngoài năm mươi khóc lạc mènh mông đời.
Con trở lại căn nhà xưa của Mẹ,
Đi quanh vườn thường cỏ mọc đầy voi.
Ngày Mẹ mất, trầu tro không còn lửa!
Bếp nhà con chỉ dùng điện và ga.
Trong những bửa cơm chiêu không có Mẹ,
Mùi rơm đóm đâu đó bồng quê nhà.*

Uyên Hà – Đà Nẵng

Ngày Tu Cánh Núi Bên Hồ

*Sáng nay gió sớm thu kẽ.
Cánh mây lờ lững bay về phương nao.
Mùi êm, rặng vắng thù thào.
Một ngày tu học ngọt ngào thoảng qua.
Chúng "Giác Minh" đặt tên ra
Tròn Bồ Tát đạo gần xa hiển trường.
Lời Thầy dẫn nhập khai chương.
Tịnh tu giữa chốn thanh lương núi ngàn.
Nhắng buông nhẹ tỏa mènh mang.
Lung linh trên lá thu vàng ngắn ngo.
Không gian buông nhả sợi tơ.
Hòa theo lòng chúng, tiếng giờ niệm tu.
Hành trì tột đắp công phu.
Bước thiền hành chuyển tâm nhí, khí hòa
Hồng danh lực tự Di Đà.
Ôi minh đoạn dứt, Ta Bà nhẹ thay.
Bụi trần náo nướng đòi tay
Tay phuơng Cực lạc đường ngay ta về.
Bồ Tát bạn lữ đâu nè.
Có miền Tịnh Độ mãi kề bên ta.*

Bá Duy



Sợ Ma

*Hôm nào mẹ mẹ con con,
Hôm nào vợ vợ chồng chồng nỉ non....
Khi âm dương kề mắt còn,
Quỷ ma đọa nghiệp sợ hòng.... tránh xa...*

*Thần thức lìa thân, đứng ngắm: ta,
Xác hay thần thức sẽ là ma,
Hồi rồi thần ngũ, trong yên lặng,
Đáp lại mình nghe, giật tỉnh ra,
Da thịt là thân, không... trống rỗng,
Nhân tâm tự tánh, biến gần xa,
Mai này nằm xuống, buông xuôi cả,
Quyển thuộc chẳng nhìn, bảo.... sợ ma.*

Ma.... là ta đó... nào ai ra....

Thảo Phạm





Pháp Hoa

Ai ngồi chàm lá bên sông
Nước đưa con nước lòn ròn như nhiên
Trong vườn Bồ tát Phổ Hiền
Xanh màu Tịnh độ cõi thiên mây bay
Lay trời mưa xuống đêm nay
Nằm nghe đất cát cỏ cây reo mừng.

*

Tuổi nào con gái trổ bông
Thì sen sẽ nở giữa đồng xuân xanh
Mời em vào bước dạo quanh
Phương trời Bích ngọc thời kinh chưa ngừng
Biển tài sinh từ chắp chùng
Hết nhiên rực rỡ cội nguồn Pháp-Hoa

Ngày rằm

Ngày rằm cây cài ra bông
Hiên đông ngồi đỗ nắng hồng áo thơm
Ch匡nh như màu cỏ xanh hơn
Từ tôi mang lẵng hồng on Phật trời
Nhục thân mai trả lại đời
Bờ xưa Bát-nhã từng hồi chuông vang

Chắp tay

Chắp tay niệm chữ Di-Dà
Niệm Tam-Bảo, niệm Tăng-già thành thang
Hồng on Mè sáng đá vàng
Con mang theo với đôi bàn tay không
Bac đầu trống cõi trống bông
Mai sau theo Mè qua sông tu hành.

Thơ Lý Thùa Nghiệp

VĨNH BIỆT ANH

HUỲNH PHÁT TÀI (Thiện Phát)



Tài ơi, vĩnh biệt từ đây!
Bao nhiêu huynh đệ đêm ngày nhớ trông,
Dợ buồn ngày tháng khóc chòng,
Con thơ cõi cát đau lòng mất cha.
Thương thay cho bà mẹ già,
Sớm hôm cô quạnh quê nhà khóc anh!
Lá vàng khóc tiễn lá xanh,
Ngày xuân ai nỡ bẻ cành hoa non.
Vầng trăng khuynh bao giờ tròn?
Nghìn thu cách biệt nước non xa rồi.
Hồi nào bạn hữu cùng ngồi,
Uống ăn cười nói một thời vui thay,
Gia đình sum họp vui vầy,
Dợ con hạnh phúc đêm ngày dạo chơi.
Âm dương giờ cách biệt rồi,
Người đi kè ở ngậm ngùi nhớ mong.
Mợ trân anh đã trả xong,
Bao nhiêu phiền muộn trong lòng bỏ đi.
Cuộc đời giả tạm thị phi,
Đường nên lưu luyến làm chi nữa mà.
Bây giờ anh đã ra ma,
Hồn anh phiêu bạt la cà nơi đâu?
Đêm ngày trong dạ âu sầu,
Ngàn cây ngọn cỏ rầu rầu ai bi.
Dợ con đừng bạn biu gì,
Tịnh tâm niệm Phật mau đi lên đường.
Ôi nỗi Quốc Lạc Tây Phương,
Trong hoa sen báu ngát hương thơm mà.
Hoa nở thấy Phật Di Đà,
Chúng ô sang pháp thật là yên vui.
Không còn sanh tử luân hồi,
Ôi nỗi Tịnh độ cuộc đời sướng thay!
Vài hàng tiễn biệt trên đây,
Chúc Anh thẳng tới phương Tây túc thì.

Đồng Minh

Vu Lan Khóc Mẹ Già

Mẹ đã chết rồi bỏ lại con,
Ròng thu xơ xác lá không còn.
Một vùng trời tím đầy tang tóc,
Tiếng quạ kêu sâu ruột héo hon.

Quỳ xuống thấp hương cúng mẹ già,
Đôi giòng lệ thấm cùi luôn ra.
Dã lâu con chẳng về thăm mẹ,
Nghĩ tới lòng con thêm xót xa.

Từ dạo ra đi bỏ mẹ già,
Xứ người con cứ mãi bôn ba.
Tình tiền danh lợi luôn deo đuỗi.
Để mẹ cô đơn mắt lệ nhòa.

Mẹ ơi! Giờ mẹ ở nơi đâu?
Để lại cho con một nỗi sầu.
Chữ Hiếu con đây chưa trọn đạo,
Trời chiều ảm đạm đỗ mưa ngâu.

Ngồi trước đèn khuya khóc mẹ hiên,
Mẹ ơi! Hồn mẹ có linh thiêng,
Về chùa siêu độ Vu Lan Hội,
Thoát kiếp trầm luân hết não phiền.

Con chắp hai tay trước Phật Dài,
Lòng thành khấn nguyện đức Như Lai.
Cầu cho cha mẹ mau siêu độ,
Về cõi Lạc Bang tạ bão dài.

Đồng Minh





Tiễn anh

(Kính tặng anh Thiên Đại, kỷ niệm Đại Giới Đàn 2003)

Được tin anh xuất gia,
Nửa mừng nửa悲哀,
Mừng cho anh mà悲哀 chín người tôi.
Được tin anh xuất gia,
Nửa ganh nửa tiếc
Ganh vì lối đổi cư sĩ chẳng hề thay

Được tin anh xuất gia
Giữa mùa đông lạnh giá
Trời Melbourne ấm lại một người tu
Thay lòng tôi mấy năm nay đợi chờ
Chỉ lùi sụt chắc còn lời hứa cũ?

Thuở anh đi, tóc hoa râm bụi bám
Áo trần duyên lõi mặc khó lắn thay
Đường Sydney mở rộng tới chân Thầy,
Về Giáo hội anh trọn lời bão nguyên

Tôi ở lại Mebourne,
nay lạnh lắm
Đồi Braybrook chủ nhật này vắng bóng
Chùa Quang Minh rộn rã sẽ mừng anh
Anh trở lại! Thiên lai tỳ-kheo!
"Thầy" mới phải...
Áo lam cũ nay thay màu vàng đạo
Câu nợ duyên nay đổi chữ Tăng-già

Quang Minh! Quang Minh!
Tôi hẹn ngày kia ấy
Sẽ về thăm trong y bát cũ nâu sòng
Đầu chân trần lần bước thung lũng sâu
Đường thanh tịnh! Mai này, tôi cũng đến!