

Đại hội Phật giáo toàn quốc

Ms Penny White (M.A) ghi
Trần Đông (M.Sc.)dịch

LTS. Bản tổng kết này do Cô Pennie White - Nhân viên Liên lạc Viện Đại Học Phật Giáo Thế giới (World Buddhist University), Phó Chủ tịch Tổ chức Hoạt động Phật pháp Quốc tế (International Dhamma Activities), thành viên của Trung tâm Hội thảo Phật giáo (Buddhist Discussion Centre, Upwey), một tổ chức của Viện Đại Học Phật Giáo Thế giới – viết và có đăng trong tập ký yếu của Đại hội do Ông Vincent Caguoto – một thiện nguyện viên giữ chức vụ Điều hợp - thực hiện , Trần Đông chuyển ngữ tiếng Việt và ghi thêm đoạn cuối.

Trên 300 Phật tử đã gặp nhau trong ba ngày tại Đại hội Phật giáo Tổng quát để nghe các bài giảng của những diễn giả nổi tiếng và tham gia chương trình thảo luận với đề tài về “Phật Giáo dấn thân” (Engaging Buddhism).

Đại hội Phật giáo Tổng quát được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 năm 2004 tại Viện Đại Học Victoria, Khu St. Albans và Tổng hội Phật Giáo Liên bang Úc Đại Lợi, Viện Đại học Victoria và Hội Đồng Phật giáo Victoria chủ tọa.

Đại hội đã hoàn thành mục tiêu nhằm trao đổi ý kiến và sự nghiên cứu giữa đại biểu của các cộng đồng Phật giáo, các học viện và đại biểu của các cơ quan chính phủ về những giải pháp và các vấn nạn mà cộng đồng Phật giáo đang phải đương đầu trong bối cảnh hiện nay của một nước Úc đa văn hóa.

Đại đức Thích Phước Tấn, trưởng ban tổ chức đại hội, trụ trì chùa Quang Minh ở Braybrook nơi có đến 10.000 Phật tử thường lui tới, đã phát biểu “*Phật giáo dấn thân bằng những giải pháp thực tiễn trong đời sống hàng ngày của mỗi người*”.

Đại hội là một cột mốc quan trọng trong lịch sử Phật giáo vì đây là lần đầu tiên mà Phật tử gồm nhiều truyền thống và từ nhiều tiểu bang khác nhau ở Úc cũng như ở một số nơi khác trên thế giới đã gặp gỡ để cùng làm việc chung với nhau trong chiềuh hướng Phật giáo dấn thân ở Úc đại lợi.

Điện văn chúc mừng của Thủ tướng Úc, Ông John Howard có đoạn: “Tôi rất vui mừng gửi điện văn này nhân dịp Đại Hội Phật Giáo được tổ chức tại Viện Đại học



Victoria ở Melbourne.

“Đại hội đã chọn một mục tiêu tổng quát, ‘Phật Giáo dần thân ở Úc đại lợi’. Đây là một cơ hội cho Phật tử ở các nơi trên nước Úc gặp gỡ nhau thảo luận những đề tài quan trọng đối với cộng đồng Phật giáo, trong khi tiếp tục phục vụ mục tiêu xiển dương hòa bình và hòa hợp trong bình diện một cộng đồng lớn hơn.

“Những cơ hội như dịp này nhắc nhở chúng ta rằng nước Úc chính là cái nôi của một sự đa diện về nhiều loại tín ngưỡng, tụ điểm của tất cả những nguồn tôn giáo lớn trên thế giới. Sự đa diện của nước Úc là một trong những nét đặc thù quan trọng nhất vào dịp chúng ta phải đổi diện với những thử thách của một thế giới đổi thay cực kỳ nhanh chóng. Với tư cách là đại diện của một quốc gia chúng ta tôn trọng quyền lợi người công dân trong việc duy trì và phát triển niềm tin tôn giáo và văn hóa. Đó cũng chính là phương pháp quan trọng mà chúng ta cần tìm kiếm cho những giải pháp về các vấn đề bức bách và xung đột. Chúng ta gắn bó nhau bởi sự dần thân của chúng ta cho tổ quốc của chúng ta, cho nền dân chủ và luật pháp và ý nghĩa “công bằng cho tất cả”. Tôi chúc mừng dịp tốt lành này, nhân tiện cũng bày tỏ sự hoan nghênh của tôi cho công cuộc đóng góp nhiều giá trị và ý nghĩa mà cộng đồng Phật giáo tạo được cho sự phát triển văn hóa và xã hội của nước Úc.

“Tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt lành nhất đến Phật Giáo Liên bang Úc đại lợi và tất cả các thành viên tham dự Đại hội.”

Điện văn của Ông Steve Bracks, Thủ hiến tiểu bang Victoria kiêm Bộ trưởng Đa Văn hóa Sự Vụ viết:

“Với tư cách là Thủ hiến tiểu bang Victoria kiêm Bộ trưởng Đa Văn hóa Sự Vụ, tôi rất vui mừng được gửi lời chúc mừng nồng thắm nhất của tôi đến tất cả quý vị tham dự Đại Hội Phật Giáo – Phật Giáo Liên bang Úc Đại Lợi, tại Viện Đại học Victoria và Hội Đồng Phật giáo Victoria.

“Cộng đồng Phật Giáo ở Victoria rất đa dạng. Xã hội của



chúng ta ở Victoria cũng vậy. Chúng ta là thành viên của một xã hội đa dạng về phuơng diện tín ngưỡng và văn hóa. Chúng ta san xé nhau cùng một truyền thống chung, cùng những giá trị căn bản chung, tất cả đều nối kết xã hội chúng ta lại làm một – những giá trị tỷ như sự tôn trọng và hiểu biết hỗ tương, niềm tin về sự bình đẳng và công bằng cho tất cả mọi người.

“Chúng ta may mắn được sống trong một xã hội tôn trọng sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo, và mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người để vinh danh văn hóa của riêng họ đồng thời cũng san xé những truyền thống của họ cho người khác.

“Là thành viên của một nước Úc đa diện về ngôn ngữ và văn hóa, cộng đồng Phật giáo giữ một vai trò liên kết trong việc phát triển của tiểu bang.

“Chính phủ Victoria quyết tâm làm việc với các cộng đồng nhằm đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục giảm thiểu sự bất bình đẳng và đề cao quyền lợi, đảm bảo rằng thành tích xuất sắc vượt bậc của chúng ta trong việc duy trì và củng cố một xã hội bao dung và rộng mở.

“Nhân danh Chính phủ Victoria tôi kính chúc tất cả quý vị tham dự Đại hội nhiều thành công nhất.”

Điện văn của ngài Đại tướng Tổng Toàn Quyền Michael Jeffery đã viết:

“Phu nhân của tôi, Marlene, và tôi kính gửi những lời chúc mừng nồng thắm nhất của chúng tôi đến tất cả quý vị tham dự Đại Hội Phật Giáo Tổng Quát Úc Đại Lợi ở Melbourne từ ngày 20 đến 22 tháng giêng năm 2004.

“Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng một trong những tài nguyên lớn nhất của nước Úc là xã hội đa diện về phuơng diện văn hóa và tôn giáo của chúng ta. Chúng ta là một quốc gia bao dung và gắn bó, nơi mà mọi tôn giáo đều có thể được hành trì và xiển dương sự tín ngưỡng của mình một cách công khai.

“Phật tử ở Úc đã làm phong phú thêm cho đất nước này. Hiện có trên 400 tổ chức Phật giáo ở Úc và số lượng của





Cộng đồng Phật giáo có trên 360.000 người. Cộng đồng Phật giáo liên hợp nhiều nguồn văn hóa và dân tộc khác nhau, theo đó số Phật tử sanh ra ở Úc cũng gia tăng về số lượng đáng kể. Chung lồng đâu cật với nhau, Phật tử đóng góp một cách vô cùng ý nghĩa cho sự phồn vinh về văn hóa, xã hội và kinh tế chung của nước Úc.

“Với chủ đề như hiện nay, tôi nhiệt liệt tán thán Phật Giáo LBUDL và các tổ chức liên hệ đã tổ chức Đại Hội Phật Giáo Tổng Quát 2004. Quý vị đã hoạch định một chương trình hội nghị có nhiều ý nghĩa sâu sắc – một chương trình quán xét thực trạng Phật Giáo ở Úc kể cả một số giải pháp quan trọng. Tầm cỡ của các diễn giả, nói riêng, rất nổi bật, do vậy tôi chắc chắn rằng các buổi hội thảo sẽ rất thú vị.

“Tôi chắc chắn rằng Đại Hội Phật Giáo Tổng Quát sẽ là một thành công và rằng kết quả của Đại Hội – đặc biệt về phương diện hiểu biết hổ tương – sẽ là một giá trị to lớn đối với cả Phật tử và các cộng đồng lớn hơn của nước Úc.”

HT Thích Phước Huệ, Giáo Hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo VNTNUDL & TTL, với trên năm mươi Tăng Ni của nhiều truyền thống Phật Giáo khác nhau đã cùng vân tập và chúc mừng Đại Hội. Phật tử của Học Viện Thiền (Chan Academy) đã tiếp đón chu đáo chư vị Tăng Ni trong ba ngày tham dự Đại Hội.

Phật tử chùa Quang Minh ở Braybrook xứng đáng được ngợi khen trong việc chăm lo vật thực ăn uống cho tất cả các thành viên tham dự Đại Hội, cho tất cả Chư vị nghỉ tại chùa và tại Student Village trong hơn ba ngày.

Mỗi ngày hội nghị đều bắt đầu bằng câu tụng quy ngưỡng Đức Thế tôn: “Nam mô Đấng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiền Nhân Sư, Phật Thế Tôn” (Namo Tassa Bhagavatto Arahato Sammasambuddhassa) ba lần.

ĐĐ Pannyavaro hướng dẫn thời thiền định từ tâm (metta) để giúp chư vị tham dự đại hội lắng động tâm tư và quy hướng thiện tâm cho tha nhân.

Nghị sĩ Gary Hardgrave, Tổng trưởng Công dân quyền và Đa Văn Hóa Sự Vụ, Bộ Trưởng Văn Phòng Phụ Tá Thủ Tướng đã đến tham dự Đại Hội và đọc diễn văn khai mạc.

Lạt ma Choedek, Sáng lập viên và là Giám đốc Tinh thần của 12 Trung tâm Phật Giáo ở Úc kể cả Tu viện Sakya Losal Choe Dzong, Trường Cao đẳng Huấn luyện Phật học Ponton, Trung tâm Tịnh thất Virupa và Trung tâm Phật học Jamchen, đã nhấn mạnh: “Phật Giáo đã được dấn thân ngay từ khởi thuỷ. Phật Giáo không phải chỉ ưu việt về mặt học thuyết mà còn ưu việt trong khía cạnh sinh hoạt hàng ngày.”

Bà Allison Ribush, Giám đốc Nhà xuất bản Phát hành sách Mandala đã đề cập đến những đóng góp phát hành và xuất bản sách Phật Giáo ở Úc kể cả NXB Mandala (Mandala Books) và NXB Lothian (Lothian Books).

Ông Brian Ashen, Chủ tịch Hội đồng Phật Giáo Victoria (Buddhist Council in Victoria) đã mô tả về sự tham gia của các tổ chức Phật Giáo trong cộng đồng và sinh hoạt cộng đồng ở Úc.

Tiến sĩ Patricia Sherwood, Giám đốc Trường Cao Đẳng Tư vấn Phật Giáo Sophia (Sophia College of Counselling) ở Tây Úc đã đề cập đến nhịp cầu nối liền Tâm lý học Tây phương và Tâm lý học Phật Giáo.

Ông Michael Wells, Tuyên úy Phật Giáo, thành viên của Hiệp Hội Phật Giáo Victoria (Buddhist Society in Victoria) đã trình bày về những bài học ông gặt hái được trong công tác tuyên úy của ông tại các nhà tù ở Victoria.

ĐĐ Thích Phước Tấn, thành viên của Phật Giáo LBUDL, trụ trì chùa Quang Minh đã trình bày về Phật Giáo và Thanh Thiếu niên trong cộng đồng người Việt ở Melbourne.

ĐĐ Ajahn Sujato, tỳ kheo của truyền thống Nam tông, Tu viện trưởng Tu viện Santi Forest (Khố Hạnh Lâm) ở NSW đã từng hướng dẫn nhập thất cho Tăng Ni và cư sĩ ở Úc cũng như nước ngoài, đã trình bày đề tài “Chỉ cần một tí





nhỏ bình yên” (Just A Little Peace). ĐĐ đã cho thấy rằng trong thời kỳ sơ khai của Tăng đoàn Phật Giáo đã chia thành nhiều truyền thống khác nhau. Chúng ta ngày hôm nay ở vào kỷ nguyên hậu tông phái (post-sectarian), thời kỳ mà sự khác biệt về truyền thống có tầm mức quan trọng rất nhỏ bé bởi lẽ chúng ta có thể gặp nhau một cách hòa hợp để đề cao những tính chất nhất như (commonalities) ấy.

Bà Jill Jamison là một nhà hoạt động cộng đồng, phát triển quốc tế và là hội viên của Hệ thống Quốc tế Phật tử Dấn Thân. Bà Jill Jamison trình bày về các vấn đề nổi bật của Phật giáo trong việc giải quyết những tranh chấp xã hội.

Giáo sư Padma de Silva là một nhà nghiên cứu ở Đại Hội Monash đã phát biểu về khía cạnh bất bạo động. Qua bài nói chuyện này, GS đã trình bày đến khán giả những khía cạnh mà luân lý Phật Giáo có thể được sử dụng theo 3 kiểu khác nhau. Thứ nhất là nền tảng Bát chánh đạo được sử dụng như một nguyên tắc luân lý đạo đức để giải những xung đột về chiến tranh và hòa bình. Thứ nhì là thấu hiểu sự đau khổ không thật của vòng luẩn quẩn giữa thắng và bại. Thứ ba là giáo dục về tình cảm và hòa bình. GS Silva nói: “Chúng ta cần phát triển những phương tiện thực tế để giáo dục luân lý, không phải dưới hình thức những mệnh lệnh nhưng là phát triển đức tính chuyên cần, nhân nature và



hài hòa.”

Bác sĩ Ranjith Hettiarchi, Chủ tịch Hiệp Hội Phật Giáo UDL trình bày về những vấn đề lợi ích trong việc tu tập theo Phật Giáo để tạo nên một cộng đồng lành mạnh. Bác sĩ Hettiarchi đã nhắc lại lời nói của Đức Phật: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường”. Bác sĩ nói thêm: “Thông điệp sâu sắc nhất của Đức Phật là thông điệp về sự xa lìa những điều bất thiện và tu dưỡng cái tâm. Tu dưỡng cái tâm là cần thiết để phát triển lòng từ và trí huệ. Sức khoẻ là tài sản to lớn nhất. Thân và Tâm là bất phân ly và luyện tập để có được một sức khoẻ tốt đẹp đều giúp ích cho việc chuyển đổi thể lực và tinh thần.”

Cô Petra King sáng lập viên của Tổ chức Tim hiểu về cuộc sống (Quest For Life) tường thuật lại những kinh nghiệm của Bà trong việc giúp đỡ những người là Phật tử và không Phật tử sử dụng ngôn ngữ sáng tạo để tự giúp mình. Bà Petra nói: “Sự an bình rất là thực dụng. Sự an bình của tâm liên quan đến bốn đức tính cần được sử dụng trong chiều hướng tạo nên sự tham gia vào cuộc sống một cách tích cực chứ không phải thụ động. Yếu tố quan trọng thứ nhì của sự an bình là dấn thân vào cuộc đời. Không phải để chống chọi với sự chết mà là sống cho ra sống trong mỗi phút giây hiện tại. Yếu tố thứ ba là sự thử thách đem lại ý nghĩa cho đời sống và hành trình vào đời. Yếu tố an bình thứ tư của tâm là sự nối kết để đem lại ý nghĩa của an bình và yêu thương”.

Ni Sư Chi Kwang Sunim tường thuật về cuộc sống của mình trong Tu viện nữ ở Đại Hàn cùng những kinh nghiệm quý báu của Ni sư trong thời gian tu học và làm việc tại đó. Ni sư nói: “Tại Đại hàn tôi đã sống với 100 – 150 ni cô khác, già nua và chết chóc là việc nhìn thấy mỗi ngày. Khi mà tôi phải đương đầu với sự cô tịch và cách biệt do trở ngại ngôn ngữ đồng thời tôi nhận ra tất cả những khó khăn của những người khác. Bệnh hoạn luôn xảy đến, mặc kệ là người ta chăm sóc nhau kỹ lưỡng đến mức độ nào. Tôi thấy nhiều người trút hơi thở cuối cùng. Từ đó tôi học được sự thật về cơ thể chúng ta. Tất cả chúng ta đều rồi sẽ yếu mòn dần và từ giã cuộc đời này. Dù vậy mỗi người đều có cái gì đó có thể cống hiến được cho đời. Rồi trở về trời Tây, thấy người ta lại vào ra bệnh viện hay các y sĩ trị liệu để điều trị bệnh tinh cho chính mình. Tôi thấy mọi người ai cũng cần có những hướng dẫn để biết sống thế nào cho đúng. Thiền định rất cần thiết nhưng không phải ai cũng đều dùng tới. Bao nhiêu người trong chúng ta thực sự đem Thiền về nhà?”

ĐĐ Pannyavaro Hiệp Hội Giáo Dục Phật Pháp và là sáng lập viên của trang nhà nổi tiếng Buddhanet đã trình bày về những mối lưu tâm của Ngài trong vấn đề Thiền định và phát hành tài liệu Phật pháp trên mạng Internet cũng như qua hình thức đĩa CD.

Ông Lưu Tường Quang, Giám đốc Đài Phát thanh SBS,

người được giải thưởng Order of Australia năm 2002 và được Thủ tướng John Howard mệnh danh là người Công dân Úc của năm 2002. Ông đã nói chuyện về những đề tài liên quan đến vị trí của Phật giáo và mạng lưới thông tin liên lạc trong bối cảnh nước Úc đa văn hóa.

ĐĐ Ajahn Brahmavamso, trụ trì Tu viện Bodhiyana, xuất gia từ năm 23 tuổi, tu học tại Thái Lan 18 năm trời theo môn phái Khổ hạnh lâm. ĐĐ trình bày về Hội PH tại Tây Úc.

Tỳ kheo ni Ajahn Vayama là một ni cô người Úc thọ giới tỳ kheo ở Sri Lanka, tu học 10 năm ở Sri Lanka, hiện nay là Tu viện trưởng của Tu viện nữ Dhammasara.

Sư trưởng Tiến sĩ Traleg, Chủ tịch kiêm Giám đốc Học viện Kagyu Evam, người Tây tặng, phát biểu: "Không cần thiết phải vội vã hiện đại hóa Phật Giáo. Chỉ một thiểu số muốn hiện đại hóa Phật Giáo và đây chính là một mối bận tâm. Nếu chúng ta nghĩ rằng có sự xung đột giữa các truyền thống Phật Giáo này với một truyền thống Phật Giáo khác, đó chính là một điều sai lầm. Chúng ta đều phải học kinh văn Phật Giáo. Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần có một Phật Giáo UDL, hay một Phật Giáo Hoa kỳ hay một Phật Giáo Tung hoa. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tôn trọng các truyền thống khác nhau. Không nên có thiên kiến. Theo quan điểm của tôi, có thể tôi sai, là nếu chúng ta cố gắng tạo nên một Phật Giáo Tây phương hóa, rồi ra chúng ta sẽ không thể có được một Phật Giáo nhưng là một cái gì đó khác."

Vào ngày thứ ba, tất cả Tăng Ni và cư sĩ được chia thành 4 nhóm thảo luận, cuối cùng đều đã đồng đi đến kết luận rằng:

- 1- Cần nên tổ chức một ngày Tăng đoàn (Sangha Day) mỗi năm để tăng đoàn từ nhiều truyền thống khác có cơ hội gặp gỡ và thảo luận.
- 2- Tăng đoàn nên tổ chức hội nghị mỗi năm.
- 3- Cần có sự cung dường cho Tăng và Ni trong cộng đồng.
- 4- Cần Tổ chức Hội nghị Thanh Thiếu Niên Phật Giáo hàng năm.



Buổi ăn tối ngày hội thảo thứ nhất được tổ chức tại Đại sảnh chùa Quang Minh với trên 200 thực khách gồm quý Tăng Ni và Cư sĩ cùng gia đình. Đại sảnh đã được trang hoàng như một ngày cưới tại các Reception lớn. Ghế được bọc lụa trắng và thắc no. Từ 2 – giờ chiều các anh chị em nhà trù và các em trong Gia đình Phật tử đã tích cực chuẩn bị. Trong buổi tối sau khi Ban Tổ chức đọc diễn văn chúc mừng của TT Tổng Toàn Quyền, của Ngài Thủ tướng và Thủ Hiến, Hòa Thượng Thích Phước Huệ đã phát biểu lời chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp. Hai tiết mục văn nghệ đặc sắc của Gia đình Phật tử đã làm tăng thêm phần long trọng và hấp dẫn cho buổi tối.

Đại hội đã kết thúc với thành công viên mãn. Ban Tổ chức đã không tiếc lời khen tặng anh chị em nhà bếp đã bỏ nhiều thời gian cùng công sức để tất cả các đại biểu và quan khách đều có các bữa ăn ngon miệng và đầy đủ, những bữa ăn rất mới đối với thực khách Tây phương. Quà lưu niệm, giấy khen, giấy cảm ơn cũng đã được long trọng trao tặng cho quý đại biểu, quan khách và anh chị em Thiện nguyện viên Úc – Việt để đánh dấu lần đầu tiên tổ chức, dù có nhiều khó khăn và với thời gian eo hẹp, nhưng đã được đánh giá là thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức, các Thiện Nguyện viên Úc – Việt cùng hẹn gặp nhau trong hai năm nữa tại lần Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ nhì. (Minh Thông ghi thêm). ◎

