



Đại Tông Lâm Phật Giáo

SUKHĀVATĪ

Buddhist Monastic Institute

SỐ 30 - 2/2014

DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH

Trong số này:

Lời ngỏ	1
Vài nét về Đại Tông Lâm ...	2
Danh sách ủng hộ Đại Tông Lâm Phật giáo	7
Thơ Đòi Người	8
Lời cảm tạ	8

LIÊN LẠC
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street
Wetherill Park
NSW 2164, Australia
Tel: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385

Email: phuochoe@phuochoe.org

ĐẠI TÔNG LÂM
PHẬT GIÁO
130 Nardoo Rd
Peats Ridge NSW 2250
Tel:
(02) 4373 1563

**LỜI NGỎ**

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Đồng hương Phật tử,

Năm cũ qua đi, đã để lại trong lòng nhân thế với biết bao nỗi đắng cay tang thương hệ lụy. Ngoài những chiến tranh do con người gây ra, đến những trận thiên tai hãi hùng khốc liệt giết chết biết bao sinh mạng con người và tiêu hao thiêu hủy biết bao là tài sản. Đó là những gánh nặng mà con người ngày nay luôn phải đương đầu gánh chịu. Trận bão Haiyan ở miền Trung nước Phi, là một trong những trận bão lớn nhất từ trước tới nay. Trận bão đã giết chết biết bao sinh mạng con người và tiêu tan tài vật. Cả thế giới đều bàng hoàng sửng sốt trước thảm cảnh đau thương mà do cơn bão dữ dội đã gây ra. Ngoài ra, còn có những nỗi bất an lo sợ khác của nhơn loại. Có thể nói đời sống của con người không lúc nào an ổn. Hết lo sợ nhơn tai rồi đến thiên tai. Một cuộc sống bất an như thế, thử hỏi hậu quả đó do đâu? Hẳn mỗi người đã có sẵn câu trả lời rồi vậy. Bao lâu con người còn gây ra nhiều nghiệp ác, thì bấy lâu con người vẫn còn phải chịu lắm điều hoạn họa khổ đau. Hệ quả đó, có thể nói, tất cả đều do con người gây ra. Hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mà thôi. Cũng như sắt sanh ra sét và chính chất sét ấy trở lại phá hủy tiêu hình của sắt. Đó là điều, thiết nghĩ, chúng ta nên ý thức và tự kiểm điểm lại chính mình.



Lễ Khánh thành cầu Thanh Lương ngày 4/1/14

Tâm thức của con người là một hố thẳm sâu kín khó ai có thể đo lường được. Một cơn bão vật lý dù có hung bạo đến đâu khi đã đi qua rồi, thì cũng sẽ từ từ lắng dịu không còn. Tuy có để lại cho con người bao nỗi vết hằn đau thương về sinh mạng và tài sản mất mát, nhưng rồi người ta cũng có thể nguôi ngoai quên đi tìm mọi phương cách để hồi phục lại cuộc sống. Dĩ nhiên, không sao tránh khỏi sự thiếu thốn mất mát cả vật chất và tinh thần. Thiên tai là điều mà người ta rất sợ hãi. Tuy nhiên, cái đáng sợ nhất là những trận hắc phong bão tố trong lòng của mỗi con người. Đó là những trận bão lòng. Những trận bão này cứ âm ỉ đốt cháy thân tâm của chúng ta. Nó đốt cháy từ ngày này sang ngày khác kéo dài theo năm tháng thật khó dập tắt. Xã hội lắm đau thương cũng do những trận bão hắc phong tam độc: "Tham, Sân, Si" gây ra. Và những trận bão đầy sóng gió này không biết phải thổi đến bao giờ mới thực sự chấm dứt!

Mùa Xuân là mùa của đất trời đem lại nguồn an vui tươi mát cho con người. Và đó cũng còn là một mùa hy vọng mà con người đặt định gửi gắm niềm tin của mình, để kỳ vọng đời mình sẽ bớt khổ và sẽ được tươi sáng hơn. Đó là một niềm tin, một ước vọng mà con người luôn hướng tới để tìm cho được một mùa Xuân đó.

Trong ý hướng tìm lại một mùa Xuân miên viễn của chính mình, bao nhiêu năm qua, bản tin Đại Tông Lâm Phật Giáo, luôn tìm và vạch ra một hướng đi thích nghi với một mùa Xuân nội và ngoại tại. Mùa Xuân bên ngoài, là tạo thêm cảnh trí cho phù hợp với phong cảnh thiên nhiên để con người có dịp trở về thưởng ngoạn, tìm lại sự bình an của tâm thức theo từng nhịp thở. Đó là giúp cho con người có thêm sức sống mạnh mẽ vươn lên trong một thế giới đầy ảo tưởng giả dối phóng thể. Mùa Xuân bên trong là nhằm hướng dẫn con người tìm lại và bắt gặp mùa Xuân của chính mình. Một mùa Xuân mà chúng ta đã đánh mất và quên lãng. Đó là đường hướng mà từ trước tới nay, Ban Kiến Thiết (BKT) đã quyết tâm xây dựng. Đó cũng còn là một nhịp cầu thông cảm khi tiếp xúc với cảnh trí thiên nhiên của núi rừng. Mà cụ thể đánh giá cho một tiến trình xây dựng là BKT đã vừa hoàn tất xây dựng xong một cây cầu. Một cây cầu biểu trưng cho sự an vui mát mẻ bỏ lại sau lưng những gánh nặng khổ đau. Vì thế mà cây cầu được mang tên là "Thanh Lương Kiều". Thanh lương là mát mẻ, là buông xả, là vững chãi an lạc thanh thoi. Với hy vọng cây cầu Thanh Lương này sẽ mang đến cho những ai khi có dịp bước lên và ngay lúc đó sẽ bắt gặp một mùa Xuân miên viễn ở nơi chính mình. Đó là một mùa Xuân: "Đêm qua sân trước một cành mai" của Thiền sư Mãn Giác đời Lý. Chỉ có mùa Xuân đó mới tái tạo cho con người

có một đời sống thanh cao an thoát và "thông tay vào chợ" đi giữa lòng cuộc đời để hành hoạt hầu đem lại sự an vui hạnh phúc đến cho con người.

Trong niềm hân hoan đón mừng một mùa Xuân an lạc đó, BKT xin chân thành kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đồng hương Phật tử, trọn hưởng một Xuân Di Lạc và chúng tôi cũng không quên tri ân chư Tôn liệt vị đã hy tâm đóng góp tài vật, như là những buổi tiệc chay gây quỹ thường tổ chức tại Tổ Đình Phước Huệ. Nhờ vào sự đóng góp tích cực bằng vào tinh thần và vật chất của quý vị, nên BKT chúng tôi có thêm niềm tin vững chắc và quyết tâm cố gắng vươn lên hầu vượt qua những khó khăn để hoàn thành trách nhiệm mà quý vị hằng kỳ vọng và tin tưởng. Tuy nhiên, một con én không làm nên mùa xuân, do đó, nhân mùa Xuân Giáp Ngọ - 2014 này, chúng tôi xin chân thành kêu gọi tấm lòng vàng của quý vị tiếp tục hỗ trợ đóng góp tài vật để chúng tôi có thêm phương tiện hầu thực hiện những công trình kế tiếp còn lại chóng được thành tựu nhanh hơn.

Một lần nữa, trước thềm năm mới Giáp Ngọ, Ban Kiến Thiết xin trân trọng kính nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Ni: Phước Trí trang nghiêm, Bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức, quý ân nhân, đạo tâm kiên cố, vạn sự bình an, sở cầu như ý.

Trân Kính

Ban Kiến Thiết

Lời Tòà Soạn

Nhân ngày lễ kỷ niệm kỷ giỗ Đại tướng cho cố Đại lão Hòa thượng thượng Phước hạ Huệ, Tông Trưởng Tổ Đình Phước Huệ và cũng là ngày thiết lễ khánh thành cây cầu "Thanh Lương" đã xây dựng hoàn thành, nên chúng tôi cho tạm ngưng lại "Câu Chuyện Thiền Môn" một kỳ, để đăng bài viết "Vài Nét Về Đại Tông Lâm Phật Giáo" của tác giả Tịnh Đức, như để thành kính dâng lên tưởng niệm tri ân đến một bậc Thầy đã khai sơn và đã hơn một thời dày công tạo dựng. Kính mong quý độc giả hoan hỷ và thông cảm cho.

Chân thành đa tạ!

Vài Nét Về Đại Tông Lâm Phật Giáo

Lý Do

Sở dĩ tôi chọn đề tài này để viết vì có hai lý do:

Thứ nhất, là để tưởng niệm thâm ân sâu dày của cố Đại lão Hòa thượng Tông Trưởng Tổ Đình Phước Huệ. Vì chính cơ sở này là do Ngài khởi xướng thành lập. Và cũng chính nơi đây Ngài đã chọn làm nơi an nghỉ cuối đời. Ngài đã nằm yên trên một khu đất nhỏ gọi là "Tịnh Xứ", trong phạm vi rộng lớn của Đại Tông Lâm Phật Giáo (ĐTLPG). Chính nơi đây Ngài đã dồn hết tâm tư trong mọi nỗ lực để quyết tâm xây dựng cho chóng hoàn thành. Mặc dù tuổi đời của Ngài đã cao, thường hay đau yếu bệnh hoạn, thế nhưng, Ngài đã chẳng quản sự mệt mỏi, vẫn thường xuyên tới lui nơi đây để đôn đốc mọi người làm việc.

Thứ hai, Giáo Hội và Tông Môn đã quyết định chọn những ngày đầu năm dương lịch của năm 2014 để làm lễ tưởng niệm kỷ giỗ Đại trưởng cho Ngài và đồng thời cũng là làm lễ khánh thành cây cầu Thanh Lương. Điều này xét thấy có một sự trùng hợp thời gian kỳ thú. theo Bản Tin số 1 phát hành tháng 6 năm 2004 cho biết thì, Hòa thượng trình bày về dự án kiến tạo Đại Tông Lâm Phật Giáo vào ngày 11/4/2004. Như vậy tính đến nay (2014) thì công trình kiến tạo ĐTLPG bước sang qua năm thứ mười. Nghĩa là đánh dấu một quá trình trải qua mười năm xây dựng. Đó là hai lý do mà chúng tôi muốn nhân dịp này bày tỏ đôi điều, trước là để kính dâng lên Giác linh Hòa thượng chứng minh và sau cũng để cho mọi người biết sơ qua về những tiến trình xây dựng từng bước hình thành trong mười năm qua, cũng như những khó khăn trở ngại mà Hòa thượng và Ban Kiến Thiết (BKT) đã gặp phải.

Một Tâm Nguyện Rộng Lớn

Ngày nay, nhìn lại những cơ sở có tầm cỡ rộng lớn tại Úc Châu, không ai có thể phủ nhận cái công lao đóng góp của Hòa thượng đã kiên trì nhiều năm xây dựng. Không những ở hải ngoại mà ngay cả ở trong nước, Hòa thượng cũng đã từng xây dựng những cơ sở như thế. Điều rõ nét nhất là hai ngôi Đại Già lam Phước Huệ và Quang Minh. Bên cạnh đó còn có ngôi Đại Bảo Tháp đứng sừng sững oai nghiêm giữa khoảng không gian bên cạnh Chùa Phước Huệ. Đó là thể hiện tấm lòng từ bi của một bậc tu hành cao đức chỉ nghĩ đến lợi người mà quên mình. Với tấm lòng bi nguyện lợi tha cao cả đó, Hòa thượng cũng chưa dừng lại, dù trong giai đoạn tuổi đời của Ngài đã cao. Sau khi xây xong Đại Bảo Tháp, Hòa thượng liền nghĩ ngay đến việc kiến tạo Một Đại Tông Lâm Phật Giáo. Tên gọi này quả xứng theo tâm nguyện của Ngài. Ngay tên gọi của nó cũng đã mang một ý nghĩa vừa rộng lớn lại vừa sâu sắc. Rộng lớn là vì Phật giáo ngày nay không còn đóng khung khép kín

cục bộ trong phạm vi của từng khu vực nữa. Mà Phật giáo cần phải được mở rộng giao lưu liên hệ đến các nước trên thế giới. Cụ thể là ngày Đại Lễ Phật Đản hàng năm đã được Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức. Đó là thể hiện đúng theo nguyện vọng cao rộng vô biên của đức Phật ra đời. Đó là nói về mặt phát triển rộng rãi của Phật giáo hiện đại. Còn đứng về mặt chiều sâu tâm linh thì, Tăng, Ni cũng như Phật tử tại gia cần phải có một nơi thanh vắng yên tịnh để di dưỡng tinh thần, gội tâm nuôi đức. Có thế, thì mới đi sâu vào đời sống tâm linh. Và cũng chính nhờ đó mà phục hồi lại cân cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần. Do nghĩ thế, nên Hòa thượng đã quyết tâm xây dựng cho bằng được một Đại Tông Lâm Phật Giáo.

Niềm Ưu Tư

Song song với tâm nguyện rộng lớn đó, Hòa thượng luôn ưu tư nghĩ đến những thế hệ mai sau. Mà gần nhất là những Tăng, Ni đang tu học trong chùa Phước Huệ. Số lượng người lớn tuổi nhất là phái nữ phát tâm xuất gia ngày càng đông. Khung cảnh của ngôi chùa Phước Huệ thì có giới hạn. Phòng ốc tương đối còn khá chật chội chưa có đủ tiện nghi để cho người lớn tuổi chung sống. Nhất là người trọng tuổi thì thường hay đau yếu bệnh hoạn thiếu người chăm sóc. Do đó, nên có một số ít khi ngã bệnh nặng thì lại quay trở về nhà để cho con cháu trông nom chăm sóc. Khi mạnh thì ở chùa, lúc đau yếu thì lại về nhà. Như thế là mất đi phẩm hạnh cao cả của người xuất gia. Niềm ưu tư ray rứt đó cứ mãi thôi thúc Hòa thượng phải mau tìm phương cách giải quyết. Ai cũng biết, ngôi chùa là một cơ sở tín ngưỡng phục vụ quần chúng qua nhiều phương diện: về quan hôn tang tế, lễ lộc, đám sấm v.v... Nếu ai muốn chuyên tu đi sâu vào đời sống tâm linh thì quả thật rất khó khăn. Chỉ có nơi thực sự yên tĩnh vắng vẻ mới có thể đáp ứng được phần nào theo nhu cầu chuyên tu được. Chính do niềm ưu tư ray rứt đó, nên Hòa thượng tâm sự cùng với một số Phật tử có tâm huyết nhiệt thành lo cho đạo pháp để tìm phương cách giải quyết những khó khăn trước mắt này.

Tạo Mãi Đất Đai Và Tiến Đến Dự Án Xây Cát

Do niềm ưu tư ray rứt đó, mà đã hơn hai năm tìm kiếm khu đất thích hợp cho việc chuyên tu mà không có. Với ý nguyện này, những người hay gần gũi Hòa thượng đều biết. Trong số những Phật tử gần gũi thường tới lui thăm viếng Hòa thượng có vợ chồng anh Quốc Vọng và chị Thanh Tuyền. Đôi vợ chồng này có khả năng về việc khai thác canh tác nông nghiệp. Mà khu đất nơi hoang dã thanh vắng này thì rất thích hợp cho việc canh tác trồng trọt. Thế nên hai người

sống lặng lẽ âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng cây bao bọc. Họ lấy việc trồng trọt chăm sóc những sản phẩm hoa màu làm thú vui. Sau thời gian sống ở đây, có lẽ vì một lý do nào đó, nên hai người dự định bán khu đất này. Đây là một khu đất rộng khoảng 100,000 thước vuông. Khi có ý định muốn bán, thì anh Vọng và chị Tuyền có liên lạc với Hòa thượng và cho Hòa thượng biết cái ý định đó. Họ nói, nếu Hòa thượng đồng ý mua thì tụi con sẽ để lại với giá vốn mà chúng con đã mua trước đây. Nghe xong, hôm sau, Hòa thượng và một vài người đến xem khu đất này. Về vị trí của khu đất thì cách thành phố Gosford khoảng độ 15 phút lái xe và cách chùa Phước Huệ khoảng 75 cây số.

Sau khi xem qua, Hòa thượng và phái đoàn đã bàn thảo cân nhắc kỹ lưỡng và sau cùng là quyết định nên mua khu đất này. Khu đất này với giá thị trường thời đó (2004) là bảy trăm ngàn Úc kim (\$700,000). Tính từ ngày 15/10/2004 là ngày trao đổi hợp đồng mua bán cho đến ngày 16/12/2004 mới hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển nhượng chủ quyền. Tính ra, phải mất thời gian là 8 tuần lễ.

Mua đất xong, Hòa thượng cho mời một số người trong đó có kiến trúc sư Adrian Snodgrass về chùa để họp bàn về dự án xây cất. Hòa thượng giao cho ông phần trách nhiệm thiết kế. Ông là giáo sư thuộc trường Đại Học miền Tây Sydney. Ông có văn bằng tiến sĩ về ngành kiến trúc. Ông có kiến thức sâu rộng về kiến trúc các Đại Bảo Tháp qua ba trường phái: Tiểu thừa, Đại thừa và Kim Cang thừa. Với kiến thức uyên bác của ông về Phật giáo, nên Hòa thượng rất tin tưởng giao cho ông thiết kế và chăm sóc công trình này. Ông phát tâm làm việc thiện nguyện cho chùa không nhận tiền thù lao.

Theo dự án ước tính ban đầu, khi hoàn tất mọi kế hoạch công trình xây cất với tổng kinh phí lên đến khoảng 8 triệu Úc kim. Và nếu thực hiện đúng theo dự án tiến trình mà do kiến trúc sư Adrian Snodgrass phát họa toàn bộ mô hình bản vẽ thì phải mất thời gian trong vòng mười năm (theo Bản Tin số 1 - 06/2004). Được biết kiến trúc công trình kế hoạch bao gồm:

1. Cực lạc đạo tràng.
2. Phật học viện
3. Tàng kinh các.
4. Tứ chúng Tịnh tu tinh xá
5. Thiết bị cho các loại ngoại ngữ tự động thông dịch.

Tuy nhiên, tất cả đều không theo đúng kế hoạch như đã dự tính lúc ban đầu. Lý do là vì BKT gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, cái khó khăn lớn

nhứt là việc xin giấy phép xây cất. Vì đây là khu rừng có nhiều cây cối, nên dễ gây ra việc hỏa hoạn. Do đó, mà Hội đồng thành phố Gosford họ gây khó dễ viện cớ đủ lý do không cấp giấy phép. Vì thế mà phải kéo dài thời gian mãi cho đến năm nay (2013) họ mới chịu cấp giấy phép. Tuy nhiên, họ chỉ cấp giấy phép theo nhu cầu thiết yếu qua từng giai đoạn xây cất, chứ họ không có cấp phát một lần cho toàn bộ mô hình theo kế hoạch bản vẽ của mình.

Tân Trang Lại Ngôi Nhà

Tuy vậy, Hòa thượng cũng như BKT vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi và vẫn tiếp tục cho tân trang tu bổ lại ngôi nhà. Nghĩa là phòng ốc cần phải được mở rộng ra để có nơi ngủ nghỉ và thờ phượng. Đồng thời cũng để cho chư Tăng, Ni và Phật tử tới lui có nơi tạm trú tu học. Bên cạnh việc làm này, Hòa thượng còn cho xây cất một ngôi Thiền đường xem như là một Chánh điện tạm thời để mọi người có nơi chiêm bái hành lễ. Ngôi nhà mà mọi người nhìn thấy hôm nay, cái vỏ bên ngoài thì còn đó nhưng cái ruột bên trong thì đã thay đổi rất nhiều. Tuy phòng ốc ngủ nghỉ không nhiều, nhưng cũng tạm đủ cho một vài người có nơi nghỉ ngơi tạm trú tu học.

Góp Phần Xây Dựng

Kể từ khi có chủ quyền sở hữu đất trong tay cũng như tiến hành vận động về mặt thủ tục pháp lý xây cất, số người hưởng ứng đóng góp bằng cách cúng dường tài vật cũng như cho mượn tiền ngày càng lên cao. Trong đó có chư Tôn Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước Úc. Những vị này cũng đã phát tâm ủng hộ cúng dường tịnh tài góp phần xây dựng. Nhìn vào các Bản Tin chúng ta thấy rất rõ điều đó. Nhất là Bản Tin đầu tiên phát hành tháng 6/2004 đã nêu rõ danh sách Tăng, Ni và Phật tử phát tâm hỷ cúng tịnh tài. Số tiền hỷ cúng thấp nhất là \$1000 và cao nhứt là \$10,000 Úc kim. Đây là một sự hưởng ứng nồng nhiệt bằng tất cả tâm thành đóng góp, mong sao ĐTLPG sớm được hoàn thành. Song song với việc cúng dường tài vật, một đội ngũ Phật tử thiện nam tín nữ cũng đã hưởng ứng theo lời kêu gọi của BKT phát tâm về ĐTLPG để làm công quả vào những ngày cuối tuần. Họ bất chấp đường xá xa xôi hay nắng, mưa, trên tay mỗi người sẵn sàng một dụng cụ để cùng nhau lao tác làm sạch khu đất. Nhờ vậy mà khu đất ngày càng thoáng rộng sạch sẽ hơn. Ngoài ra, còn có một sự đóng góp phải nói thật là đặc biệt đáng kể và thiết thực hơn, đó là tổ chức những buổi tiệc cơm chay gây quỹ. Mà buổi tiệc cơm chay đầu tiên đã diễn ra vào ngày 8/10/2004, mở màn cho việc vận động tài chánh, do chủ nhà hàng Maxims Bankstown phát tâm

cúng dường toàn bộ, có khoảng 600 thực khách tham dự ủng hộ. Việc đóng góp phần vụ này tuy không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng số người phát tâm ủng hộ rất đông. Nhờ vậy, mà BKT mới có thêm chút ít phần tài chánh để xây dựng. Bên cạnh đó, về mặt thông tin quảng bá rộng rãi, thì có hai tờ báo lớn nhất của người Hoa tại Sydney, đó là báo AUSTRALIAN CHINESE DAILY phát hành ngày 29/7/2004 và SING TAO DAILY phát hành ngày 5/8/2004/ cũng đã tích cực ủng hộ bằng cách phổ biến thông tin trên báo.

Quản Lý Cơ Sở

Một cơ sở tối ư quan trọng như thế, nếu không có người trông coi chăm sóc bảo quản, thì sẽ không thể nào tiến hành tốt đẹp được. Do đó, mà Hòa thượng liền công cử thầy Phước Nhân làm quản sự. Sau lễ Tự tứ năm 2004, thầy vâng lời Hòa thượng khẩn gởi về ĐTLPG để đảm nhiệm chức vụ quản lý. Được sự giao phó của Hòa thượng, nên thầy cũng đã cố gắng chu toàn trách nhiệm. Thầy đã đóng góp nhiều công sức cho việc xây dựng này. Tuy sức khỏe có phần yếu kém, nhưng thầy cũng vẫn cố gắng với những công việc làm hằng ngày, như dọn dẹp, sửa sang, trồng trọt v.v...

Cần nói thêm, sau khi Hòa thượng viên tịch, thì thầy Phước Nhân vì lý do sức khỏe nên thầy xin từ chức để dưỡng bệnh. Hiện nay, trụ trì ĐTLPG là TT. Thích Phước Tấn và hai vị phó trụ trì là ĐĐ Thích Phước Lạc và ĐĐ Thích Minh Thông. Và người túc trực lo việc bếp núc nấu nướng cũng như phụ dọn dẹp trong ngoài là hai Sư cô: Phước Hương và Phước Tâm. Hai thầy này chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp toàn bộ nơi đây. Tuy sức khỏe của hai vị này cũng không được khả quan tốt lắm, nhưng vì tăng sai nên hai thầy đã cố gắng làm việc dọn dẹp sửa sang trong ngoài thật là tươm tất gọn gàng chu đáo sạch sẽ. Vì muốn thực hiện theo lời di chúc của Hòa thượng và cũng muốn đền đáp thâm ân phần nào của một bậc Thầy khả kính, nên các vị đệ tử trong Tông môn cùng nhau quyết tâm tiếp tục xây dựng. Với sự chỉ đạo của TT. Thích Phước Tấn và với sự nỗ lực quyết tâm của hai thầy Phước Lạc và Minh Thông mà ĐTLPG ngày nay đã có phần tiến triển khởi sắc hơn trước. Cụ thể là đã xây dựng hoàn thành cây cầu. Đây là bước tiến khả quan nổi bật, kể từ sau ngày Hòa thượng viên tịch đến nay.

Sinh Hoạt Tu Học

Suốt trong thời gian kể từ 2005 cho đến nay, từ khi Hòa thượng còn sinh tiền, thỉnh thoảng Ngài hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử về đây tu học.

Một vài Bản Tin đã chứng minh rõ điều này. Chẳng những thế, sau thời gian tu học, mỗi người còn nói lên cái cảm tưởng thiết tha của mình. Có người cho rằng: "Tòng Lâm là nơi lý tưởng để chúng ta có thể tìm lại sự bình an của tâm hồn, vì tiếp cận với cảnh trí thiên nhiên, vắng vẻ, không khí trong sạch, làm cho tâm hồn lắng dịu tươi mát hơn là ở nơi thành thị cuộc sống bon chen tinh thần dễ bị căng thẳng đầu óc rối bời, toan tính lo âu đủ thứ. Đó là chưa nói đến môi trường luôn bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều".

Có người còn diễn tả văn chương thú vị hơn: ... "Thử nhìn lại cuộc đời đầy biến động, tâm tư nặng trĩu những ưu phiền của thế gian. Tuy sống nơi chốn phồn hoa đô thị nhưng mấy ai hưởng trọn vẹn niềm vui tươi trong cuộc sống.

Chúng ta hãy dành một giây phút thanh thoi tìm về nguồn suối thiên nhiên. Nơi đó cảnh hoang dã với rừng thông xanh ngát với dòng thác chảy xuống dọc ven bờ đá, bóng dáng của một Tòng Lâm hiện hữu, đưa dòng tâm thức của chúng ta trở về với hiện thực, với con người của chính chúng ta, để đối diện với cuộc đời mà trải rộng tình thương bao la như núi rừng bạt ngàn hun hút.

Mọi người trong chúng ta sẽ tìm được sự an lạc trong cuộc sống, dù những tai ương có đổ xuống theo dòng nghiệp, thì mỗi người trong chúng ta vẫn an nhiên lắng đọng tâm tư để dần chuyển hóa những khổ đau thành niềm hỷ lạc".

Còn và còn rất nhiều những ý tưởng hay đẹp, siêu thoát, những dòng tư tưởng hồn nhiên, khi trở về tiếp cận với cảnh trí thiên nhiên rừng núi của ĐTLPG. Đó là kết quả hiện thực mà đã có biết bao vần thơ tuyệt tác, những áng văn chương xuất sắc tuyệt vời đã diễn tả cảnh trí thơ mộng nơi đây. Được thế, cũng nhờ công lao với biết bao công sức đóng góp về tinh thần lẫn vật chất của mọi người mới được tựu thành.

Những Sinh Hoạt Lễ Lọc Quan Trọng

Trong mười năm qua kể từ khi bắt đầu xây dựng cho đến hôm nay, BKT đã cố gắng thực hiện một vài công việc đáng kể. Một vài sinh hoạt sáng giá tiêu biểu theo dòng thời gian mà Hòa thượng đã vận động thực hiện:

- Ngày 2. 2. 2005 lễ an vị Phật tại Phật điện trong ngôi nhà vừa mới tân trang lại.
- Ngày 28. 3. 2005 cử hành lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Ngày 19. 9. 2005 đã hoàn tất phần đồ móng xây dựng tượng đài Quan Âm.

- Ngày 1. 10. 2005. phần dựng tượng đức Quan Thế Âm hoàn chỉnh và chờ ngày an vị.
- Tháng 10 - 11. 2005 chương trình quý Sư cô luân phiên tu tập mỗi tuần.
- Thỉnh tôn tượng Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni an trí một nơi trang nghiêm thanh tịnh.
- Ngày 2.1. 2010 Hòa thượng và chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng một số quý đồng hương phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện cho việc động thổ xây cầu.
- Ngày 31. 1. 2013 là ngày khởi công đào móng xây cầu.

Nêu ra một số những sinh hoạt lễ lộc và việc làm tiêu biểu như thế để chúng ta thấy rằng, bao giờ và lúc nào Hòa thượng cũng luôn quan tâm đến việc xây dựng và cầu nguyện cho công trình thực hiện sớm được hoàn thành. Có thể thì Ngài mới yên lòng mà nghỉ ngơi ra đi. Vì đã hoàn thành cái bản nguyện sau cùng của đời Ngài. Tuy sau này, sức khỏe của Hòa thượng ngày càng suy giảm dần, đi lại tới lui khó khăn, nhưng không vì thế mà Ngài lại lãng quên công việc xây dựng. Ngài luôn đôn đốc những vị có trách nhiệm và luôn nhắc nhở quý Thầy quý Sư Cô ráng lo phụ giúp những công việc ở nơi đây.

Tạm Kết

Bằng vào tất cả tâm thành ghi lại đôi dòng tường niệm cái thâm ân cao cả của một bậc Thầy đã dày công khai sáng tạo dựng. Ai cũng biết, thực hiện một công trình xây cất hoàn bị như ý muốn không phải là chuyện dễ dàng. Phải trải qua trăm đắng ngàn cay thật là thiên nan vạn nan. Chỉ thực hiện một công trình nhỏ thôi, người ta cũng đã cảm thấy nhức đầu khó khăn mệt mỏi lắm rồi, nói chi đến một công trình vĩ đại quy mô lớn lao như công trình kiến tạo ĐTLPG. Tuy nhiên, người khởi xướng cũng chỉ là lót nền cho những thế hệ kế tiếp thực hiện. Một tâm nguyện, một hoài bão ước vọng lớn lao, cũng chỉ vì nghĩ đến sự lợi ích cho tha nhân. Cho những thế hệ hiện tại cũng như những thế hệ mai sau. Đó là tâm huyết hoài bão của Hòa thượng đã trải dài theo dòng thời gian thực hiện. Đó cũng còn là thể hiện đúng theo tinh thần từ bi vị tha nhân ái của Phật giáo.

Có thể nói, cả cuộc đời của Ngài chỉ biết hy hiến những gì mà mình đã ôm ấp và cố gắng làm tròn sứ mệnh của một tăng sĩ: "tác Như Lai sự, hành Như Lai sự". Đối với các bậc chơn tu, thì làm mọi việc nhưng không có cái "Ta" trong đó. Điều này trong Duy Thức Học gọi là "Hành Xả". Đã thế, thì có chi phải bận lòng. Hành hoạt chỉ như một đám mây bay qua lại tự tại thông dong trong bầu trời tự do giải thoát. Đó là hình ảnh "hòa quang đồng

trần" của một con người hành hoạt lợi sinh trong lòng cuộc đời.

Ghi lại một vài nét đơn sơ, nhằm để gợi nhắc một đôi điều về cái công trình lớn lao mà Hòa thượng và mọi người đã và đang nhiệt tâm đóng góp. Một việc làm mang tính lịch sử lâu dài và để lại những nét đẹp tinh hoa văn hóa lưu truyền lại cho con cháu mai sau. Đó cũng còn là một sự đóng góp tích cực cho một xứ sở đã từng chịu mang những con người tỵ nạn ly hương hội nhập vào xã hội đa văn hóa Úc. Công trình mà Hòa thượng đã để lại đó là một hoài bão sau cùng trong cuộc đời hành hóa của Ngài. Vì thế, những người tiếp nối phải có trách nhiệm xúc tiến thực thi cái công trình này. Cụ thể là đã xây dựng hoàn tất cây cầu và một buổi lễ khánh thành, như để đánh dấu bước khởi đầu mà công trình sẽ được tiếp tục kiến tạo sau này. Trong ngày mở hội vui mừng lớn này, chắc chắn là Giác linh Hòa thượng sẽ chứng minh và Ngài cũng cùng vui chung với mọi người khi nhìn thấy cái công trình xây dựng hoàn thành tốt đẹp của bước khởi đầu. Tuy nhiên, những bước kế tiếp vẫn phải còn tiếp tục. Mong sao những công trình kế tiếp sẽ được sự đóng góp tích cực của mọi người, mọi giới, như đã từng phát tâm đóng góp từ trước tới nay.

Trong niềm vui chung đó, nhân ngày thiết lễ kỷ niệm kỷ giỗ Đại tường cho cố Đại lão Hòa thượng Tông Trưởng, đánh dấu hai năm Hòa thượng đã xa cách mọi người qua cái xác thân tứ đại giả tạm, nhưng cái tinh thần và những lời giáo huấn của Ngài vẫn mãi mãi còn đó và in hằn sâu đậm trong tâm khảm của mỗi người.

Khể thủ kính bái Giác linh Hòa thượng chứng minh cho lòng thành của chúng con hôm nay. Trong khi ghi lại nếu có điều chi sai sót lỗi lầm ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng và quý tộc giả niệm tình thương xót thứ lỗi bỏ qua cho.

Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng tốc chứng vô sanh hoàn lai Ta bà phổ độ chúng sinh, đồng thành Phật đạo.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát.

Kính bái

Tịnh Đức



DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẠI TÔNG LÂM PHẬT GIÁO

Hộ trì Tam Bảo:

SC Phước Chí 100, Gđ Minh Đạt và Diệu Huệ 100, SC Phước Hiển 120, SC Phước Chí 100, Minh Tâm 50, SC Phước Chí 100, Tăng Hoàng Nhã 100, SC Phước Hương 200, SC Phước Tâm 100, Diệu Huệ (Thanh) 100, Tâm Huệ (Nga) 300, Minh Tâm 100, SC Phước Hương 200, Tăng Hoàng Nhã 100, SC Phước Tâm 200, Minh Tâm 40, SC Phước Hương 200, Minh Tâm 50, Tịnh Thủy 100, Diệu Hạnh (Trương Thị Bắc) 60, Phạm Đình Phùng 60, Trương ĐìnhHoạt 60, Trí Chánh 60, Logan Trần 60, SC Phước Tâm 100, SC Phước Thanh 240, Emmy Phùng 240, SC Phước Nghiêm 120, Huệ Trí 30, Minh Tâm 50, Huệ Trí 30, Minh Tâm 50, SC Phước Trường 120, SC Phước Hải 360, Quincy Trí Việt 600,

Cúng dường:

Ăn danh 640.75, Ăn danh 324, Ăn danh 159.55, Ăn danh 497.45, Ăn danh 602.40, Ăn danh 364.30, Ăn danh 119.28, Ăn danh 381.10, Ăn danh 180.30, Ăn danh 507.40, Ăn danh 475.16, Ăn danh 109.44, Ăn danh 101.98, SC Phước Thông 150, Donation Vu Lan 33.50, Pháp Âm 100, Tâm Lộc bán Vu Lan 2,194.30, Thầy Phước Tạng 100, Diệu Tánh & Tâm Thanh 50, Huỳnh Bình Hà & Huệ Liên 200, Lâm Đồng & Tăng Kim Thu 200, Gđ Tâm Thạnh 200, Kevin Khiêm Huỳnh & David & Viên Lộc 250, Nguyễn Thị Năm pd Tâm Nguyệt (Melb.) 200, Gđ Jim Nguyễn 100, Nha sĩ Thảo Nguyễn 100, Diệu Huệ Kim Nga Nguyễn 100, Trịnh Thị Lánh 50, Hùng Ái Cúc pd Tâm Hương 200, Minh Ân & Diệu Di (NZ) 200, Nha sĩ Thảo Nguyễn 100, Diệu Huệ Kim Nga Nguyễn 100, David Huỳnh 100, Thanh Diệu 100, Phạm Thị Xuân Đào pd Tuệ Khai 50, Dương Thị Trang pd Tâm Nghiêm 50, Sơn & Thu 300, Nha sĩ Thảo Nguyễn 100, Diệu Huệ Kim Nga Nguyễn 100, Ăn danh cúng dường 1,295.76, Ăn danh cúng dường 66.50, Ăn danh cúng dường 166.58, Ăn danh cúng dường 234.62, Theresa Vân 100, Gđ Nguyễn Thị Bảy 100, Nguyễn Ngọc Bân 100, Bùi Vĩnh Lộc pd Minh Đức & Trương Thái Tài pd Tấn Phước) 70, Gđ Diệu Huệ & Minh Đạt (Nouméa) 100, Tâm Hoa (Nouméa) 100, SC Phước Toàn cúng xây tháp Hòa Thượng 2,000, Phật tử Quang Minh 1,000, Ăn danh cúng dường 1,131.53, Ăn danh cúng dường 757.93, Ăn danh cúng dường 516.34, Ăn danh cúng dường 209.52, Ăn danh cúng dường 543,85, Đông & Nga 2,000, Peter Trương 50, SC Phước Bình bán take away 825, Bé Katrina Chen, Nathan, Kathlyn Chen, Andra Du 500, Ăn danh 50, Huỳnh Mông Chính 50,

Phạm Thị Mỹ Chi 100, Gđ Tú Hạnh 50, NH cúng lễ Đại Tường Hòa Thượng 1,000, Trương Thị Phước 50, Gđ Diêu Ngọc 50, Gđ Nguyễn Thị Mùi 50, Nguyễn Văn Ba 200, Thiện Châu & Huệ Ngọc 50, Gđ Lưu Thị Thúy Hồng pd Diệu Đào 200, Nha sĩ Thảo Nguyễn 100, Kim Nga Nguyễn pd Diệu Huệ 100, Minh Ân & Diệu Di 500, Thọ Nhựt 50, Nguyễn Viên Phương & Võ Thị Hồng Nhung 100, Thanh Diệu 50, Trần Bạch Liên 50, Thầy Phước Đạo 300, Đạo Tràng CLLH Chùa Quang Minh 950, Thùng Phước Sương ĐTLPG 4,130, SC Phước Niệm 100, Nguyễn Hoa 100, Thầy Phước Nguyễn 100.

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ tiệc chay ngày 27/10/2013:

Tâm Huệ (Nga) 150, Tâm Hiền 50, Liên Thiện 50, Ngọc Giao 30, SC Phước Bình 300, Gđ Sơn Đức 200, Ăn danh (Ni viện Thiện Hòa trao) 110, Gđ Viên Hảo 300, SC Phước Hòa 100, Thọ Nhựt 100, Nha sĩ Thảo Nguyễn 100, Diệu Huệ Kim Nga Nguyễn 100, Ruslan Phan 100, Nha sĩ Thảo Nguyễn 200, Diệu Huệ Kim Nga Nguyễn 100, Dương Thị Sáu pd Tâm Thê 100, Hồng Nguyễn pd Hạnh Quang 290, Lữ Ngọc Quỳnh 50, SC Phước Thông 500, Trần Ngọc Huyền và gia đình 100, Gđ hương linh Diêu Quả 50, SC Phước Trường 100, Chúc Phong & Tâm Như 300, Gđ Hồ Mo và Trần Thị Lành 100, Đỗ Thị Nhi 50, Quincy & Viên Tường & Huệ Trân 500, Gđ Anh Toàn 500, Nhóm Phật tử Trần Văn Sáng 500, Tăng Thị Diễm Trang 150, Tăng Minh Hoàng 20, Nguyễn Văn Tiết 100, Phan Thị Anh 100, Trần Văn Giàu 50, Bùi thị Kim Chi 30, Minh Quang & Diệu Huệ 500, Tăng Hoàng Phương 50, Quốc Dũng & Thu Vân 1,000, Ăn danh 6.80, Thiện Hỷ & Diệu Lạc 200, Võ Phú Thanh pd Minh Tịnh 20, Tâm Nghiêm 30, Tâm Hòa 100, Viên Quang 100, Luật sư Lưu Tường Quang & Ngọc Hân 500, Nguyễn Tuấn Hải 200, Trương Lan 50, SC Phước Ngọc 100, Trần Miên 20, Bony Lý 50, Tài và Linh 100, Nhật Vương 30, Cao Thanh Dung 100, Dược Sĩ Mai Tuyết Ánh 200, Trạng Sư Nguyễn Thành Quang 200, Phạm Việt Trung & Nga 500, Ngọc Dung và Anh Xuân 100, Lâm Liên Đại, Michelle Lâm, Brian, Audrey Phạm 500, Lưu Dân 50, Gđ Đăng Lan 100, Ăn danh 25, Viên Châu 50, Giác Tâm 100, Trịnh Anh 50, Mã Quyên 50, Đặng Thị Kiên pd Nghiêm Cúc 50, Chơn Sung & Diệu Phước 200, Gđ Trương Văn Đoàn 100, Gđ Nguyễn Đức Dương và Hoàng Thị Kim Dung 50, Henry Đặng 100, Đậu pd Ngọc Pháp 100, Diệu Hồng 20, Thầy Bình 50, Gđ Tâm Huệ Trần 200, Kajang Trần 100, Nguyễn Văn Thông 100, Lê Thị Bé pd Diệu Tánh (h/h cho h/l Trần Công Tuấn pd Tâm Thanh) 300, Nguyễn Thị Bê pd Diệu Kim 300, Lý Bạch Ngọc 50, Nguyễn Thị Anh 40, Ăn danh 50, La Thị Tú 10,

Trần Nhu Toàn 10, Minh Tiến 300, Minh Định 1,000., International Medicine Buddha Institute 100 (cheque), David Tăng 300 (cheque), Vương Ngọc Vân USD 400, Châu Cô Diệu An USD 600.



Đời Người

*Đời người một thoáng qua
Mới trẻ đã thấy già
Như cây cần khô rễ
Phút chốc phải lìa xa*

*Đời người phí phạm qua
Nếu không biết quay về
Nương tựa vào hơi thở
Chánh niệm ở trong ta*

*Đời người sống bên ba
Từ trẻ cho đến già
Không phút giây an tĩnh
Khác gì một bóng ma*

*Đời người khó kiếm ra
Ý thức khổ đời ta
Phút giây hằng trân quý
Tu hành thoát lụy sa*

*Hơi thở nào cho ta
Một cuộc sống an bình
Hơi thở của chánh niệm
Không còn đắm lụy sa*



Ghi nhận
công đức
nhà in .

đã giúp
bảo trợ
Bản tin
này

ALL-VILLA PRINT

88 Mandarin St.

FAIRFIELD EAST 2165

Tel: (02) 9724 7012

Fax: (02) 9724 7133

- Danh thiếp - Thiệp cưới
- Biên lai - Letter head
- Phong bì - Quảng cáo
- Sách - Đặc san
- Đóng sách - Full colour

Lời Cảm Tạ

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quý vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại Tông Lâm Phật Giáo; quý vị góp sức công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần những tấm lòng rộng mở. Quý đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin ghi:

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE

hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth Bank tài khoản số:
2323 1011 0961.

Sau đó gửi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về Tổ đình Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại Tông Lâm cần chùa giúp phương tiện di chuyển xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

Phước Huệ Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.
Trân trọng.
Sydney ngày 26/01/2014
Ban Kiến Thiết Đại Tông Lâm Phật Giáo