



Đại Tông Lâm Phật Giáo

SUKHĀVATĪ

Buddhist Monastic Institute

SỐ 12 - 2/2008

DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH

Trong số này:

Mở lời	1
Tản mạn Đại Tông Lâm	2
Tin Tức	4
Ngày nghỉ của tôi tại Đại Tông Lâm	4
Danh sách ủng hộ Đại Tông Lâm Phật giáo	7
Lời cảm tạ	8

LIÊN LẠC
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street
Wetherill Park
NSW 2164, Australia

Tel:
(02) 9725 2324
Fax:
(02) 9725 5385

Email: phuochue@phuochue.org

ĐẠI TÔNG LÂM
PHẬT GIÁO
130 Nardoo Rd
Peats Ridge NSW 2250
Tel/Fax:
(02) 4373 1563

Chúc Mừng Năm Mới
Vô lượng cát tường
Sở cầu như ý

MỞ LỜI

Một năm qua đi tưởng chừng nhanh như một nháy mắt. Tính lại thời gian còn nhiều việc dở dang chưa hoàn tất. Trên phần đất Đại Tông Lâm công việc khá bề bộn. Có điều nét thiên nhiên tĩnh lặng nơi đây luôn là sức hút đầy thi vị.

Chương trình xây dựng vẫn đang tiến hành, bên cạnh đó Trại Hè Phật pháp La Hầu La dành cho giới trẻ là một thử nghiệm đáng trân trọng vào tháng 12 năm 2007.

Chuyên tâm tu tập là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Thời gian tu tập trên Đại Tông Lâm có một số Phật tử tham dự từ Victoria, điều đó cho thấy sự quan tâm của mọi người và phương diện tu học để đạt được sự an bình nội tâm giữa một xã hội vốn quá nhiều áp lực và căng thẳng là khá cần thiết.



Chúc mừng quý Liên hữu 2 đạo tràng Quang Minh và Phước Huệ cùng về tu học trên Đại Tông Lâm Phật Giáo ngày 20/01/08

Nhu cầu về tâm linh đã và đang hiện hữu đối với cộng đồng Phật tử ở nhiều nơi. Thế nên xây dựng cơ sở trên Đại Tông Lâm quả là điều hữu ích cho bây giờ và mai sau. Nói cách khác, hướng về nội tâm của các tầng lớp Phật tử hiện nay là bước tiến giá trị cho mình và còn là động cơ thúc đẩy các thế hệ mai sau tiếp bước về tâm cảnh bình an giữa biển đời vốn nhiều sóng gió và bất an.

Bước sang năm Mậu Tý, hy vọng mọi người cùng góp một tay cho ý hướng chung sớm thành tựu như nguyện.

Kính chúc mọi người một năm mới khang an thịnh vượng và hài hòa trên mọi cách sống.

Trân trọng

Ban Kiến Thiết

Tân mạn ĐẠI TÔNG LÂM

Trong chương trình tu học của các khóa tu 3 ngày, 7 ngày và 1 tháng được tổ chức tại Tổ Đình Phước Huệ từ 29/12/2007 đến 27/1/2008, các tu sinh đã có cơ hội cùng nhau sinh hoạt, niệm Phật, Kinh hành, học giáo lý... và đặc biệt là được nghe Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phước Huệ giảng pháp ngay trong khung cảnh thiên nhiên của Đại Tông Lâm.

Những tưởng chuyến đi đã không thực hiện được vì trời mưa liên tục mấy ngày hôm trước; nhưng rất may cho chúng tôi, là ngay từ sáng sớm, ánh mặt trời chói chang đã làm sáng lên niềm vui trên những khuôn mặt của các tu sinh - nhất là những người chưa bao giờ đặt chân đến Đại Tông Lâm -

Mặc dù cơn mưa tầm tã sau buổi trưa đã làm mất đi một vài sinh hoạt chung; nhưng chúng tôi cũng vẫn có được những khoảnh thời gian thú vị trong không khí mát mẻ dễ chịu với muôn ngàn cây cỏ trên khuôn viên Đại Tông Lâm.

Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi chia tay Đại Tông Lâm, mang theo về cho riêng mình tiếng hú của những cơn gió đui nhau qua thung lũng; tiếng nước chảy róc rách từ khe suối vọng lên; tiếng chim hót gọi bầy trên những

tàng cây cao cùng màu xanh nối tiếp của rừng cây thắm cỏ.

Chúng tôi cũng đã mang theo về trong ký ức của mình những đám mây trắng lang thang trên bầu trời rất dịu của những ngày cuối mùa Hạ; những hạt mưa nặng trĩu, trắng xóa bất ngờ chuyển đổi toàn bộ bức tranh Đại Tông Lâm mà tôi nghĩ đã làm nản lòng không ít những ai có mặt lúc bấy giờ vì tiếc là không được kinh hành như chương trình đã định.

Tôi cũng mang theo về với mình những trần trở rất chung của các tu sinh khi đối diện với ĐTL và đặc biệt hơn cả là những bộc bạch, những chia sẻ chân tình của “NGƯỜI GIỮ VƯỜN” và hoài bão lớn lao của NGƯỜI KHAI SÁNG.

1) *Hoài bão và quyết tâm của NGƯỜI KHAI SÁNG: Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phước Huệ*

Không quản ngại đường xa và tuổi già sức yếu, Hòa Thượng Trưởng Lão vẫn đi cùng các tu sinh lên ĐTL để truyền trao những kinh nghiệm tu học, những giáo lý căn bản của Pháp Tu Tịnh Độ cùng những bài học đơn giản nhằm ứng dụng cho cuộc sống.

Qua những lời dạy của Hòa Thượng, không một tu sinh nào mà không nhận ra hoài bão lớn lao mà Ngài đã và đang thực hiện với một quyết tâm sắt đá, không dễ gì lay chuyển. Đó chính là việc hoàn tất công trình ĐTL.

Cũng thông qua bài nói chuyện, Hòa Thượng đã khen ngợi và cảm ơn tất cả đồng hương Phật tử ở Úc Châu luôn ủng hộ tất cả các Phật sự ngay từ ngày đầu Ngài mới đặt chân đến Úc cho đến hôm nay. Hòa Thượng đặc biệt nhấn mạnh đến công lao gian khó của quý Phật tử chùa Quang Minh/ Melbourne đã và đang miệt mài cho công trình còn đang xây dựng này.

Buổi chiều, sau cơn mưa, các tu sinh đã được đích thân Hòa Thượng và Đại Đức Thích Phước Thái hướng dẫn tham quan ĐTL.

Thật là một hình ảnh dễ thương và cảm động với đoàn tu sinh áo lam nối gót nhau theo chân hai vị áo nâu trên những vùng cỏ cây còn ướt sũng sau cơn mưa.

Tất cả đều cầu nguyện chư Phật hộ trì cho Hòa Thượng chân cứng đá mềm, pháp thể khang an để hoàn tất ước nguyện tạo dựng một Tông Lâm Sơn Môn và cũng là nơi cho hàng đệ tử nương dựa vào Ngài.

2) Tâm sự của "NGƯỜI GIỮ VƯỜN": Đại Đức Thích Phước Nhân

"...Nhiều Phật tử nói với Thầy là sao thấy công trình xây dựng ĐTL tiến hành chậm quá nhưng quý vị nên thông cảm cho Ban kiến thiết là nếu chúng ta chỉ xây dựng một ngôi chùa hay một cái tháp nhỏ cũng phải kéo dài nhiều năm huống chi đây lại là một đồ án lớn lao! Chưa nói đến nguồn tài chánh giới hạn mà chúng ta luôn kêu gọi sự đóng góp của tất cả quý đồng hương Phật tử trong và ngoài nước Úc. Bên cạnh đó, khu đất lại nằm trong giới hạn thiên nhiên cần phải bảo tồn của chính phủ Úc nên việc xây cất còn đang trong thời gian thương thảo...Thật sự ĐTL cần phải có thời gian dài để hoàn tất. Hiện tại như quý vị đang nhìn thấy, không có nhân lực dù cũng có nhiều Phật tử lên đây công quả nhưng so với khối lượng công việc thì chẳng thấm vào đâu!"

"...Tất cả quý Phật tử ghé thăm ĐTL đều tỏ ra ái ngại; lo sợ Thầy sống một mình ở nơi xa xôi hẻo lánh này rủi ro có điều gì xảy ra thì không ai giúp được gì cho Thầy...Thật ra, Thầy sống rất an ổn. Bên cạnh Thầy bao giờ cũng có anh chàng vệ sĩ hiền lành nhưng rất can trường; ngày cũng như đêm luôn bảo vệ Thầy với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chàng ta không những chỉ lo lắng cho Thầy mà còn quan tâm chăm sóc cho bất kỳ vị khách nào đến thăm ĐTL. Chính vì vậy mà nhiều vị khách ở tận Canberra, Melbourne đã tìm cách gửi đều đặn cho chàng vệ sĩ dễ thương này những món quà thực phẩm ngon lành nhất! Tên chàng ta là Naroo.

Thật ra bây giờ, ĐTL cũng đã có thêm 2 Ni cô phụ giúp Thầy chăm sóc mọi việc"

"...Đó là nói về sự an ổn của thân. Điều quan trọng chính là tâm an. Cảnh trí, môi trường không phải là yếu tố tạo bất an mà một khi tâm đã an thì dù sống nơi đâu cũng vậy. Thế nên nếu cho rằng cảnh trí yên tịnh nơi đây hoàn toàn thuận lợi cho việc tu học thì cũng chỉ là một cách nói đơn giản. Người tu thì sống nơi nào cũng tu được; ngay giữa ĐTL này mà không biết luyện tâm, không biết sắp xếp thời gian hợp lý cho công việc; không biết tu ngay trong công việc thì sự yên tĩnh vốn dĩ cũng sẽ trở nên không có giá trị gì cả!

Còn như nếu có sự bất an xảy ra cho thân này thì Thầy chấp nhận đó là nợ, là nghiệp phải trả, đơn giản vậy thôi.

May mắn là nhờ ơn chư Phật gia hộ, dù thân Thầy có bệnh nhưng rồi cũng vượt qua được..."

"...Tuy nhiên, cá nhân Thầy lại có một mối ưu tư là chưa thấy mình làm được gì, chưa đem lại lợi lạc nào cho huynh đệ và đại chúng nhưng lại được quá nhiều Phật tử quan tâm, lo lắng. Tất cả những vật phẩm từ rất bé nhỏ cho đến đồ ăn thức uống, thuốc thang, y phục...đều do các Phật tử gửi đến cho Thầy. Phải nói là Thầy chưa phục vụ cho ai mà đúng ra là mọi người đang phục vụ Thầy! Thầy muốn nói lời cảm ơn chân thành đến quý đồng hương Phật tử ở khắp nơi luôn luôn nghĩ đến Thầy"

3) Niềm vui và mối ưu tư của các tu sinh đến từ chùa Quang Minh/ Melbourne

Mối ưu tư lớn nhất, chung nhất của các Phật tử chùa Quang Minh cũng không nằm ngoài nỗi lo lắng của những người con thuộc Tổ Đình Phước Huệ: Biết đến bao giờ mới hoàn tất công trình ĐTL?

Thật vậy, càng thích thú với sự thanh tịnh của thiên nhiên nơi đây thì đồng thời lại càng suy

nghĩ đến nguồn tài chánh cần phải có để thực hiện công trình!

Cũng không dễ dàng gì cho Phật tử Quang Minh trực tiếp đến đây làm công quả như một số Phật tử Phước Huệ.

Tuy nhiên, chuyện đâu còn đó, niềm vui của các tu sinh đến từ Melbourne là ngay trong khóa tu này đã được Hòa Thượng Trưởng Lão bỏ nhiều thời gian giảng dạy; lại được đích thân Hòa Thượng hướng dẫn, giải thích từng chi tiết, từng khu vực khi tham quan quanh ĐTL.

Nhiều tu sinh đã tỏ ra rất hoan hỉ khi trò chuyện với chúng tôi: “Phật tử Quang Minh rất khó có cơ hội được hầu chuyện, được vấn an Hòa Thượng; bao giờ có lễ lạc quan trọng Hòa Thượng mới xuống Melbourne, xong lễ là về ngay! Nhờ có dịp này, tụi tôi mới có cơ hội được sống gần Hòa Thượng, được Hòa Thượng quan tâm dạy bảo, lại được đi thăm ĐTL với Hòa Thượng nữa! Quý anh chị ở Sydney, được sống gần Hòa Thượng thật là có duyên lành!”

Tuy nhiên các bác lớn tuổi thì thở dài thậm thụt; “Chắc không đợi được về tu học dưới mái ĐTL đâu con à! Thấy sao mịt mù xa xôi quá mà bác đây tuổi không là tuổi rồi! Chưa biết vô thường đến nay mai không chừng!”

Ngoài ra, các tu sinh còn được hai Sư cô Phước Hương và Phước Tâm dắt ra “khoe” công trình trồng trọt của mình nơi nhà kính: đậu bắp đã có trái, củ cải gần thu hoạch, ớt hái thoải mái, mướp hương đơm quả đầy giàn, bí rợ nấp dưới lá, dưa tây treo lủng lẳng...Trông các cô rất vui vẻ trong công việc đang làm. Có ai đó trong đoàn buộc miệng nói: “Các cô vất vả thế này thì có khác gì lúc tu ở Việt nam đâu!?”

Khóa tu rồi cũng kết thúc.

Rồi ai lại về nhà nấy.

Trả lại cho ĐTL những tháng ngày yên tĩnh nối tiếp nhau và rồi cuối cùng, người lo lắng nhất

vẫn là Hòa Thượng Trưởng Lão cho ước nguyện hoàn tất công trình.

Diệu Pháp



TIN TỨC

Trong năm qua những công tác và sinh hoạt trên Đại Tông Lâm được đúc kết bao gồm:

- Chương trình xây dựng nền để tôn tượng Đức Bổn Sư đã và đang tiến hành tốt đẹp.
- Chương trình tu học cho cá nhân và các nhóm thường xuyên qui tụ về đây.
- Chương trình gây quỹ xây dựng cơ sở tại nhà hàng Hòa Bình đã thành tựu tốt đẹp vào tháng 11/2007.
- Chương trình tu học dành cho lớp trẻ vào tháng 12/2007.
- Chương trình chuyên tu Tịnh độ vào tháng 1/2008.
- Công tác sản xuất hoa quả và chăm sóc cây cảnh, cây ăn trái vẫn thường xuyên hoạt động ở đây.
- Ngoài ra chi tiết bản vẽ sau cùng sẽ được cập nhật và đệ nạp lên Hội Đồng Thành Phố. Mong rằng lần cập nhật này thuận duyên tốt đẹp.



NGÀY NGHỈ CỦA TÔI TẠI ĐẠI TÔNG LÂM

Lời Tòa Soạn: Cô Judy Kraska là người Úc gốc Đức, Cô là bạn của Cô Eileen người Úc gốc Ấn Độ. Cô Eileen đã từng đến Đại Tông Lâm vào tháng 03/2007 để thực tập tu thiền trong vòng 1 tuần, cô cảm thấy rất thích nên sau đó cô rủ thêm cô Judy cùng đi. Sau 1 tuần tu tập và nghỉ dưỡng trên ĐTL, cô Judy về nhà và viết một bài nhật ký ngắn gửi về cho chúng tôi bằng tiếng Anh bày tỏ cảm tình và lòng biết ơn của cô đối với ĐTL. Chúng tôi xin dịch ra tiếng Việt và đăng trong Bản Tin Tết kỳ này cho quý độc giả cùng đọc.

* Ngày 14/03/2007, bạn tôi Eileen và tôi, chúng tôi rời Melbourne bằng máy bay tới Sydney để nghỉ một thời gian ở Đại Tông Lâm

cho một cơ hội học hỏi những điều kinh nghiệm lý thú. Chi phí chuyến bay là 170 Úc kim cho cả đi về. Chúng tôi rất vui với cái giá mình phải trả.

Đây là lần đầu tiên tôi tới một Học Viện Phật Giáo. Sau một chuyến bay tốt đẹp chúng tôi tới phi trường Sydney được Thầy chào đón tại cổng ra và giúp chúng tôi tìm hành lý. Chúng tôi cảm thấy rất vững tâm khi có người hiểu biết đường hướng vì phi trường Sydney rất rộng lớn. Thầy dẫn chúng tôi ra xe và chở chúng tôi tới Đại Tòng Lâm an toàn.

Tại Đại Tòng Lâm Thầy trụ trì đã chuẩn bị một buổi cơm rất ngon cho chúng tôi, mà chúng tôi rất thích, và thành thật cảm ơn Thầy. Tại Đại Tòng Lâm chỉ có Thầy trụ trì và chú chó Naroo ở nhà. Nên rất yên tĩnh. Thầy tìm thời gian để chỉ chúng tôi những quan cảnh chung quanh khuôn viên khu rừng thật đẹp. Thầy giới thiệu cho chúng tôi vườn rau, hoa, quả và nhiều loại chim muôn, vịt trời cùng nhiều giống vật khác. Hương thơm của cây cỏ, hoa luôn tràn ngập cả không gian. Chú chó lúc nào cũng quấn theo cạnh chúng tôi. Nó đã tự nhiên trở thành người bạn thân tự lúc nào. Sau buổi đi dạo quanh quan cảnh Thầy và chúng tôi vào chuẩn bị bữa ăn tối. Chúng tôi đi bộ ra vườn rau, Thầy chỉ chúng tôi hái và cắt rau cải, rau thơm sao cho đúng cách và để cho chúng sẽ mọc lại trên đất sau này. Đó là một điều kỳ thú với chúng tôi. Chúng tôi chăm chú theo dõi Thầy chuẩn bị món rau trộn, đậu hũ và các món cơm. Chúng tôi lại có một buổi ăn ngon miệng nữa. Trước khi ăn mỗi chúng tôi đều cầu nguyện trong im lặng. Thầy hỏi chúng tôi, chúng tôi đã nghĩ gì? Câu trả lời đó là chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi tới được Đại Tòng Lâm và được sống ở đây. Sau một cuộc đi bộ thư giãn chúng tôi ngồi xuống bàn cùng với Thầy để được hướng dẫn những bước quan trọng đầu tiên cho việc ngồi thiền: Thiền làm sao cho đúng cách, đạt được hiệu quả tốt. Thầy cũng đưa cho chúng tôi một số bài về thực tập thiền. Chúng tôi có một giấc ngủ thật ngon trong buổi tối đầu tiên. Chúng con cảm ơn Thầy.

***15/03/2007** Tôi thức giấc trong sự sáng khoái khi được nghe đủ mọi loại tiếng chim hót. Sau

buổi ăn sáng nhẹ thật ngon miệng, tôi lò mọ đi ra ngoài để ngắm quan cảnh chùa một lần nữa và nằm dưới những cội cây gỗ để hưởng ánh nắng mùa thu, ngắm những chùm mây xanh lơ lửng rải rác thật vui mắt trên bầu trời xanh trong. Sau đó cả ngày chúng tôi có một điều rất ngạc nhiên đó là Hòa Thượng đã đến thăm và cùng đi chung với Hòa Thượng là các Thầy, các Cô đã tự tay trồng những cây chuối. Những hình ảnh này thật là vui và chúng tôi cảm thấy thích thú. Chúng tôi đã cười thật nhiều, khi có buổi ăn trưa cùng với mọi người. Khi tất cả đã ra về sau buổi ăn tối, duy chỉ có một Sư Cô ở lại với chúng tôi, điều đó thật tuyệt vời. Vì như thế có nghĩa là sẽ có thêm một người để phụ giúp Thầy trụ trì.

Vào buổi tối tôi cho những chú chim ăn và ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn những chú chim này cùng ánh mặt trời lặn. Tâm hồn tôi rộng mở trước cảnh đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và mây trời. Những vì sao như chuỗi lấp lánh hình như cũng đang cười ở trên cao cùng chúng tôi. Sau đó là buổi thiền và tôi đã có một giấc ngủ thật say trong tối đó.

***16/03/2007**

Sáng nay tôi hơi lười, và Thầy, Cô cùng bạn tôi Eileen đã ăn xong buổi ăn sáng khi tôi ra gặp họ. Tôi thường thức một cách thích thú món trà sen vào buổi sáng. Chúng tôi dự định sẽ lái xe tới Gosford để Eileen có thể thực hiện ước muốn của mình mua sắm vài thứ. Thầy và Sư Cô đã chở chúng tôi tới khu chợ, và dẫn chúng tôi đi một vòng. Chúng tôi đã gặp nhiều người quen từ sự giới thiệu của thầy và chúng tôi đã mua nhiều thứ đồ dùng thường nhật. Trên đường về lại Đại Tòng Lâm, chúng tôi dừng lại mua bốn bình nước suối lớn. Đó là một chuyến đi lý thú để ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Chúng tôi rất trân trọng những phút giây kinh nghiệm quý giá đó. Trở lại Đại Tòng Lâm chúng tôi đã có một bữa trưa ngon lành, Eileen đã nấu món nấm và bỏ thêm nhiều gia vị nên rất ngon miệng. Sau buổi ăn trưa, tất cả chúng tôi đều đi nghỉ. Khí hậu trở nên nóng hơn. Trong nhà nhiệt độ đã tăng lên đến 30 độ. Vào buổi chiều tôi nhìn để thăm chừng những cây chuối xem ra sao rồi, vì tôi quá lo lắng về sự khô hạn. Nhưng những cây chuối

vẫn mọc tốt, và những cây huệ cạnh đó cũng vẫn tươi tắn, tôi thấy vậy đã tưới cho chúng một ít nước. Trong ao đàn vịt đang lội nhưng khi chúng nghe thấy tiếng chân tôi đã hoảng sợ vội bay đi và kêu la inh ỏi. Tôi đi tới đánh lễ Phật tại khu thác nước nơi tôi rất thích được ngồi thiền nơi đó. Tôi ngồi một lúc trước Đức Phật cùng thiền quán về sự giản đơn của cuộc sống và hạnh phúc biết bao nhiêu khi chúng ta tự nhận biết cái đẹp này. Sau đó tôi đi vào vườn rau và hái một số quả dâu, và hai trái dưa rock melon. Thầy cũng đang ở đó, và chỉ tôi trái dưa nào và rau quả nào chín. Thầy đã hái một số rau cho bữa ăn tối. Bầu trời đầy mây chiều, trong cái không khí vừa nóng và ẩm, khu vườn trở nên xăm hơn như chứa đựng những điều kỳ bí. Hương của hoa, quả, rau, trái thật thơm và ngào ngạt. Lại thêm một buổi ăn tối ngon miệng. Chú chó để thương đã sửa thật nhiều trong tối hôm đó.

***17/03/2007**

Đám mây như đang chờ đợi chúng tôi. Sau đó một trận mưa như trút đã đổ xuống. Tôi tỉnh dậy định đi ra ngoài vườn làm một cái gì đó. Sau khi ăn sáng xong người thợ mộc cũng vừa tới với một người thợ phụ của anh ta để sửa lại cái mái nhà vì nước từ trên mái đã không chảy đúng xuống vườn. Eileen, sư cô, và tôi mặc đồ làm vườn, và chúng tôi đã đi ra làm cỏ ở ngoài khu vườn rau cho tới trưa. Nhiều chú chim hót có cả kookaburras đã tạo nhiều tiếng hát lớn át cả các loài khác. Chúng tôi thật lo lắng về chú chó nhỏ vì nó đã bị thương tối qua. Vì vậy nên nó đã sửa âm ỉn nơi nào đó. Người thợ mộc làm việc cả ngày cùng người thợ phụ để mong hệ thống thoát nước từ mái chảy suông sẻ. Một số ống máng mới đã được lắp vào hầu dẫn nước chảy ra vườn. Một cái da rắn cũ thật đẹp còn sót lại đã được tìm thấy trên nóc mái nhà. Điều đó chứng tỏ họ hàng nhà rắn hay một con đã sống trên cái mái này. Một buổi chiều yên tĩnh trôi qua. Bạn tôi – Eileen đã hoảng sợ chết trân khi nghĩ rắn đang ở quanh quần đùi đây rất là gần. Vào lúc 4 giờ chiều tôi đi bộ ra vườn rau để nhặt một số cỏ, mãi tới lúc giờ ăn tối. Sau buổi ăn tôi cảm thấy mệt nên muốn thiền một mình, đọc và nghe kinh. Tôi ngồi bên ngoài hàng hiên, lắng nghe sư cô

đọc kinh, lắng nghe tiếng mưa đổ rầm rì nặng hạt. Tôi cũng đã đứng trong mưa một lúc để tận hưởng những hạt mưa rơi trên da mình. Tôi rất thích mưa. Lúc 7 giờ rưỡi tôi viết nhật ký về một ngày nữa thật đẹp đã trôi qua. Tôi tận hưởng một giấc ngủ vui sau đó.

***18/03/2007**

Một ngày mưa u ám nhưng lại là một ngày tốt cho vườn. Tất cả chúng tôi, Thầy, sư cô, Eileen và tôi đi ra ngoài vườn để kéo những hàng cà chua già và cỏ. Một buổi trưa ngon miệng. Xong, nghỉ một lát cho lại người, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp tiếp vào buổi chiều cho xong những đám rầy còn lại. Thầy chỉ chúng tôi nơi những con rắn đã sống. Tôi thấy những da cũ của rắn còn ở đó. Chúng tôi rất mệt sau một ngày làm việc ngoài vườn và đi ngủ sớm sau buổi cơm tối ngon.

***19/03/2007**

Sau buổi ăn sáng chúng tôi ra làm việc một chút ở ngoài vườn vì tôi hơi đau lưng một chút do những ngày trước đó nên nghỉ sớm. Tôi thích những chiều ngồi thiền nơi cạnh ao chùa và chăm chú nhìn những chú rùa đang bơi cùng với bầy cá. Không gian thật tĩnh lặng, an bình như thiên đàng. Sau bữa ăn tối chúng tôi hỏi Thầy là Thầy đang lắng nghe gì ở trong phòng, và Thầy trả lời về những lời giảng về Tâm. Chúng tôi xin Thầy giải thích và chỉ bảo thêm một lúc về Tâm. Eileen đã hỏi nhiều câu hỏi. Chúng tôi xin đi nghỉ sớm vì ngày mai theo dự định sẽ phải lái về Sydney lúc 6 giờ sáng để tới Chùa ở Wetherill Park.

***20/03/2007**

Tôi thức dậy lúc 5 giờ, lắng trong hạnh phúc thiền định hòa cùng lời kinh của Thầy, trong lúc chuẩn bị cho chuyến hành trình về lại Sydney. Chúng tôi tới Chùa ở Sydney vào lúc 9 giờ sáng, nơi tôi để lại hành lý. Thầy đã dẫn tôi đi xe lửa vì tôi muốn nhìn thấy Sydney Harbour. Đây là lần đầu tiên tôi thăm Sydney. Tôi thích thú tận hưởng cuộc đi bộ vòng quanh cảnh, và tôi đã đi trên cái thuyền ferry để nhìn thấy toàn cảnh trời nước Sydney. Xong tôi đi bộ về nhà hát con sò (Opera House) và bảo tàng viện nghệ thuật. Tất cả đều rất ngoạn mục. Trở lại Chùa tôi đi vòng quanh để khám phá thư viện, học hỏi một ít về

lịch sử của Chùa ở Sydney và rất thích và cảm kích một số sư cô đã đi chung và nhất là sư cô đã cùng ở với chúng tôi nơi Đại Tông Lâm. Cuối cùng rất cảm tạ người lái xe đã chở chúng tôi tới phi trường Sydney.

Tôi không thể diễn tả những cảm kích, tình cảm và lòng ưu ái sâu xa được là một người khách tới thăm Chùa và Đại Tông Lâm. Tôi không bao giờ muốn mất những gì đã có và nhất định là tôi mong muốn sẽ trở lại Đại Tông Lâm.

Tôi mong rất nhiều là quý Thầy, các bạn sẽ đón tôi nhiều lần nữa tại nơi đó.

Chân thành cảm ơn và cảm tạ.

Judy.

Danh Sách Cúng Dường Xây Dựng Đại Tông Lâm Phật Giáo

Bún bò Huế Đông Ba (lon tiền cắc) (470.25); John Nowak (500); Quý+Tân (200); Hoạch+Nhã (Melb.) (100); Shop An Lạc (Lon tiền cắc) (99.85); Tiên Quach (2,000); Trần Thị Thuận pd Quang Thắng (Melb.) (200); Viên Quang (Lon tiền cắc) 82.20; Gđ Lương Mỹ An và Võ Thị Xuân Hoa (Lon tiền cắc) (76.15); Ân danh (Lon tiền cắc) (62); Dương Thị Hai pd Diệu Hào (lon tiền cắc) (39.95); Đông + Nga (lon tiền cắc) (130.70); Bán tiêu, ớt, đậu ĐTL (100); Thầy Phước Minh (20); Bán đậu (34); Bán bánh ú (200); Sc Phước Trường (40); Hoàng Ngọc Châu (20); Bán ớt ĐTL (15); Trish Kong (216.80); Thu Sương (Melb.) (200); Bán bông ĐTL (70); Văn Mỹ Dung (100); Văn Chồi (100); Tâm Đạt (100); Trường Trần (30); Dương's Family (1,550); Bán đậu ĐTL (32); Giác Toàn (50); Nguyễn Thị Quỳnh Lan (200); Nhan Trâm (100); Ân danh (20); Benjamin Mathew (20); Tâm Nguyên (50); Ân danh (20); Đoàn Thị Phú (10); Ông Bà Hòa Minh (50); Tâm Quang (100); Cao Thị Thanh (10); Fonda Le (10); Thầy Phước Lạc (50); Thu Thảo Phạm (10); Nguyễn Thị Ánh Tuyết (10); Trần Thị Lang (10); Trương Mai (20); Trần Thị Dung (10); Huỳnh Bình Hà (20); Mao Thị Tran (100); Đặng Bá Đồng (20); Phan Bá Bách (50); Nelson Nguyễn (10); Thùng phước sương ĐTL (598.50); Gđ họ Dương (120); Sc Phước Hương (80); Bán bánh ú (600); Ân danh (80); Sc Phước Tịnh bán mắm dưa (1,613); Tâm Lộc bán hàng Vu Lan (430); An Tịnh phát hành đĩa CD (280); Sc Phước Trường (150); Tâm An (100); Tâm Hiệp (100); Bán đậu ĐTL (65); Trần Tú Khiêm (30); Sc Phước Trường (20); Bán đậu ĐTL (81); Tạ Thúy (h/h cho h/l Quách Cường) (500); Shop An Lạc (Lon tiền cắc) (30); Ân danh (20); Bán đậu, ớt ĐTL (180); Bán đậu ĐTL (90); Bán bánh ú (160); Bán đậu ớt ĐTL (120); Trần Thị Tuyết Vân pd Nguyễn Diệu (USD20); Bán bánh ú (900); Tiền cắc vớt dưới hồ cá (102); Bán đậu ĐTL (60); Nga Đông cúng mua chuối làm bánh ú (50); Bán bánh ú (600); Nguyễn Thị Đào pd Tâm Thiện (Melb.) (50); Lê Thị Kim pd Hoa Quang (Melb.) (100); Phật tử chùa Nam Hải Phổ Đà ở Nouméa (1,075); Bán đậu ĐTL (92.50); Bán bánh ú

(400); Tâm Đạt cúng nếp, dừa, chuối làm bánh ú (200); Nga +Đông cúng dưa làm bánh(40); Bán đậu ĐTL (134); Bán bánh ú (200); SC Phước Trường (50); SC Phước Tịnh bán dưa mắm (1,000); Diệu Huệ bán bánh ú (200); SC Phước Trường (30); Kathy Lamson (100); Nguyễn Thị Hồng Châu pd Viên Báu (500); Diệu Huệ bán bánh ú (150); Thầy Phước Lạc (20); Diệu Huệ bán bánh ú (200); Thầy Phước Lạc (100); Phật tử Canberra ân danh (100); Gđ hồi hướng h/l Tăng Vĩ Kiên (100); Cô Việt (100); Diệu Toàn (50); Lê Thị Đức Nhân (100); Trương Lai Kiều (100); Lý Thanh Hoa (100); Trần Hồng Quang (200); Lý Thị Cúc (100); Bán bánh ú (300); Gđ Vũ Thị Kim Thu (50); Gđ Lương Mỹ An và Võ Thị Xuân Hoa (10); Sư Cô Phước Trường (20); Diệu An (100); Bán dưa ĐTL (91); Kathy Lamson cúng tháng 12 (100); Bán đậu ĐTL (32); Quách Thị Kim Thu, Quách Trung Tuấn, Quách Kim Tùng (300); Thiện Thành (100); Bán bánh ú (200); Bán bánh ú (100); Cô Chúc (50); Huỳnh Hữu Thành (Melb.) (1000); Châu Ma pd Tâm Như (100); Bán đậu ớt ĐTL (50); Bán dưa leo, cải ĐTL (20); Trần Thị Dung pd Nguyễn Tâm (500); Sư Cô Phước Hương +Nguyễn Tâm (500); Dương Thị Tốt pd Phúc Hỷ (100); Thùng phước sương ĐTL (1909); Viên Minh (50); Thành Ngọc (10) Ân danh (50); Ân danh (50); **Các Phật tử Melbourne gồm** Từ Hương (100); Hà Ngọc (100); Lê Tâm (100); Tâm Hải (200); Chơn Trì (50); Nguyễn Hồng (50); Diệu Trinh (20); Diệu Thành (50); Tâm Báo (100); Diệu Huệ 1 (100); Từ Ngọc (50); Viên Như (40); Viên Nguyễn (50); Tâm Thiện (50); Như Mai (20); Nguyệt Thiện (100); Diệu Hương 2 (50); Thông Ngọc (50); Viên Thành (50); Thanh Diệu (20); Diệu Lộc 1 (100); Nhứt Tươi (100); Diệu Hải (100); Diệu Thành (50); Phổ Đức Huyền (50); Huỳnh Tương (Sydney) (20); Bán ớt, đậu ĐTL (75); Bán đậu, đậu bắp, ớt (112); Bán đậu, ớt (62); Bán đậu bắp, ớt, đậu (181); Bán đậu bắp, ớt (93); Bán đậu bắp, ớt (25); Bàn đậu bắp, ớt, đậu (77.50) **Danh sách ủng hộ tiệc chay gây quỹ:** Mai Tuyết Ánh (1,000); Hồ Sĩ Trung (100); LS Lưu Tường Quang (500); Thầy Phước Tạng (2000); Hội Phụ Nữ Việt Úc (300); Thầy Phước Tấn (2000); SC Phước An (175); Thầy Phước Minh (50); Tiệm vải Vạn Hưng (50); Phan Lạc Phúc (35); Diệu Đắc (20); SC Phước Duyên (500); Tâm Thanh (60); Diệu Lai (50); Nguyễn Bá Lăng & Yên Florist (100); Phạm Thị Lý Hương (100); Chánh Thiện&Hạnh Thắng (300); Thanh Liên (1000); Tịnh Quán&Quảng Trường (700); Mai Hương Nguyễn (200); Viên Hoa (100); Gđ Từ Đạt và Thiên Nguyễn (200); Lạt Ma Sonam Tenzin Rinpoche Tasmania (300); Trần Thị Hương pd Diệu Toàn (50); Ngọc An&Ngọc Khoa (100); Diệu Luận (35); Anh Ong (35); Kha Ngoan (35); Phan Thị Thu Thủy&Chơn Sung (110); Gđ Diệu Minh&ChơnLý (300); Hứa Ngọc Điền (100); Lữ Ngọc Quỳnh (200); Bình Dung (85); Trương Lai Kiều (35); Diệu Hòa (50); Lâm Cẩm Phương (50); Lâm Tú Phương (20); Đặng Thị Tuyết Vân (50); Trần Ngọc Nữ pd Diệu Tính (100); Trần Thị Chương pd Diệu Đức (30); Trần Ký (50); Quách Thị Bèo Wollongong (50); Trần Thị Ngân (30); Diệu Lộc (50); Huỳnh Xuân Tùng (50); Diệu Ý (20); Diệu Hạnh (20); Diệu Lạc (10); Quánh Tân An (20); Huệ Thiện (20); Ân danh (30); Thầy Phước Thiệt (50); Phạm Thị Hà (20); Phó Tổ Lan (50); Gđ h/l Trần Xuân Chiêu (50); SC Phước Bình (200); Angel Trần

(11); Hong Nguyen (20); Michelle Phu (100); Ấn danh (50); Tống Thị Đồi (20); Hong Tran (20); Mỹ Phương Tăng (20); Huỳnh Thị Thom (20); Nguyễn Thị Tiên (20); Võ Thị Hải (20); Ấn danh (5); Ấn danh (50); Ấn danh (50); Ấn danh (30); Chánh Thiện&Hạnh Thắng (100); Ấn danh (20); Tiên Phạm (40); Võ Văn Thanh+Lê Thanh Nhân+Nguyễn Thị Ánh (50); Tịnh Minh+ Diệu Tâm+Tịnh Tường (100); Trần Thị Nga (50); Hiền (20); Ấn danh (10); Ấn danh (20); Ấn danh (90); Ấn danh (20); Diệu Hoa (30); Ấn danh (140); Ấn danh (50); Nguyễn Minh Hùng (50); Nha sĩ Thảo Nguyễn (100); Nguyễn Thanh Tâm (50); Nguyễn Tùng (50); Phí Diễm Trang pd Diệu Nghiêm (50); Ấn danh (50); Cô Nga+Thầy Cang (50); Phú+Ngân (100); Sc Phước Trường (200); Sc Phước Hòa (200); Nguyên Mỹ (30); Ngọc Hân (500); Bảo Phúc (100); Diệu Kim (100); Đông Xanh (20); Tâm Hiệp (100); Chơn Huyền Hiền (100); Tâm An (100); Lâm Huy Kiến (100); Gđ Đường Thọ Liệt (400); BS Phan Giang Sang (200); Lý Huệ Tiên (100); Trương Trang (50); Đặng Văn Hiền (100); Ms Piyaporn Erbprasart Sook (100); Vũ Thị Minh Huệ (100); Lê Văn Kiên (cầu an Lê Văn Kiên+Lê Thùy Nhung) (400); Lê Phúc (50); Diệu Tánh (200); Lê Văn Trí (cầu an) (200); Tâm Nghiêm (50); Hoàng Đức Kiểm (50); Trương Thị Bắc (350); Kim Chi Thang (20); Kenness Diệp (20); Dương Kim Lan (50); Nguyễn Văn Việt (50); Ấn danh (100); Dung Hạnh Trần (500); Diệu Hoa (200); Tiệm vàng Kim Châu (500); Bác Kim Quang (200); Ấn danh (50); Lê Vũ Quang (200); Quách Thân Vân (100); Gđ Tắc Đại (100); Thầy Phước Sanh (200);

Sc Phước Hoàn (200); Phan Minh Yên (100); Ấn danh (100); Ngô Yến Nga (100); Thu tiền từ các bàn tiệc (1,173.55). Thùng ca sĩ Thanh Hằng đi quỳên (1,119.45); Thùng Cô Dung Cao (71); Nhà hàng Hòa Bình (1,000); Kim Anh Cao (50); **Danh sách cúng dường tạo tượng Tam Thánh Tây Phương:** Phan Văn Thế (300); Nguyễn Tiến Dũng (50); Nguyễn Tiến Dong và Lê Hoài Thu (50); Ấn danh (150); Ấn danh (10); Ấn danh (10); Huỳnh Thúc Thao (20); Trịnh Thị Tâm (50); Ấn danh (50); Trương Văn Đoàn pd Diệu Tâm (50); Lê Thị Phương Trâm (120); Gđ Jack Nguyễn (100); Gđ Alex Nguyễn (100); Jim Nguyễn (500); Nguyễn Ngọc Thọ (500); Mã Giai Tường (50); Đỗ Thanh Mai Vân (50); Sư Cô Phước Thông (20); Tâm Linh và các con (1000); Trần Family pd Tâm Huệ (300); Kajang Trần (100); Nga + Đông cúng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm (18,000); Thầy Phước Hoan (100); Quách Lệ Châu pd Pháp Hiền (50); Phạm Thị Mỹ Lan (30); Kha Chánh Khương (20); Gđ Diệu Thời (100); Quách Bình (100); Diệu Thiện 2 (100); Gđ Tiêu Diệu (100); Gđ Liêu Trúc Ngọc (100); Gđ Liêu Dân (50); Hồng Kim Yến pd Thu Ngọc (300); Châu Mỹ Linh (100); Nguyễn Thị Thu pd Diệu Thiện 2 (100); Huỳnh Ngọc Hạnh pd Tâm An 2 (200); Lý Thanh Hoa (1000); Trần Tô Thu+Nguyễn Hoài Đức (2000); Nguyễn Phú Ngọc pd Minh Phước (300); Lê Thị Kim Cúc pd Viên Hoa (100); Ngô Yann pd Chúc Triêm (40); Từ Đạt+Diệu Viên (100); Gđ Khoa và Tuyết (500); Ng.Thị Tai (50); Phí Diễm Trang pd Diệu Nghiêm (500); Gđ Kieu La Melb. (200); Gđ Minh Au Melb.(50); Gđ Hieu Tran Melb.(20); Vu La Melb. (100) ; Hoạch + Nhã Melb. (1000) ;

L i C m T

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quý vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại Tông Lâm Phật Giáo; quý vị góp sức công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần những tấm lòng rộng mở.

Quý đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin ghi:

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE
hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth Bank tài khoản số: 2323 1011 0961.

Sau đó gửi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về chùa Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Quý vị muốn thăm viếng và công quả trên Đại Tông Lâm cần chùa giúp phương tiện di chuyển xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

Phước Huệ Temple
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324 Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng.

Sydney ngày 01/02/2008
Ban Kiến Thiết Đại Tông Lâm Phật Giáo

Ghi nhận công đức nhà in .

đã giúp bảo trợ Bản tin này

ALL-VILLA PRINT

Unit 6/46-66 The Horsley Drive Tel: (02) 9724 7012
CARRAMAR NSW 2163 Fax: (02) 9724 7311

- Danh thiếp
- Thiệp cưới
- Biên lai
- Letter head
- Phong bì
- Quảng cáo
- Sách
- Đặc san
- Đóng sách
- Full colour