



Đại Tông Lâm Phật Giáo

SUKHĀVATĪ

Buddhist Monastic Institute

SỐ 4 — 5/2005

DO CHÙA PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH

Trong số này:

Mở lời	1
Những điểm chính đã và sẽ thực hiện	2
Lễ An Vị Phật	2
Bài Về Đại Tông Lâm (thơ)	4
Đêm Trăng Đại Tông Lâm (thơ)	4
Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm	7
Danh Sách Cúng Dường Tịnh Tài Ủng Hộ Xây Dựng Đại Tông Lâm Phật Giáo	7
Lời Cảm tạ	8
Hướng dẫn đường về Đại Tông Lâm Phật Giáo	8

LIÊN LẠC

CHÙA PHƯỚC HUỆ
 365 Victoria Street
 Wetherill Park
 NSW 2164, Australia

Tel:
 (02) 9725 2324
Fax:
 (02) 9725 5385
Email:

phuochoe@phuochoe.org

**ĐẠI TÔNG LÂM
 PHẬT GIÁO**
 130 Nardoo Rd
 Peats Ridge NSW 2250
Tel/Fax:
 (02) 4373 1563



MỞ LỜI

Phần chuyển nhượng chủ quyền sở đất để kiến tạo Đại Tông Lâm Phật Giáo đã qua đi gần nửa năm. Trong suốt thời gian qua chúng tôi nỗ lực dọn dẹp và thiết trí lại một số khu vực cần yếu nhằm đưa vào hoạt động. Điển hình lễ An vị Phật và lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã cử hành trang nghiêm, thành kính. Một số lượng khiêm nhường quý Phật tử tham dự trong hai ngày lễ này do sự sắp xếp của Ban kiến tạo, bắt nguồn từ cải đổi căn nhà cũ thành nơi thờ phượng tạm nên chi chỗ tiếp đón không được rộng rãi.

Trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các chương trình tu học và tham quan khu đất sau khi mọi nghiên cứu về nhu cầu thỏa đáp được các phương tiện tối thiểu dành cho mọi người tham dự.



Lễ An Vị Phật nơi Đại Tông Lâm Phật Giáo vào ngày 02/02/05 được sự chứng minh và chủ lễ của Hòa Thượng Trưởng lão Thích Phước Huệ, Viện Trưởng Viện Hoàng Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

Bên cạnh đó toàn cảnh của khu Đại Tông Lâm Phật Giáo đã có nhiều ý kiến đóng góp ngay cả các bản vẽ hết sức qui mô, hấp dẫn, thực tế. Điều này cho thấy tính chất thời gian suy tư, tìm hiểu, trắc định và đi đến chung quyết xem ra khá rõ ràng. Yếu tố này sẽ giúp cho mặt tổng quan của Đại Tông Lâm Phật Giáo đạt được chất lượng cả về nội dung lẫn kiến trúc.

Chúng tôi sẽ cẩn thận chọn lọc và thêm vào những phần cần thiết sao cho công trình ít bị khuyết lỗi về sau. Trên đường xây dựng, cảnh trí thơ mộng nơi này bao giờ cũng mời gọi những tâm hồn đồng hướng, thậm chí đối với những tâm hồn vốn bị nhiều áp lực trong đời sống chưa tìm ra được bến đỗ của cõi lòng do nhịp độ sống giữa xã hội ngày một gia tăng.

Hàng tuần dấu vết bánh xe lăn từ đô thị thông thả hướng về Đại Tông Lâm Phật Giáo để tìm sinh khí mới; và cảnh trí lắng trong tại đây đang là một sức hút nhẹ nhàng, thanh thoát, chắc chắn theo thời gian chúng sẽ đậm nét.

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2549, Ban Kiến Thiết Đại Tông Lâm Phật Giáo kính chúc quý bạn xa gần đời sống hài hòa tốt đẹp và không quên góp phần thăng hoa tính thiện mỹ của Việt Nam Phật Giáo Đại Tông Lâm./.

Trân trọng
Ban Kiến Thiết

Những điểm chính đã và sẽ thực hiện

1. Lễ An vị Phật ngày 02/02/2005.
2. Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 28/03/2005.
3. Các họa đồ về Đại Tông Lâm Phật Giáo đã hoàn tất trong tháng 03/2005 để so sánh, đối chiếu và bổ sung (sẽ công bố họa đồ khi chung cuộc).
4. Sinh hoạt thường ngày và hàng tuần ở Đại Tông Lâm (chi tiết tại văn phòng Chùa Phước Huệ) sẵn sàng đón nhận mọi đóng góp của quý vị xa gần.
5. Việc kiến tạo đòi hỏi yếu tố thời gian, tuy nhiên chúng tôi sẽ tổ chức tu học cho các học viên trên khu đất này để nâng cao phẩm chất tâm linh (xin liên lạc chùa Phước Huệ). Lưu ý: không hạn chế bất kỳ qui định nào.
6. Tham cứu các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để nhịp độ xây dựng không bị ảnh hưởng lên sinh hoạt tu học, tham quan và hoạt động của Đại Tông Lâm.
7. Quý vị nào muốn đóng góp ý kiến mình sau khi đã biết qua vị trí khu đất Đại Tông Lâm, xin gửi thư hay Email về địa chỉ Chùa Phước Huệ. Ban Kiến Thiết xin đa tạ sự quan tâm và chiếu cố của quý vị cũng như cảm ơn những vị hảo tâm đã tích cực đóng góp tài chánh và nhân lực, vật lực trong suốt thời gian qua.

Xin đính kèm danh sách tiếp theo quý vị đóng góp tài chánh xây dựng Đại Tông Lâm Phật Giáo.

Lễ An Vị Phật

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục về luật sang nhượng đất ở vùng Gosford, trải qua hơn 4 tuần lễ sửa sang lại ngôi nhà cũ thành chánh điện tạm thời cho tăng chúng có chỗ tu học. Hôm nay bước đầu tiên đã hoàn mãn, Hòa Thượng đã quyết định tổ chức lễ An vị Phật vào ngày 2 tháng 2 năm 2005. Hòa Thượng Trưởng lão thượng Phước hạ Huệ chủ trì buổi lễ, Thượng Tọa Thích Phước Ân, cùng rất nhiều tăng ni và Phật tử chùa Phước Huệ tham dự.

Xe buýt rời chùa khoảng hơn 8 giờ sáng trong ngày nắng ấm. Trên đường có rất nhiều xe bởi vì lúc này là giờ cao điểm nhất trong ngày. Người đi làm, kẻ đi học

- mỗi người đều đi theo mục đích và lý tưởng riêng của mình. Chúng tôi những người con Phật cùng ngồi trên một chiếc xe, và cũng nối đuôi theo những dòng

xe xuôi ngược nhưng mục tiêu cũng như lý tưởng của chúng tôi là con đường giải thoát cho chính mình và tha nhân.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh vật, đường phố xe cộ thật là nhộn nhịp. Xe buýt rẽ sang một hướng khác. Đây là một vùng quê, cảnh vật thật mát mẻ và yên tĩnh khác hẳn với những gì mà chúng tôi vừa mới đi qua. Khu đất xây dựng Đại tông lâm Phật giáo đã đến.

Chúng tôi đến nơi khoảng hơn 10 giờ, cảm thấy tâm hồn an tịnh khi nhìn cảnh vật thiên nhiên và được hít thở không khí trong sạch nơi đây. Đây đúng là Cực lạc thế giới. Một người trong đoàn chúng tôi nói: “Đất ở đây rộng quá, cây lá xanh tươi, chung quanh là đồi bao quanh, ở đây sướng nhỉ”, một Phật tử khác lại nói: “Tôi tới đây sao cảm thấy khỏe quá giống như về nhà vậy.”. Thật vậy, hôm qua tại đây trời đã đổ một trận mưa lớn làm cho cây cối trở nên xanh tươi và mát mẻ như thể đón chào chúng tôi. Chim hót, cây lá xanh tươi đượm đầy sức sống đã miêu tả cảnh giới an lạc của Đại tông lâm trong tương lai.

Sau khi xuống xe, chúng tôi cùng nhau mang những hành lý đã đem theo xếp ngay ngắn vào trong nhà một cách có thứ tự. Tôi đã đến đây vài lần, nhưng lần trở lại này tôi thấy căn nhà cũ kỹ trước kia không còn nữa mà thay vào đó là một ngôi nhà khang trang và sạch sẽ. Cũng không lấy làm lạ vì Hòa Thượng, quý thầy, quý cô và Phật tử trong suốt mấy tuần lễ qua đã liên tục làm những công việc vất vả như là cuốc đất làm bằng phẳng để dựng lại mái hiên trước và sau, lát gạch, sơn nhà, cất cỏ chung quanh để tu chỉnh lại ngôi nhà khang trang, cảnh trí tươm tất như thế này. Qua đó chúng tôi cảm nhận rằng Hòa Thượng năm nay đã già nhưng mỗi ngày đều có mặt nơi Đại Tông Lâm để hướng dẫn và chỉ dạy phương pháp làm việc sao cho có hiệu quả. Qua thân giáo Hòa Thượng đã dạy chúng tôi một bài học vô cùng quý báu về tinh thần hy sinh phụng sự cho đạo pháp là kiến tạo ngôi Đại Tông Lâm Phật giáo cho hàng hậu học chúng tôi có nơi tu học.

Bàn thờ Phật được an trí trong một căn phòng rộng thoáng. Tam thánh Tây phương Phật được an vị ở chỗ cao nhất, chính giữa là Đức Từ phụ A Di Đà Phật, hai vị Bồ tát Quán Âm và Thế Chí đứng ở hai bên thật là trang nghiêm.

Cách trang trí của bàn thờ thật đơn giản và thanh nhã xứng hợp với cảnh trí ở nông thôn. Từ phía sau nhìn lên, chúng tôi thấy Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý thầy cô trong bộ y vàng rực rỡ và trang nghiêm đã

đứng chiếm hết nửa căn phòng, kể đến là quý phật tử trong áo tràng lam thanh thoát, tất cả đều chấp tay thành kính hướng về Tam thánh và Đức Bổn Sư. Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của buổi lễ khiến chúng tôi có thể nghe rõ tiếng con ruồi bay qua tai. Đó cũng nói lên tấm lòng thành tâm của mỗi người khi hướng về ngôi tam bảo. Hòa Thượng tuy đã lớn tuổi nhưng tiếng niệm hương của Ngài thật là thanh thoát và đầy thiền vị. Sau khi Hòa Thượng niệm hương, đánh lễ Tam bảo và khai chuông, chúng tôi cùng tụng kinh và hòa theo Hòa Thượng cho đến hết buổi lễ.

Phần nghi lễ đã xong, Hòa Thượng cũng cho chúng tôi biết qua những công tác Phật sự đã hoàn tất. Hòa Thượng đã vạch ra một kế hoạch công tác Phật sự có tính chất lâu dài cho những ngày sắp tới, và cũng cần rất nhiều năng lực của quý phật tử. Sau Tết Nguyên Đán, tùy theo khả năng, sức khỏe cũng như thời gian cho phép quý phật tử có thể lên Đại tông lâm giúp việc cắt cỏ, dọn dẹp vườn tược ..., hoặc những vị cao niên có thể đến để tụng Kinh Pháp Hoa. Hòa Thượng dạy tụng Kinh Pháp Hoa nhờ Phật lực gia hộ cho ngôi Đại Tông Lâm Phật giáo sớm được thành tựu.

Sau phần nghi lễ, khoảng hơn 12 giờ trưa, thức ăn, thức uống và trái cây được trưng bày một cách đẹp mắt và thịnh soạn đã được chuẩn bị một cách chu đáo ở phòng kế bên. Vì phương tiện còn thiếu thốn, cho nên mỗi người tự lấy thức ăn vào đĩa và đi tìm chỗ ngồi sao cho thoải mái. Được sống hòa đồng với thiên nhiên nửa ngày đã làm cho tâm hồn chúng tôi cảm thấy thoải mái và an lành. Bởi vì nơi này, ngoài tiếng chim hót, tiếng máy nước chạy, tiếng lá cây xào xạt trong rừng ra không còn tiếng gì có thể làm cho chúng tôi có thể phiền muộn.

Xin cảm niệm công đức của Ban Trai soạn đã cho chúng tôi một bữa cơm vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng. Sau khi mọi người dùng cơm xong, Hòa Thượng nói Ngài đã đặt chân lên mảnh đất này rất nhiều lần nhưng chưa có cơ hội nào được đi giáp vòng hết cho nên hôm nay Ngài đích thân sẽ hướng dẫn chúng tôi đi thăm đất. Trong đoàn có những vị yếu chân thì có thể ở lại, vị nào khỏe chân thì đi cùng.

Trước tiên, Hòa Thượng đưa chúng tôi đi thăm chỗ trồng ớt, cà chua, cà tím, trái dâu ... tuy đã được hái rất nhiều đợt nhưng vẫn còn nhiều, có nhiều vị thấy thích quá không đi tiếp mà ở tại đó để hái cà. Hòa Thượng nói theo ý của chính phủ thì họ muốn mình phải tiếp tục canh tác để trồng trọt trong tương lai. Hết khu đất trồng trọt chúng tôi lại đi qua luống khác bên này bị ngăn bởi một hàng rào vì người chủ trước

có nuôi ngựa nên phải rào như thế để ngựa khỏi nhảy ra ngoài. Chúng tôi đứng chờ quý thầy dùng kéo cắt cọng dây sắt tuy nhỏ mà cứng khoảng một lúc mới qua được phía bên kia. Theo đoàn chúng tôi còn có hai chú chó vàng và mực trung thành, chúng tôi đi tới đâu là chúng đi tới đó một con đi trước dẫn đường, một con đi sau hộ vệ. Trông chúng thật hiền lành và ngoan ngoãn. Hiện tại mảnh đất này còn hoang vu lắm có rất nhiều cỏ dại, và ít cây cao, nhưng theo lời Hòa Thượng thì nơi đây sau vài năm nữa sẽ trở thành một trung tâm Phật giáo bao gồm nhiều ngành như văn hóa, giáo dục, xã hội .. để làm lợi ích cho tha nhân.

Đi được một đỗi thì đã hết phần đất tông lâm, chúng tôi trở về chỗ có thác nước. Vì hôm qua trời đã tuôn một trận mưa lớn cho nên nước từ trên cao chảy xuống rất mạnh và nhiều. Phong cảnh nơi đây thật hữu tình bởi có tiếng chim hót, tiếng thác đổ. Nước chảy từ trên cao xuống thật mạnh và đều đều, chỉ một âm thanh không trầm không bổng làm cho tâm hồn chúng tôi như quyện vào tiếng chảy của nước quên cả băng khuâng và phiền muộn. Vì trời mưa, nên đường trơn trượt khó đi, trên mỗi tảng đá đều có phủ một lớp cỏ xanh, mịn trông rất đẹp. Những vị lớn tuổi chân yếu không đi được, chỉ có chúng tôi và một vài người bắt đầu đi xuống phía dưới chân thác nước để chính mắt nhìn toàn bộ cảnh đẹp của thiên nhiên nơi này. Tuy đường khó đi nhưng chúng tôi quyết chí, sau một lúc bước xuống, đi vòng, đi qua, đi lại, bám níu vào thân cây một cách cẩn thận để khỏi bị té chúng tôi đã đến tận chân thác. Thật là một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời mà ít khi chúng tôi có thời giờ để thưởng thức. Hai tay tôi hứng lấy những hạt nước vừa trong lại vừa mát một cách thích thú. Thiên nhiên đã đưa tôi về với tuổi thơ ngây hồn nhiên của ngày xưa, cũng từng đùa nghịch với nước. Những hạt nước nối đuôi nhau thành một chuỗi nước dài xuyên qua ánh mặt trời lấp lánh như những hạt sương đậu trên cành cây vào buổi sớm. Điều này làm tôi nhớ có lần Hòa Thượng dạy mỗi câu niệm Phật giống như một giọt nước rơi xuống và nối kết nhau giống như một chuỗi nước vảy. Khi chúng tôi tiến đến gần những tảng đá bên dưới bị nước làm soi mòn, chợt nhớ tục ngữ Việt Nam có câu: 'Nước chảy đá mòn', thế nên chúng ta có thể áp dụng câu này trong trường hợp những người chuyên tâm niệm Phật là: 'Niệm Phật phiền não mòn'. Hai hình ảnh trên đã chứng minh một cách hùng hồn lời Phật dạy rất chính xác và thực tế với cuộc sống. Nhân cơ hội này chúng tôi tập quán chiếu và hít vào không khí trong lành thanh khiết của núi rừng và thở ra để tẩy trừ những cấu nhiễm còn ở trong tâm.

Chúng tôi cảm thấy hơi mỏi chân sau một vòng đi thăm mảnh đất. Đại Tông Lâm Phật giáo trong tương lai sẽ rộng lớn có nhiều không gian để dung chứa tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, cùng quy tụ về đây tu học và phát triển Phật pháp.

Khoảng hơn ba giờ chiều, chúng tôi cùng nhau trở lên xe để về lại chùa Phước Huệ. Sau hơn nửa ngày sinh hoạt tập thể ngoài trời, tuy ngắn ngủi nhưng thật quý báu vô cùng. Chúng tôi cảm thấy an lạc và hạnh phúc được sống trong chánh pháp, được trên có Hòa Thượng, dưới có quý thầy cô hướng dẫn tu học, bên cạnh có những bạn hữu đồng tu cùng đi trong chánh pháp. Chúng tôi ước mong Đại Tông Lâm Phật giáo sớm thành tựu một ngày gần đây để chúng tôi có thể sống trong cảnh giới Cực lạc ở thế gian. Chúng tôi cũng thầm cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ Hòa Thượng, quý Thầy, Cô từ đại điều hòa, Bồ đề tâm luôn tăng trưởng để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên con đường tu học và phát triển tâm linh.

Phước Hỷ

BÀI VỀ ĐẠI TÔNG LÂM

Ve vè vè ve
Ve vè kiến tạo
Tông Lâm Phật Giáo
Ý kiến đề ra
Hòa Thượng Pháp Chủ ⁽¹⁾
Thiền đường hội tụ
Tứ chúng họp bàn
Quyết định mở mang
Phục hưng Phật giáo
Trên phần nước Úc
Thành phố Gosford
Vùng biển Central
Trăm ngàn thước rộng
Sơ đồ tổng thể
Gồm có Phật đường
Bảo điện khang trang
Tôn thờ Phật tổ
Hai khu tăng xá
Đầy đủ tiện nghi
Văn hóa duy trì
Người Nam nước Việt
Nhu cầu cần thiết
Y tế vệ sinh
Phòng hội thuyết trình
Tăng già hoằng hóa
Thập phương bá tánh
Vãng cảnh già lam

Hành chánh chu toàn
Phương tiện đầy đủ
Về phần giáo lý
Bái sám ba thời
Đi đứng nằm ngồi
Nhất tâm niệm Phật
Hàng năm tổ chức
Khóa tu ngắn ngày
Đào tạo Tăng tài
Kế thừa sự nghiệp
Hoằng truyền giáo pháp
Tiếp bước Đức Thầy ⁽¹⁾
Chánh pháp hoằng khai
Tùy duyên mãn nguyện
Còn về kiến thiết
Tài chánh khó khăn
Phật tử thuần thành
Cúng dường Tam Bảo
Đạo tràng hoàn mãn
Công đức vô biên
Pháp giới chúng sanh
Đều thành Phật đạo.

Tỳ kheo Thích Phước Hội

(1) Hòa Thượng Trưởng lão Thích Phước Huệ

ĐÊM TRĂNG ĐẠI TÔNG LÂM

Tông lâm cảnh vật về đêm,
Côn trùng trở nhạc nghe êm lạ thường!
Trăng vàng chiếu sáng đêm sương,
Trăng đùa trên cỏ, trăng vượn mây trời.
Trăng lội nước, trăng lên đồi,
Trăng nằm canh liêu, trăng phơi nóc chùa.
Trăng buồn cảnh vật ảo mờ,
Trăng cười tỏ rạng bên bờ hồ ao.
Trăng đầu ngõ, trăng cuối rào,
Trăng treo đỉnh núi, trăng vào đại dương.
Cuộc đời cứ mãi vô thường,
Nhưng trăng vẫn sáng vấn vương lòng người.
Đêm về xào xạc lá rơi,
Thông reo gió thoảng, hoa cười xinh xinh.
Sương lam lóng lánh thủy tinh,
Suối trong cá lội in hình bóng trăng.
Trên trời vài cụm mây giăng,
Hư không chuyển động sao băng sáng ngời.
Lập lòe lửa đóm ma trôi,
Cỏ cây nhập định, sư ngồi niệm kinh.
Sâu bọ, rắn rít vây quanh,
Nghe sư niệm Phật phát sanh lòng hiền.
Tông Lâm tràn ngập mùi thiền,
Khách trần dừng gót não phiền tiêu tan.

Chuông khuya chậm chậm ngân vang,
 Lời kinh trầm bổng, nhẹ nhàng mùi hương.
 Mái chùa dầm ướt hơi sương,
 Lá rơi theo gió lên đường dầu thai.
 Vần trăng xế mãi phương đòai,
 Một màu vàng rực vùng trời Tòng Lâm.
 Khách trần nhìn cảnh băng khuâng,
 Nhớ về tiền kiếp bao lần xuống lên.
 Cuộc đời giả tạm không bền,
 Mãi mê lặn hụp mà quên đường về.
 Chuông chùa thức tỉnh cơn mê,
 Tịnh tâm niệm Phật cầu về Tây phương.
 Bể trần chìm nổi đoạn trường,
 Tòng Lâm là chỗ về nương tu hành.
 Nghe thầy thuyết pháp giảng kinh,
 Tòng Lâm là chốn đầy tình thương yêu.

Đồng Minh

LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Phước Thanh

Năm nay Chùa Phước Huệ có nhiều điểm đặc biệt hơn mọi năm. Lý do là vì Chùa mới thành lập thêm một ngôi Tòng lâm mới mang tên Việt Nam là Đại Tòng Lâm Phật Giáo, ngoài ra còn một tên tiếng Phạn nữa là Sukhavati Buddhist Monastic Institute tọa lạc tại số 130 Nardoo Road – Peats Ridge 2250 – Gosford.

Như trong những số bản tin trước chúng tôi có giới thiệu, diện tích của Đại Tòng Lâm quá bao la, phong cảnh lại quá hữu tình, thanh tịnh, trang nghiêm, rất thích hợp cho sự tu hành, do đó Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi không thể nào chờ được cho đến ngày xây dựng xong mới làm lễ lạc thành.

Do đó, sau khi đã thanh toán tiền mua đất xong, Hòa Thượng đã bắt tay ngay vào việc sửa sang căn nhà của đạo hữu Vọng, Tuyền và biến nó thành một mái chùa nho nhỏ, xinh xinh, rất dễ thương.

Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, Hòa Thượng đích thân lên đó, ở lại dài ngày và trực tiếp chỉ huy công trình tu sửa biến ngôi nhà cũ kỹ lúc trước trở thành ngôi điện đường và nơi cư trú của chư Tăng thật khang trang, tốt đẹp.

Cùng chung sức với Hòa Thượng có Thầy Phước Nhân, Thầy Phước Lạc, Chú Phước Tường cùng quý Thầy ở chùa Phước Huệ đều có đóng góp công sức.

Ngoài ra còn có đông đảo Phật tử lên giúp đỡ. Thậm chí có các Cô Ni chân yếu tay mềm cũng lên tham gia lao động. Quang cảnh thật là vui và đầy khí thế.



Một phần chư Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Đại Tòng Lâm Phật Giáo ngày 28/03/2005

Đặc biệt nhất là có pháp hữu Đồng Minh. Mỗi lần lên tham gia lao động là sáng tác ra được một bài thơ. Đọc thơ của pháp hữu xong, không cần lên Đại Tòng Lâm cũng tưởng tượng được đêm trăng trên đó như thế nào. Thật nên thơ làm sao!

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Bài thơ **“Đêm trăng Đại Tòng Lâm”** của pháp hữu được đăng trong bản tin kỳ này.

Qua bao nhiêu công sức và tiền bạc đổ ra, cuối cùng bây giờ chúng ta có thêm được một ngôi chùa nho nhỏ, xinh xinh, tọa lạc trong khung cảnh rừng núi tịch liêu, hoang dã.

Hiện giờ chúng ta đang sống ở một nước văn minh, tân tiến, đi đâu cũng thấy nhà cửa san sát, đèn điện sáng choang. Đôi khi muốn tìm một khung cảnh gần gũi thiên nhiên, sống xa đô thị, hít thở không khí trong lành, cũng không phải dễ.

Nay, nhờ vào sự quyết tâm của Hòa Thượng mà chúng xuất gia cũng như tại gia Chùa Phước Huệ nói riêng, Phật tử các nơi nói chung, nếu ai muốn tham gia các khóa tu ngắn hạn, dài hạn đều có thể tham gia được. Thật là một cơ may hiếm có!

Vừa rồi, trong khóa tu ngắn hạn mùa hè 1 tháng vào cuối tháng 12/2004 đến cuối tháng 01/2005, Chùa Phước Huệ đã đưa tu sinh lên Đại Tòng Lâm sinh hoạt ngoài trời 2 lần. (Xin xem bài tường thuật *Hai Ngày Sinh Hoạt Tại Đại Tòng Lâm Phật Giáo* đăng trong *Bản Tin* số 3 do đạo hữu Chân Hải Linh viết).

Xem xong bài viết của đạo hữu khiến cho những người xuất gia như chúng tôi còn thấy ham lên đó tu, hướng gì các vị còn tại gia.

Sau những ngày tháng vất vả lao động, cuối cùng Hòa Thượng quyết định chọn ngày 02/02/2005 tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thân để làm lễ an vị Phật.

(Xin xem bài *Cảm Tưởng Về Lễ An Vị Phật do Sư Cô Phước Hỷ viết cũng được đăng trên Bản Tin kỳ này*).

Như vậy, bước đầu chúng ta thấy mọi chuyện đều thuận lợi và tốt đẹp.

Sau đó, Hòa Thượng chúng tôi đi tịnh dưỡng, vì vấn đề sức khỏe. Ở nhà, quý Thầy quyết định năm nay tổ chức Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở hai nơi: Chùa Phước Huệ và Đại Tòng Lâm.

Tuy Hòa Thượng chúng tôi đi vắng, nhưng ở nhà Hòa Thượng Phước Bổn từ Mỹ liên lạc về với quý Thầy thường xuyên. Hòa Thượng chỉ đạo quý Thầy tổ chức cho toàn thể Tăng, Ni và Phật tử lên Đại Tòng Lâm tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm để làm cho ngôi chùa mới được tăng thêm phần thiêng liêng, ấm cúng.

Vậy là ngày 27/3/2005, lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm được tổ chức tại chùa Phước Huệ, xong sáng sớm thứ Hai, 28/03/2005 tức ngày 19/2 năm Ất Dậu, Chùa muốn 2 chuyến xe bus chở hơn 50 vị Tăng, Ni và Phật tử lên đường trực chỉ Đại Tòng Lâm, với đầy đủ khí thế như đi ra trận mạc vậy! Ôi vui quá là vui! Ai bảo tu là không vui đâu?! Ban ẩm thực được dịp trở tài, mang theo lữ khù đồ ăn, thức uống, bánh bao, trái cây v.v..

Sau 1 tiếng rưỡi lái xe, đoàn tới nơi. Xe vừa ngừng, Thầy Phước Nhân, Thầy Phước Lạc vui mừng ra tận xe đón rước phái đoàn vào chùa. Còn Chú Phước Tường vốn tánh trầm lặng ít nói nên không thấy xuất hiện.

Mọi người ai cũng hân hoan, vui vẻ giống như được trở về mái ấm gia đình sau bao năm xa cách, mặc dù có rất nhiều vị chỉ mới lên lần đầu.

Chúng tôi còn được thêm hai vị hiếu khách nữa đón tiếp rất nồng hậu, đó là hai chú chó vàng và đen của đạo hữu Vọng có nhã ý tặng lại cho Chùa để giúp quý Thầy canh chừng trộm đạo. Hai chú mập ú na ú nần, mặt mũi hiền từ trông rất dễ thương.

Thường thì cảm giác ban đầu rất là quan trọng, vậy mà toàn thể quý vị trong đoàn đều có được cảm giác vui vẻ, thoải mái. Như vậy là tốt quá rồi!

Những ai từng có dịp tới lui nhiều lần đều buộc miệng khen: “Ồ, sao nhanh thế? Mới lần trước lên còn thấy bề bộn, hỗn độn, ngổn ngang, vậy mà hôm nay trông đẹp đẽ, mát mắt, vườn tược được o bé ngay hàng thẳng lối, đất được bang bằng, phẳng phiu, cỏ được nhổ sạch sẽ. Như vậy mới thấy công lao của Hòa Thượng, quý Thầy và quý Phật tử công quả rất là lớn lao!

Tiến vào chánh điện, chúng tôi thấy bàn thờ Phật tuy đơn giản nhưng rất trang nghiêm, khiến cho người xem phải phát tâm quỳ xuống đánh lễ ngay để bày tỏ

lòng thành kính, ngưỡng vọng đến Tam Thánh Tây Phương.

Bồ đoàn và tọa cụ được xếp sẵn ngay ngắn để chuẩn bị cho khóa lễ. Vì số người lên quá đông, không đủ chỗ ngồi nên một số phía sau phải đứng, thậm chí có vị còn phải đứng ngoài hành lang.

Thầy Tri Sự chủ lễ. Hòa Thượng chúng tôi đã cho soạn sẵn bản kinh và sám hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất dễ hiểu. Với lòng hân hoan, thành kính trong giờ phút thiêng liêng này, toàn thể đại chúng cất cao giọng tụng, hòa quện cùng giọng tụng của Thầy chủ lễ nghe hay còn hơn một buổi hòa nhạc giao hưởng hợp xướng opera.

Sau đó, tất cả đại chúng cùng đứng chung chụp lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm.

Vì book xe quá ít thời gian, nên chúng tôi không thể đi tham quan xa được. Nhưng dù ngồi ngoài hành lang, miệng nhom nhem vài trái nho, hưởng ngọn gió núi rừng mát lạnh, chúng tôi cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Quang cảnh tịch liêu của núi rừng dù có tiền cũng không mua được, chỉ có những cơ hội như thế này chúng tôi mới có dịp tận hưởng.

Chúng tôi mong ước Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi sức khỏe luôn được an khang để tiếp tục làm thêm một số công trình hầu có thể đưa đông đảo tu sinh lên tham dự khóa tu.

Thầy Phước Thái cũng có dự định tổ chức tại Đại Tòng Lâm một khóa tu cho nhóm Cục Lạc Liên Hữu Chùa Quang Minh Melbourne lên dự. Nhưng muốn như vậy phải có chỗ cho quý vị ngủ lại, phải có đầy đủ toilet, nhà tắm v.v... Số tu sinh ở Melbourne rất đông, khoảng trên 100 người. Thật là một vấn đề nan giải! Lực bất tòng tâm!

Thầy Phước Lạc trong Ban Công Tác Kiến Thiết Đại Tòng Lâm cũng phát biểu: “Giá mà bây giờ chùa có được một máy cắt cỏ và một máy cày thì tốc độ thi công sẽ nhanh hơn”.

Nghĩ lại thương quý Thầy quá, một ao ước nhỏ như vậy mà chùa cũng không thực hiện được vì quỹ của chùa nghèo quá. Nguyên tiền mua đất cũng phải đi vay mượn thì đâu còn tiền để sắm máy móc.

Thôi thì tất cả chỉ còn biết trông cậy vào sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát và vào lòng hảo tâm của mọi người, ai có tiền giúp tiền, ai có sức giúp sức, để cho ngôi Tòng Lâm được sớm hoàn thành hầu trước mắt có thể biến nơi đó thành Trung Tâm tổ chức khóa tu ngắn hạn. Sau đó, từ từ sẽ tiếp độ đông đảo thêm những vị tu xuất gia dài hạn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG
TỊNH TÀI ỦNG HỘ
XÂY DỰNG ĐẠI TÒNG LÂM PHẬT GIÁO
(tiếp theo)

Vô danh	USD	50	Tran's Aquarium (ủng hộ in bản tin)	450
Thầy Thích Phước Độ &			Châu Ngọc Minh	100
Sư cô Thích Phước Lượng	USD	2,000	Quảng Liên	2,000
Sa di Phước Ngộ (Pháp)	USD	600	Quảng Triết	100
Sư cô Thích Nữ Tịnh Nguyên (USA)	USD	500	Trịnh Thị Lành pd Diệu Thiện	100
Eddafray Pty LTD	AUD	200	Trần Thị Cúc pd Diệu Trí	500
Phí Thị Diễm Trang pd Diệu Nghiêm		2,500	Casimir Nguyễn	50
Hội Phụ Nữ Phật Tử Việt Úc		5,000	Gđ Tâm Hương	500
D. M. Lương – T. Nguyễn		500	Nguyễn Thị Bê pd Diệu Kim	
Tịnh Từ (lon tiền cắc)		44.15	(lon tiền cắc)	394
Cát Linh + Quỳnh Như (lon tiền cắc)		37.15	Gđ Minh Ân + Diệu Di + Nguyễn	
Trần Thị Lan pd Diệu An			Đình Hon (New Zealand)	5,000
(lon tiền cắc)		87.2	Châu Thị Sang	1,000
Diệu Trí 1 (lon tiền cắc)		82.55	Thị Nguyễn pd Đàm Hoa	100
Diên Ngoi (lon tiền cắc)		49.8	Hoàng Nguyễn	100
Đông + Nga (lon tiền cắc)		59.15	Vong	50
Diệu Tánh (lon tiền cắc)		60.65	Phạm Văn Thế pd Nhuận Trí	20
Vô danh (lon tiền cắc)		67.2	Phạm Năng	300
Liêu Quế Anh (lon tiền cắc)		64.15	Anne Olivia Lin	50
Gđ Diệu Quả (lon tiền cắc)		280.3	Trần Văn Hùng	100
Tuệ Trí + Từ Nhã (lon tiền cắc)		360.25	Nguyễn thị Bích Thủy pd Diệu Thiện	
Lâm Phương		50	(lon tiền cắc)	75.15
Sa di ni Phước Trang		900	Phật tử cúng Tết (lon tiền cắc)	1,684.50
Võ Thị Kim Liên		50	Gđ họ Đỗ (lon tiền cắc)	198
Nguyễn Lưu Trung Hiếu		50	Chân Phúc Tín (lon tiền cắc)	1,386.70
Tiệm vải Vạn Hưng		250	Văn phòng (lon tiền cắc)	50
Cô Tâm Lạc		600	Đặng Thị Thật pd Diệu Kính	500
Thiện Lộc + Diệu Hạnh (Wollongong)		100	Thầy Phước Minh	50
Lê Hoàng Thượng + Tô Ngọc Trinh		100	Sa di Phước Trung	50
Vô danh		10	Sa di Phước Thành	50
Phạm Văn Tường		100	Sa di Phước Tánh	50
Bình Dung		100	Sa di Phước Tông	50
Đào Thu Trà		50	Sa di ni Phước Hiền	50
Thầy Phước Minh		136	Chùa Quang Minh	2,700
Lê Kim Quyên		100	Nguyễn Thị Ly pd Diệu Huệ	
Chơn Huyền Giang		50	(New Caledonia)	250
Huỳnh Ngọc Hạnh		50	Thầy Phước Quảng	500
Khoa Trần		50	Thầy Phước Hội (USA)	USD 300
Thiện Thành		100	Cầu siêu Hl Trần văn Hạo pd Thiện	
Lư Ngọc Thảo		200	Quang	300
Nguyễn Chính + Diệu Bằng		110	Các học viên Khóa Phật Pháp Căn	
Tâm Như		100	Bản 3	165
Diệp Thị Thìn pd Diệu Thời		400	Trần Thị Châu	100
Trần Ngọc Xuân		50	Quý phước sùng Đại Tông Lâm	
Lâm Tuyết Hoa + Xuân Lee			Phật giáo	240
(cho mượn)		5,000	Bùi Thanh Trúc	100
Châu Danh		150	Diệu Huệ	95



VIETNAMESE BUDDHIST NEWSLETTER

If undelivered please return to:
PHUOC HUE TEMPLE
PO Box 6700
Wetherill Park NSW 2164

SURFACE
MAIL

POSTAGE
PAID
AUSTRALIA

Print Post Approved PP
248579/00040

LỜI CẢM TẠ

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự đóng góp bài vở, ý kiến của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni xa gần. Và đồng cảm tạ, ghi nhận công đức quý vị hảo tâm đóng góp tịnh tài trong việc xây dựng cơ sở Đại Tông Lâm Phật Giáo; quý vị góp sức công quả trên khu đất còn nhiều ngổn ngang rất cần những tâm lòng rộng mở.

Quý đồng hương Phật tử muốn đóng góp tịnh tài bằng chi phiếu xin ghi:

SUKHAVATI BUDDHIST MONASTIC INSTITUTE
hoặc có thể chuyển thẳng vào: Commonwealth Bank
tài khoản số: **2323 1011 1961**.

Sau đó gởi biên lai kèm theo họ tên và địa chỉ về chùa Phước Huệ để chúng tôi tiện cấp biên lai hồi đáp.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng gởi theo địa chỉ sau đây:

Chùa Phước Huệ
365 Victoria St. - Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324 Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng.

Sydney ngày 01/05/2005

Ban Kiến Thiết Đại Tông Lâm Phật Giáo

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG VỀ ĐẠI TÔNG LÂM PHẬT GIÁO

1. Từ Liverpool – Bankstown chạy theo đường số 7 Cumberland đến quốc lộ 1 quẹo phải đi về hướng Hornsby – New Castle.
2. Qua khỏi khu Mooney – Mooney tới ngã ba có bản chỉ dẫn đi theo quốc lộ 33 Peats Ridge.
3. Tiếp tục đi theo quốc lộ số 33 qua khỏi trường tiểu học Peats Ridge độ 100m tới ngã ba, quẹo phải vào đường nhỏ Euloo Rd.
4. Chạy vòng theo đường Euloo tới ngã ba gặp đường Nardoo Rd. quẹo phải, tiếp tục chạy khoảng 100m là tới Đại Tông Lâm Phật Giáo.

Địa chỉ: Đại Tông Lâm Phật Giáo
130 Nardoo Road – Peats Ridge NSW 2250
Tel/Fax: 02 4373 1563

Ghi nhận công đức nhà in

ALL-VILLA PRINT

Đảm nhận mọi việc ấn loát:

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Danh thiếp | - Thiệp cưới |
| - Biên lai | - Letter head |
| - Phong bì | - Quảng cáo |
| - Sách | - Đặc san |
| - Đóng sách | - Full colour ... |

**Unit 6/46-66 The Horsley Drive
Carramar NSW 2163
Tel: (02) 9724 7012
Fax: (02) 9724 7311**

đã giúp bảo trợ Bản tin này